

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM C

LỄ MINH MÁU THÁNH CHỨA

Tin Mừng: **Lc 9, 11b-17**

"Tất cả đều ăn no nê"

Suy niệm:

HÃY CHO

Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí

Ngày sắp tàn là thời điểm hết giờ làm việc. Tin Mừng Chúa Nhật kính Minh Máu Chúa Kitô hôm nay, cho chúng ta thấy Chúa Giêsu không bắt các môn đệ làm tăng ca, mà Ngài muốn các ông tăng lòng cho đám đông theo Chúa để cho đi.

1. Hãy cho để sinh hoa trái

Đời người là chuỗi ngày sống “nhờ”, nhờ một người nhường bánh và cá cho năm ngàn người được no, nhờ Ngài hy sinh chịu hiến tế chúng ta mới được hưởng hoa trái cứu độ. Cũng vậy nhờ tư tế Menkixêđê mà Abraham được dùng bánh và rượu được trao ban. Cử chỉ trao ban đó chúng ta còn thấy trong thư thứ nhất Corintô thánh Phaolô vạch lại biến cố Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể, đây là sự kiện có thật trong lịch sử cứu độ. Và chính phép lạ hóa bánh ra nhiều trong Tin mừng hôm nay minh chứng cho chúng ta thấy chính Chúa Giêsu là tác nhân chính trong phép lạ, qua đó Ngài muốn dạy các môn đệ phải biết nhìn nhu cầu tha nhân từ đằng xa để hy sinh cho họ bằng bữa ăn tình thương. Đồng thời cho đám



*" Ai ăn thịt và uống máu Ta.
Thì được sống muôn đời.
Và Ta sẽ cho người ấy,
sống lại vào ngày sau hết "*
(Jn. 6: 54)

đông thấy Chúa thương họ. Mừng lễ Minh Máu Thánh Chúa là dịp để chúng ta yêu Chúa Giêsu Thánh Thể qua hy tế chúng ta tưởng niệm và tái diễn lại hy tế tạ ơn, là sống lại bí tích Tình Yêu Chúa đã trao ban, cần có lòng tin chúng ta mới nhận ra Chúa trong thánh lễ và Thánh Thể.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

Đó là lời Chúa.

2. Hãy cho để sống lòng tin

“Chính anh em hãy cho họ ăn” chứ không phải tự họ lo cho nhau ăn. Khi thấy đám người quá đông các tông đồ lúng túng. Phép lạ xảy ra khi có sự chia sẻ bác ái của ai đó cho 5 chiếc bánh và 2 con cá. Làm sao sánh ví năm chiếc bánh và hai con cá so với năm ngàn người? Chúa Giêsu làm phép lạ ngay khi con người đói dạ. Ở đây Chúa muốn dạy các tông đồ bài học mở lòng bác ái giúp người ngoài khả năng của mình, nhưng trong quyền năng của Chúa. Tại Ý, năm 1263, trong nhà thờ Sainte Catherine, một linh mục sau khi đọc lời truyền phép đã nghi ngờ về bánh và rượu trở thành Máu và Thịt Chúa Giêsu. Tức thì Máu Thánh chảy đầm khăn thánh và khăn bàn thờ. Đức Giáo Hoàng nghe tin này, bèn ra lệnh đem khăn về để tạm tại nhà thờ Orviette. Ngày 8-9-1264, Đức Giáo Hoàng Urbano IV (1262-1268) đã ban hành tự sắc Transitus, thành lập lễ kính Minh Thánh Chúa Giêsu, cử hành vào sau tuần 8 ngày của lễ Hiện Xuống. Ngày

nay vẫn còn những kiểu đi lễ mà không thích hay ngại ngại lên rước Chúa, chúng ta sống như người ngoài cuộc với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa cần chúng ta sống

Thánh Thể, đem Chúa Giêsu vào thánh lễ cuộc đời của mình sau khi cánh cửa nhà thờ khép lại. Chúng ta có làm được điều này không? Amen. ■

TIN TỨC CÔNG GIÁO

ĐTC Phanxicô: Nếu bạn nói ngôn ngữ của tình yêu, mọi người sẽ hiểu bạn

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 19.06, ĐTC nhắc rằng Chúa Thánh Thần là Đấng kiến tạo hiệp thông, là Nghệ sĩ hòa giải, làm cho những khác biệt được trở nên hòa hợp, và làm cho bầu khí huynh đệ thấm đượm mọi nơi khi dạy con người ngôn ngữ của tình yêu và sự thật.

Trong bài giáo lý, ĐTC mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin Chúa cho mình cảm nghiệm được một lễ Hiện xuống mới, để trái tim được mở rộng và làm chứng

Tiếp đến, ĐTC nhấn mạnh đến giá trị của cầu nguyện. Các tông đồ hiệp nhất với nhau trong cầu nguyện. Cầu nguyện là “buồng phổi” đem lại hơi thở cho các tông đồ trong mọi



cho sức mạnh của tình yêu.

Mở đầu bài huấn dụ, ĐTC nhắc lại khung cảnh của ngày lễ Ngũ Tuần khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông đồ tại nhà Tiệc Ly. 50 ngày sau ngày lễ Vượt qua, tại nhà Tiệc Ly, nơi giờ đây đã trở thành nhà của các tông đồ và nơi mà sự hiện diện của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, là yếu tố gắn kết họ với nhau, các tông đồ được đón nhận một biến cố vượt quá sự chờ đợi của các ngài.

Không cầu nguyện thì không phải là Kitô hữu

lúc; không có cầu nguyện thì chúng ta không thể là môn đệ của Chúa Giêsu; không cầu nguyện, chúng ta không thể là Kitô hữu! Cầu nguyện là không khí, là buồng phổi của đời sống Kitô hữu. Các tông đồ bị ngạc nhiên bởi sự đột nhập của Thiên Chúa. Sự đột nhập này không chấp nhận sự đóng kín: Người mở tung các cánh cửa bằng luồng gió mạnh, luồng gió gọi nhớ đến *ruah*, hơi thở buổi nguyên sơ, và hoàn thành lời hứa ban sức mạnh của Đấng Phục sinh trước khi từ biệt các tông đồ (x.

Hồng Thủy – Vatican

Cv 1,8). Chúa đến một cách bất ngờ, từ trên cao, “bồng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đây cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp” (Cv 2,2).

Sức mạnh của lửa

ĐTC cũng giải thích ý nghĩa của lửa. Lửa gọi nhớ lại bụi gai bốc cháy và núi Sinai với quà tặng mười điều răn (x. Xh 19,16-19). Trong truyền thống Kinh Thánh, lửa đi kèm với sự tỏ mình của Thiên Chúa. Trong ánh lửa, Thiên Chúa ban lời sống động và đầy năng lượng của Người (x. Dt 4,12), là lời mang lại hoa trái; lửa diễn tả cách biểu tượng hoạt động của Thiên Chúa trong việc hâm nóng, chiếu sáng và thử thách những tâm lòng, biểu tượng sự chăm sóc của Người trong việc thử thách sự bền bỉ của các hoạt động con người, trong việc thanh tẩy và làm cho chúng sống động.

Lửa Chúa Thánh Thần ban sức mạnh

Trong khi tại Sinai, người ta nghe tiếng Thiên Chúa, thì ở Giêrusalem, trong ngày lễ Ngũ Tuần, người lên tiếng là thánh Phêrô, tảng đá mà trên đó Chúa Kitô đã chọn để xây dựng Giáo hội của Người. Lời của thánh

nhân, yếu ớt và thậm chí có thể chối bỏ Chúa, nhưng khi được lửa của Chúa Thánh Thần chiếu soi, đã có được sức mạnh, trở nên có khả năng xuyên thấu các tâm hồn và đưa chúng đến hoán cải. Thật ra, Thiên Chúa chọn điều mà thế gian cho là yếu đuối để chống lại những điều mạnh mẽ (x. 1 Cor 1,27).

Giáo hội được sinh ra từ “lửa” của ngày lễ Hiện xuống

Do đó Giáo hội được sinh ra từ lửa của tình yêu, từ “đám cháy” lan tràn vào ngày lễ Hiện xuống và biểu thị sức mạnh của Lời của Đấng Phục Sinh, lời tràn đầy Chúa Thánh Thần. Giao ước mới và vĩnh cửu được thành lập không còn là một giới luật được viết trên bia đá, nhưng trên hoạt động của Thánh Thần Thiên Chúa, Đấng canh tân mọi sự, và được khắc sâu trong những trái tim bằng thịt của con người.

Ngôn ngữ của sự thật và của tình yêu

Lời của các Tông đồ được thấm nhuần Thánh Thần của Đấng Phục sinh và trở thành một lời mới, khác biệt, nhưng người ta có thể hiểu được, như thể nó được dịch đồng thời ra tất cả các ngôn ngữ: thực tế là "mọi người đều nghe họ nói bằng ngôn ngữ của họ" (Cv 2,6). ĐTC giải thích: Đó chính là *ngôn ngữ của sự thật và của tình yêu*, là thứ *ngôn ngữ phổ quát*: ngay cả những người mù chữ cũng có thể hiểu được ngôn ngữ này. Nếu anh chị em có chân lý của tình yêu, có sự chân thành, có tình yêu, thì tất cả sẽ có thể hiểu anh chị em,

ngay cả nếu chúng ta không thể nói, nhưng với sự dịu dàng chân thật và yêu thương.

Chúa Thánh Thần giúp Giáo hội vượt qua mọi giới hạn, tội lỗi

Chúa Thánh Thần không chỉ hiển thị qua một bản giao hưởng của âm thanh, được kết hợp và sáng tác cách hòa hợp nhưng Người còn cho thấy mình là người chỉ huy dàn nhạc chơi những bản nhạc ca ngợi "công trình vĩ đại" của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là nghệ nhân tạo ra sự hiệp thông, là nghệ sĩ hòa giải, biết cách xóa bỏ rào cản giữa người Do Thái và Hy Lạp, giữa nô lệ và tự do, để làm cho họ trở nên một thân thể. Người xây dựng cộng đoàn tín hữu bằng cách hòa hợp sự thống nhất của thân mình và sự đa dạng của các chi thể. Người làm cho Giáo hội phát triển bằng cách giúp nó vượt qua những giới hạn của con người, của tội lỗi và bất kỳ vụ bê bối nào.

Sự “say sưa điều độ Thánh Thần”

Điều kỳ diệu quá lớn, và vài người tự hỏi có phải những người đó đang say rượu không. Khi đó, thay mặt cho tất cả các Tông đồ, thánh Phêrô lên tiếng và ngài đọc lại sự kiện đó dưới ánh sáng của sách ngôn sứ Gioen chương 3, đoạn công bố sự hiện xuống mới của Chúa Thánh Thần. Các môn đệ của Chúa Giê-su không say rượu, nhưng các ngài sống điều mà Thánh Ambrosiô gọi là "sự say sưa điều độ Thánh Thần", là điều thổi bùng lên giữa Dân Chúa lời tiên tri qua những

giấc mơ và viễn tượng. Món quà ngôn sứ này không chỉ dành riêng cho một số người, mà dành cho tất cả những người cầu khẩn Danh Chúa.

Thiên Chúa quyền rũ chúng ta bằng Tình yêu của Người

Từ nay, Thánh Thần của Thiên Chúa thúc đẩy các tâm hồn đón nhận ơn cứu rỗi được ban qua một con người, là Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà loài người đã đóng đinh vào gỗ của thập giá và Đấng mà Thiên Chúa đã làm cho sống lại từ cõi chết "khi giải thoát Người khỏi những đau đớn của cái chết" (Cv 2,24). Chính Người ban Chúa Thánh Thần đó để phối hợp những lời ngợi khen mà mọi người đều có thể lắng nghe. Quả thật, như Đức nguyên Giáo hoàng Biển đức XVI đã nói, "lễ Hiện xuống là thể này: Chúa Giêsu, và qua Người chính Thiên Chúa đến cùng chúng ta và lôi kéo chúng ta vào trong Người" (bài giảng 03.06.2006). Chúa Thánh Thần hoạt động qua sự hấp dẫn thần linh: Thiên Chúa quyền rũ chúng ta bằng Tình yêu của Người và như thế chúng ta tham dự vào tình yêu của Người, để hoán chuyển lịch sử và bắt đầu những tiến trình mà qua đó Người truyền vào sự sống mới. Chỉ có Chúa Thánh Thần có quyền năng làm cho mỗi hoàn cảnh trở nên con người và huynh đệ, bắt đầu từ những người đón nhận Người. Cuối cùng, ĐTC mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa giúp chúng ta cảm nghiệm một lễ Hiện xuống mới; lễ này mở rộng trái tim của chúng ta và

làm cho những cảm xúc của chúng ta hòa điệu với cảm xúc của Chúa Kitô, và như thế,

chúng ta không xấu hổ loan báo lời biến đổi của Người và làm chứng cho sức mạnh của

một tình yêu mời gọi tất cả đến với cuộc sống. ■

ĐTC tiếp tổng tu nghị dòng Phanxicô Viện Tu

Trong buổi tiếp kiến Tổng tu nghị thứ 202 dòng Phanxicô Viện Tu sáng ngày 17-6-2019, ĐTC khuyến khích toàn dòng đặc biệt tăng cường việc huấn luyện toàn diện cho các tu sĩ.

G. Trần Đức Anh OP - Vatican

Tổng tu nghị

Tổng tu nghị dòng Phanxicô Viện Tu đã kết thúc sau 1 tháng nhóm họp từ ngày 18-5 tại Assisi với sự tham dự của

bước theo Chúa, với tinh thần của thánh Phanxicô Assisi, trong đó có tình huynh đệ, và đặc biệt tinh thần hèn mọn (minorità). Đây là một chọn

Đề cao tầm quan trọng của sự huấn luyện

ĐTC cũng nhấn mạnh rằng: "Để đạt được tất cả những điều ấy cần có một sự huấn luyện thích hợp. Một hành trình huấn luyện phải nhằm giúp các tu sĩ ngày càng trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô. Một sự huấn luyện toàn diện, bao gồm tất cả các chiều kích của con người. Một sự huấn luyện phù hợp với mỗi người và trường kỳ, như một lộ trình kéo dài suốt đời. Một sự huấn luyện tâm hồn, thay đổi cách tư duy của chúng ta, cách cảm nghĩ và cư xử. Một sự huấn luyện về lòng trung thành, với ý thức



98 tu sĩ đến từ 5 châu, và trước đó, ngày 25-5-2019, Tổng hội đã bầu Cha Carlos Alberto Trovarelli, 57 tuổi (1962) người Argentina, tân Bề trên Tổng quyền Dòng, tức là người kế vị thứ 120 của thánh Phanxicô Assisi, với nhiệm kỳ 6 năm.

Ngỏ lời với các tham dự viên
Hiện diện tại buổi tiếp kiến, ngoài các đại biểu còn có nhiều cộng tác viên khác trong Tổng tu nghị, tổng cộng là 150 người.

Lên tiếng trong dịp này, ĐTC lần lượt nhắc đến những yếu tố quan trọng trong hành trình

lựa khó khăn, đi ngược với tiêu chuẩn của người đời, muốn tìm thành công với bất kỳ giá nào, muốn chiếm được chỗ nhất. ĐTC nói: "Ước gì tham vọng duy nhất của anh em là trở nên tôi tớ, làm đầy tớ phục vụ nhau. Nếu sống như thế, thì cuộc sống của anh em sẽ là một lời ngôn sứ trong trần thế này, nơi mà tham vọng quyền bính là một cám dỗ lớn".

ĐTC không quên nhắc nhở các tu sĩ Phanxicô hãy trở thành những sứ giả hòa bình, trước tiên bằng cuộc sống, rồi mới bằng việc làm.

rõ ràng ngày nay chúng ta đang sống trong một nền văn hóa tạm bợ, khiến cho nhiều người thấy sự trung thành mãi mãi là điều rất khó khăn, và những chọn lựa chung kết không phải là điều 'hợp thời trang'.

Cần có các nhà đào tạo vững chắc

ĐTC nhận xét rằng: "Trong bối cảnh huấn luyện như thế, cần có những nhà đào tạo vững chắc, và chuyên gia trong việc lắng nghe và trong những con đường dẫn đến Thiên Chúa, có khả năng đồng hành với những người khác trong hành trình ấy.. Cần có những nhà đào tạo

biết nghệ thuật phân định và đồng hành. Chỉ như thế chúng ta mới có thể ngăn chặn, ít là phần nào, sự "xuất huyết" cho

những vụ rời bỏ đời sống linh mục và đời sống thánh hiến". Dòng Phanxicô Viện Tu hiện có gần 4 ngàn tu sĩ (3995) tại 608 cộng đoàn thuộc 68 nước

trong đó có Việt Nam. Nhân sự của dòng gồm 2777 LM, phần còn lại là các tu huynh. Có 24 GM xuất thân từ dòng này. ■

ĐTC Phanxicô: ADN của cộng đoàn Kitô hữu chính là hiệp nhất và hiệp thông

ADN của cộng đoàn Kitô hữu chính là hiệp nhất và tự do nội tâm, là điều cho phép chúng ta không sợ hãi sự khác biệt, không gắn chặt với những vật chất và những quà tặng, nhưng cho phép chúng ta trở thành các vị tử đạo, các chứng nhân sáng chói của Thiên Chúa hằng sống và những người kiến tạo lịch sử.

Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến chung dành cho hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô sáng thứ tư 12.06, ĐTC nhắc rằng sứ vụ của Giáo hội bắt nguồn từ biến cố Chúa phục sinh. Từ ban đầu, Giáo hội là hiệp thông, là một cộng đoàn, là Dân Chúa. Dấu chỉ hiệp thông hữu hình của các



Tông đồ chính là chứng tá đầu tiên của họ về Chúa Phục sinh và về tình yêu cứu độ của Chúa. ĐTC mời gọi các tín hữu cũng làm chứng về sức mạnh hòa giải của tình yêu Chúa bằng sự hiệp nhất, là điều chiến thắng sự kiêu ngạo và chia rẽ, là điều tạo nên một Dân Chúa từ sự đa dạng.

Bài huấn dụ của ĐTC

Anh chị em thân mến,
Chúng ta đã bắt đầu loạt bài giáo lý theo bước hành trình của Tin mừng được tường thuật trong sách Công vụ Tông đồ. Tất cả bắt đầu từ sự Phục sinh của Chúa Kitô. Sự kiện này, thật sự không chỉ là một sự kiện trong muôn vàn sự kiện khác, nhưng là nguồn sự sống mới. Các Tông đồ hiểu điều này và các ngài đã vâng lời

Hồng Thủy - Vatican

Chúa truyền, hiệp nhất với nhau, đồng tâm kiên trì trong cầu nguyện. Họ quy tụ xung quanh Mẹ Maria và chuẩn bị lãnh nhận quyền năng của Thiên Chúa, không phải cách thụ động nhưng củng cố sự hiệp thông giữa họ.

Ý nghĩa biểu tượng của số 12

Cộng đoàn đầu tiên được thành lập từ khoảng 120 người nam nữ: con số này ẩn chứa con số 12, là con số tượng trưng đối với dân Israel, vì nó diễn tả 12 chi tộc Israel, và đối với Giáo hội, nó cũng là con số tượng trưng, nói về 12 Tông đồ được Chúa Giêsu chọn. Nhưng giờ đây, sau những biến cố đau thương của cuộc Thương Khó, không còn 12 Tông đồ nữa nhưng chỉ còn có 11. Giuđa, một người trong số họ, không còn nữa: ông đã tự tử vì ăn năn hối hận.

Giuđa cô lập; virus kiêu ngạo nhiễm vào tâm trí

Mọi chuyện đã bắt đầu trước đó với việc ông tách mình ra khỏi sự hiệp thông với Chúa Giêsu và các Tông đồ khác, ông hành động một mình, ông cô lập chính mình, ông gắn bó với tiền bạc đến mức lợi dụng người nghèo, cho đến đánh mất định hướng về sự nhưng không và tận hiến, cho đến mức để cho virus kiêu ngạo lây nhiễm vào tâm trí và trái tim, biến ông ta từ "bạn hữu" (Mt26,50) trở thành kẻ thù và "dẫn đường cho những người bắt Chúa Giêsu" (Cv 1,17). Giuđa đã nhận ơn cao cả, được ở trong số những người thân tín nhất của Chúa Giêsu và tham gia vào sứ vụ của Người, nhưng rồi khi ông ta muốn cứu mạng sống mình thì kết quả lại là đánh mất nó (x. Lc 9,24). Lòng ông không còn thuộc về

Chúa Giêsu và ra khỏi sự hiệp thông với Chúa và các môn đệ của Người. Ông không còn muốn làm môn đệ nữa và đặt mình trên Thầy



của mình. Ông đã bán Thầy và với số tiền có được từ tội ác, ông mua một mảnh đất, nhưng không dùng nó để trồng trọt mà để nhuộm nó bằng máu của mình (x. Cv 1,18-19).

11 Tông đồ còn lại chọn sự sống

Nếu Giuđa đã chọn cái chết thay vì sự sống (x. Đnl 30,19; Hc 15,17) và đi theo lối sống của những kẻ gian ác, là những người có cuộc sống tối tăm và đưa tới diệt vong (Pr Pr 4,19; Tv 1,6), thì mười một Tông đồ còn lại đã chọn sự sống, chọn phúc lành, khi trở thành những người có trách nhiệm làm cho phúc lành được tuôn tràn vào dòng lịch sử, từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ dân tộc Israel đến Giáo hội.

Phân định cộng đoàn dưới lăng kính hiệp nhất và hiệp thông

Thánh sử Luca trình bày cho chúng ta thấy rằng trước sự bỏ đi của một người trong Nhóm Mười Hai, đã gây thương tổn cho thân mình của cộng đoàn, cần phải chọn một người khác để thay thế sứ vụ của Giuđa. Ai là người có thể đảm trách sứ vụ này? Và ai có thể chọn người này? Thánh Phêrô đưa ra yêu cầu: người mới phải là một môn đệ của Chúa Giêsu ngay từ đầu, nghĩa là từ khi Chúa chịu phép rửa ở sông Giordan, cho đến cuối, nghĩa là đến khi Chúa lên trời (x. Cv 1,21-22). Cần phải tái dựng lại Nhóm Mười Hai. Lúc này họ thực hiện việc phân định cộng đoàn, trong việc nhìn nhận thực tại bằng đôi mắt của Thiên Chúa, trong lăng kính hiệp nhất và hiệp thông.

Hiệp thông chiến thắng chia rẽ, cô lập

Có hai ứng cử viên là Giuse Basaba và Mátthia. Toàn thể cộng đoàn cùng cầu nguyện: “Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người; giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai để nhận chỗ trong sứ vụ Tông Đồ, chỗ mà Giuđa đã bỏ...” (Cv 1,24-25). Và qua việc rút thăm, Chúa chọn Mátthia, người được nhập vào với số 11 Tông đồ. Nhóm Mười Hai đã được tái lập như thế. Nhóm này là dấu chỉ của sự hiệp thông và hiệp thông thì chiến thắng chia rẽ, và cô lập, chiến thắng nào trạng muốn riêng tư 100%; đó là dấu chỉ cho thấy rằng hiệp thông là chứng tá đầu tiên của các Tông đồ. Chúa Giêsu đã nói với các ngài: “Bởi dấu chỉ này tất cả sẽ biết rằng anh em là môn đệ của Thầy: nếu anh em yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Hiệp nhất là môi trường tận hiến đích thật

Trong sách Công vụ Tông đồ, Nhóm Mười Hai trình bày cách thế của Chúa. Họ là các chứng nhân được công nhận về công trình cứu độ của Chúa Kitô; họ không trình bày cho thế giới sự hoàn hảo giả định của họ, nhưng qua ơn hiệp nhất, họ trình bày cho thấy một Đấng giờ đây đang sống theo cách thức mới ở giữa dân chúng: đó là Chúa Giêsu. Các Tông đồ chọn sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Phục sinh trong sự hiệp nhất giữa các anh em; sự hiệp nhất này trở thành môi trường duy nhất để có thể tận hiến, trao tặng bản thân cách đích thực.

Làm chứng cho Chúa

Cả chúng ta cũng cần tái khám phá vẻ đẹp của việc làm chứng cho Chúa Phục sinh, khi thoát ra khỏi thái độ tự quy chiếu về mình, khi từ chối giữ các ơn Chúa lại cho mình và khi không nhượng bộ sự tầm thường. Sự tái hiệp nhất của tông đồ đoàn cho thấy ADN của cộng đoàn Kitô hữu chính là sự hiệp nhất và tự do, là điều cho phép chúng ta không sợ hãi sự khác biệt, không gắn chặt với những vật chất và quà tặng, nhưng cho phép chúng ta trở thành các chứng tá, các chứng nhân sáng chói của Thiên Chúa hằng sống và những người kiến tạo lịch sử. ■

Một Giám Mục Trung Quốc thà bị bách hại chứ không gia nhập Hội Công giáo yêu nước

Đức Cha Vinh Sơn Quách Hi Cẩm (Guo Xijin), GM phụ tá giáo phận Mân Đông (Mindong) tỉnh Phúc Kiến, bên Trung Quốc, sẵn sàng chịu bách hại cùng với các LM không được nhà nước công nhận, hơn là gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nước và ép buộc các LM phải nhập Hội này.

G. Trần Đức Anh OP - Vatican



Hãng tin Asia News, truyền đi từ Roma hôm 18-6-2019, cho biết như trên, trích thuật nguồn tin từ giáo phận Mân Đông.

Sau khi Tòa Thánh ký hiệp định tạm thời với nhà nước Trung Quốc và bãi bỏ vạ tuyệt thông đối với Đức Cha Vinh Sơn Chiêm Tư Lộ (Zhan Silu), nguyên là GM được nhà nước công nhận tại giáo phận này. Còn Đức Cha Quách Hi Cẩm, vốn được Tòa Thánh công nhận, theo lời yêu cầu của ĐTC, chấp nhận từ GM chính tòa Mân Đông trở thành GM Phụ tá của Đức Cha Chiêm Tư Lộ.

Đòi hỏi của Nhà Nước Trung Quốc

Mặt trận tổ quốc và Ban Tôn giáo chính phủ Trung Quốc đòi Đức Cha Cẩm phải ký một tuyên ngôn trong đó nhà nước yêu cầu ngài phải vâng phục Đức GM mới của giáo phận, và nhất là phải tuân hành luật pháp nhà nước Trung Quốc, chấp nhận các nguyên tắc độc lập của Giáo Hội tại đây và gia nhập Hội Công Giáo yêu nước.

Đức Cha Quách Hi Cẩm đã ký vào văn kiện trong đó ngài chấp nhận vâng phục GM mới của giáo phận, và tuân hành luật pháp quốc gia, nhưng không theo các nguyên tắc Giáo Hội độc lập và không nhập Hội yêu nước, vì các nguyên tắc của Hội này không thể dung hợp với đức tin Công Giáo, như ĐGH Biển Đức 16 đã khẳng định trong thư gửi các tín hữu Công Giáo Trung Quốc hồi năm 2007.

Với việc ký văn kiện đó, Nhà Nước Trung Quốc đã công nhận Đức Cha Quách Hi Cẩm và ngài đã công khai cử hành Thánh Lễ làm phép đầu thứ năm Tuần Thánh năm nay.

Cơ quan Nhà Nước lừa đảo

Nhưng Mặt trận tổ quốc không muốn công bố văn kiện vừa nói, và đòi tất cả các LM hàm trú trong giáo phận Mân Đông phải ký văn kiện gia nhập Hội Công Giáo yêu nước, và tạo cho các LM cảm tưởng chính Đức Cha Hi Cẩm cũng đã ký văn kiện gia nhập. Trước tình trạng đó, Đức Cha Vinh Sơn Hi Cẩm đã phản đối và tuyên bố chẳng thà không được nhìn nhận là GM, hơn là thấy các LM của mình bị nhà nước ép buộc phải gia nhập Hội Công Giáo yêu nước.

Theo hãng tin Asia News, vấn đề nảy sinh là vì cả hiệp định ký kết giữa Tòa Thánh và Trung Quốc không được công bố. Hiệp định này dự trù các LM và GM phải tuân phục luật lệ của Trung Quốc, nhưng coi việc gia nhập Hội yêu nước là điều tùy ý. Tuy nhiên cơ quan này, với mục đích kiểm soát Giáo Hội, đòi các LM và GM phải gia nhập Hội. Tại nhiều tỉnh, trong đó có tỉnh Phúc Kiến, nhà nước phát động chiến dịch buộc các LM và GM gia nhập Hội Công Giáo yêu nước, nếu không sẽ bị loại, không được thi hành sứ vụ.

Phản đối của Đức Cha Quách Hi Cẩm

Để đòi quyền tự do cho bản thân và các LM thuộc quyền, Đức Cha Quách Hi Cẩm đã viết một thư trong đó ngài rút lại đơn xin Nhà Nước Trung Quốc nhìn nhận là GM và gửi đến Ban công an tỉnh Phúc Kiến, Ban tôn giáo tỉnh và ĐGM Chiêm Tư Lộ.

Trong thư Đức Cha giải thích lý do và viết: "Chính phủ đã quyết định bách hại các LM từ khước ký đơn gia nhập Hội yêu nước. Nếu tôi không có khả năng bảo vệ các LM ấy, và việc tôi được công nhận là GM Phụ tá chẳng phải là điều bổ công. Tôi sẵn sàng chịu bách hại cùng với các LM khác" ■

1 Linh mục bị cáo gian ở Mỹ được phục hồi chức vụ

1 LM bị cáo gian về tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên ở tổng giáo phận Chicago Hoa Kỳ là Cha Patrick Lee, đã được phục hồi chức vụ Cha sở giáo xứ Đức Mẹ Camêlô ở khu phố Lake View East.

G. Trần Đức Anh OP - Vatican

Sau khi có tin tố giác cha Patrick Lee về tội lạm dụng, ĐHY Blasé Cupich TGM giáo phận Chicago đã ngưng chức cha và báo cho nhà chức trách điều tra.

Thư của ĐHY Cupich

Trong thư gửi các giáo dân, ĐHY Cupich cho biết sau 5 tháng điều tra, những lời tố cáo cha Patrick Lee bị xác nhận là vô căn cứ, và vì thế, cha Patrick Lee được phục hồi chức vụ tức khắc.

ĐHY Cupich cũng viết cho giáo dân rằng: "5 tháng qua là những ngày tháng khó khăn cho anh chị em trong tư cách là giáo xứ. Anh chị em đã chứng tỏ sự kiên nhẫn lớn lao và tôi cảm ơn anh chị em vì điều này. Cha Lee cũng đã chịu đau khổ, nhưng cha đã dâng hiến sự đau khổ ấy, với xác tín về nhu cầu của tất cả chúng ta, trong tư cách là Giáo Hội, phải giữ lời hứa coi việc bảo vệ và an ninh của các trẻ em chúng ta là ưu tiên".

Những lời cáo cuộc không đứng vững

ĐHY Cupich cũng nói rằng các giới chức điều tra của chính quyền thấy những lời cáo cuộc cha Patrick Lee là không đứng vững và Ủy ban độc lập của giáo phận Chicago cũng đã duyệt xét và thấy không có lý do gì để nghi ngờ là cha Lee đã lạm dụng tính dục.

Cha Lee bị cáo là đã lạm dụng một trẻ vị thành niên cách đây 40 năm (1979) khi cha Lee ở giáo xứ thánh Christopher, ngoại ô khu phố Midlothian ■

Cha Micae Los từ trần sau 24 ngày làm Linh Mục

24 ngày sau khi được phép chuẩn của ĐTC Phanxicô để thụ phong linh mục, cha Micae Los người Ba Lan, đã từ trần sáng ngày 17-6 vừa qua. Chúng ta đức tin của cha đã liên kết nhiều người trên thế giới trong kinh nguyện.

Trung ương dòng thánh Orione ở Roma loan tin trên đây và cho biết cử chỉ cũng như quyết tâm của cha Micae Los cử hành thánh lễ để được kết hiệp hơn với Chúa Kitô, đã trở thành một chứng tá đức tin được truyền đi nhiều nơi trên thế giới và liên kết hàng ngàn người trong kinh nguyện.

Trước đó, ngày 22-5, ĐTC Phanxicô đã ban tất cả các phép chuẩn cần thiết để thầy Los, 31 tuổi, tu sĩ dòng thánh Orione ở Ba Lan, bị bệnh ở giai đoạn cuối đời, được chịu chức linh mục.

Khẩn và chịu chức LM

Thầy Micae Los được điều trị vì bệnh ung thư tại quân y viện thủ đô Varsava. Chiều ngày 23-5 (2019), thầy đã khẩn trọn đời trong dòng Con Chúa Quan Phòng, trước sự hiện diện của Cha Oreste Ferrari, Tổng đại diện của Bề Trên Tổng Quyền, và cha Fernando Fornerod, Tổng cố vấn và cha Krysstof Mis, Giám tỉnh của dòng tại Ba

G. Trần Đức Anh OP - Vatican



Lan, cha mẹ và em gái của thầy Micae đến từ Lyon bên Pháp, cùng với một số tu sĩ Orione. Cha Tổng Cố vấn Fornerod cho biết buổi lễ diễn ra trong bầu không khí rất cảm động và thầy Micae đã tuyên khẩn trọn đời. Tất cả những điều này có thể xảy ra là nhờ ĐTC Phanxicô ban các phép chuẩn cần thiết để thầy có thể khẩn và thụ phong linh mục.

Sáng ngày 24-5, lúc 11 giờ, Đức Cha Marek Solarczyk, GM Phụ tá giáo phận Varsava-Praga, đã truyền chức linh mục cho thầy Micae.

Tân linh mục Micae Los

Tân LM Micae Los đã sống trong thanh thảo và với tinh thần đức tin. Cha đã cảm ơn ĐTC và cha Bê trên tổng quyền Tarcisio Vieira đã làm cho việc thầy chịu chức phó tế và linh mục được

tiến hành và ngày 25-5, tân linh mục dâng thánh lễ đầu tiên”.

Cha Bê trên Tổng quyền Tarcisio Vieira đã dâng lời cảm tạ Chúa vì đã ban cho dòng thánh Orione một chứng nhân lớn về niềm tin yêu. ■

HÌNH ẢNH QUÝ CHA GIÁO HẠT BÌNH AN THĂM GIÁO XỨ TAM HÀ

Sáng thứ sáu, ngày 14/06/2019 cha Hạt Trưởng Hạt Bình An, Phanxico Xavie Nguyễn Xuân Quang và quý cha trong Hạt đến thăm cha chánh xứ Tam Hà, Giuse Nguyễn Đức Trí. Trước khi về nhận nhiệm sở GX. Tam Hà, cha Giuse là chánh xứ Gx. Bình Minh, giáo hạt Bình an. Nhân dịp này quý cha Hạt Bình an cũng được cha chánh xứ Giuse dẫn đi tham quan nhà thờ và các cơ sở vật chất của Gx. cũng như giới thiệu về mô hình ngôi Nhà Mục Vụ Gx. trong tương lai.



Chuyên Đề Hôn Nhân Gia Đình



Vào lúc 19g00 tối thứ sáu, ngày 14/06/2019 rất đông cộng đoàn trong giáo xứ đã đáp lại lời mời gọi của cha chánh xứ và HĐMV GX đến tham dự buổi nói chuyện Chuyên đề về Hôn Nhân Gia đình, với chủ đề tháng thứ hai: **“LUẬN LÝ TÍNH DỤC TRONG ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN”** Đây là những buổi nói chuyện Chuyên đề về Hôn Nhân Gia Đình rất hữu ích trong thời đại **công nghệ số** hôm nay. Xin mời cộng đoàn, nhất là các gia đình trẻ, những gia đình đang gặp khó khăn, trực trặc trong đời sống hôn nhân có nguy cơ đổ vỡ... hoặc những ai có những bế tắc

và thắc mắc khó nói sẽ được các chuyên viên tâm lý tư vấn và giải thích... Xin mọi người cố gắng sắp xếp đến tham dự.

Chủ đề của tháng 07/2019 (Tối thứ sáu tuần thứ 2, ngày 12/07/2019):

“NHỮNG VẤN NẠN & GIẢI PHÁP CHO CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY”

Do cha **Giuse Nguyễn Hồng Phước**, và các chuyên viên Tâm lý về gia đình thuộc TTMV GD Dòng Chúa Cứu Thế đến chia sẻ.

Đây là những cố gắng và thiện ý của cha chánh xứ Giuse và HĐMV Gx. trong năm GD/2019 ■

