

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C

KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU - BỒN MẠNG GIÁO XỨ

✠ LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NĂM C:

Tin Mừng: Lc 15, 3-7

"Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc".



Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: 'Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!' Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải".

Đó là lời Chúa.

Suy niệm:

NHÂN HẬU

Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí

Chúa Giêsu dùng hình ảnh người mục tử tìm chiên, để gửi gắm tình yêu tốt lành của một Thiên Chúa gần gũi, quan tâm, hy sinh và liên đới với con người. Tin Mừng ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay, mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đấng nhân hậu tìm chiên lạc trong tình trạng cứu vớt để yêu thương và tha thứ.

1. Nhân hậu tìm kiếm chiên lạc

Đức Chúa yêu thương dân tuyển chọn như mục tử thương yêu đàn chiên. Bài đọc thứ nhất sách ngôn sứ Êzekien đã phác họa: tình thương Mục Tử chăm sóc từng con chiên trên đồng cỏ xanh tươi. Trong thư Rôma thánh Phaolô diễn tả: Thiên Chúa đón nhận chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân. Diễn từ Tin Mừng hôm nay ghi lại: dụ ngôn con chiên lạc là một trong ba dụ ngôn nói đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Người Mục Tử liêu lĩnh bỏ chín mươi chín con nơi đồng vắng để lên đường tìm một con. Và việc mừng rỡ khi tìm thấy không phải mừng vì số 100 lại tròn đầy, mà là cho con chiên lạc kia lại được nhập bầy. Số 1= 99 thật kỳ lạ. Thiên Chúa vui mừng khi một tội nhân hối cải. Thánh Augustinô giải thích: "Cuộc

sống con người là sự xung đột giữa hai tình yêu: yêu Chúa đến độ khinh mình, hoặc yêu mình đến coi rẻ Thiên Chúa". Con người vốn mang tính mòng dòn của con chiên dễ đi lạc. Thiên Chúa nhẫn nại đi tìm và dắt chúng ta ra khỏi tình hư mất để yêu thương và tha thứ.

2. Nhân hậu yêu thương tha thứ

Chúa Giêsu luôn yêu thương những người lạc hướng. Một khi chiên tự tách khỏi đàn nó cũng tách luôn tình thương mục tử dành cho nó. Hai cha con đi trên chiếc xe. Tối bìa rừng có nhiều bụi dâu chín mọng cậu bé thích thú xin với cha: "Thưa cha, cha dừng lại để con hái ít dâu". Người cha đang vội, nhưng ông không nỡ từ chối lời xin của con. Ông dừng xe lại, cậu nhảy xuống hái dâu. Sau một lúc, người cha giục cậu bé lên xe. Nhưng cậu say mê hái dâu. Người cha la to: "Chúng ta phải đi thôi, kéo trễ mất. Cậu bé cứ tiếp tục hái dâu. Người cha thương con và không thể để lại đứa con ở đó. Đàng khác ông còn có việc của ông. Sau cùng ông nói lớn: "Con có thể tiếp tục hái dâu. Nhưng con phải cẩn thận tìm được cha, cha bắt đầu đi chậm chậm theo đường và thỉnh thoảng con hãy gọi cha và cha sẽ trả lời con. Bao lâu con còn nghe tiếng cha trả

lời, con biết cha còn đang ở gần con. Khi con không nghe tiếng Cha nữa, thì con biết rằng: con đã bị lạc rồi! Lúc đó con hãy chạy thật nhanh để tìm được Cha". Khi đời sống

đạo của người kitô hữu của chúng ta bị mất phương hướng hay lạc định hướng, chúng ta làm gì để lắng nghe tiếng Chúa và tìm lại hướng đi có Chúa? Amen. ■

✝ CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C

Tin Mừng: Lc 9, 51-62

"Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng khác.

Đang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ già gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".

Đó là lời Chúa.

Suy niệm:

ƯU TIÊN

Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí

Con người thường ngộ nhận giữa sở thích cảm tính và sở thích tình cảm. Tin Mừng Chúa Nhật mười ba hôm nay mời gọi chúng ta: đặt lại bậc thang giá trị sở thích: ưu tiên chọn lựa theo Chúa và ưu tiên hành trình cho Nước Chúa

1. Ưu tiên chọn lựa theo Chúa

Hành trình ơn gọi luôn đến từ hai phía: Thiên Chúa gọi, con người đáp trả. Bài đọc thứ nhất sách các Vua quyển thứ nhất ghi lại: ngôn sứ Êlia xúc dầu tấn phong Êlisa làm ngôn sứ cho Đức Chúa. Thánh Phaolô trong thư Galát diễn tả: ơn gọi tông đồ trước tiên là ơn gọi sống trọn vẹn giới luật yêu thương trong Thần Khí. Diễn từ Tin Mừng thuật lại: Phản ứng Giacôbê và Gioan còn mang tính xác thịt, hai ông xin Chúa khiến lửa từ trời thiêu huỷ người Samaria vì họ



không tiếp đón Chúa. Hành động muốn trả đũa theo kiểu cho người Samari một bài học nhớ đời không phải là hành động môn đệ của Chúa Kitô. Chọn điều ưu tiên theo Chúa là yêu thương chứ không phải báo thù. Khi Chúa bước sang làng khác rao giảng, có ba người muốn theo Chúa. Người thứ nhất muốn "tiên thân", người thứ hai muốn "tình thân", người thứ ba nghĩ đến "tình cảm". Cả ba người đều không được gọi vì họ không biết dành ưu tiên theo

Chúa một cách dứt khoát trong hành trình dẫn thân tìm kiếm Nước Chúa.

2. Ưu tiên hành trình Nước Chúa

Cả ba người muốn theo Chúa, nhưng vẫn còn mang nặng những tình cảm và hàng loạt kế hoạch, chương trình, dự án, dự tính riêng đằng sau, thì làm sao thích hợp với Nước Chúa. Thực ra, Chúa Giêsu không khước từ việc thảo kính cha mẹ, nhưng Ngài muốn các môn đệ và mỗi người kitô hữu chúng ta biết chọn lựa điều chính yếu và điều thứ yếu. Ưu tiên hành trình tìm kiếm Nước Chúa vẫn là ưu tiên hàng đầu. Có một nhà vua nọ lên đường đi giúp dân nghèo. Đến chặng thứ nhất, vua phát lương thực mang theo, rồi tiếp tục lên đường. Một số những người theo nhà vua ở lại nhận lương

thực nhà vua để lại. Khi vua đi được nửa sa mạc, ông dừng chân để lại những thùng vàng ngọc còn lại rồi lên đường. Nhưng lần này thì gần như tất cả những người theo vua đều ở lại để chia nhau những thùng vàng ấy trừ một người phục vụ duy nhất đi theo, dù vua không còn gì để phát cho anh ta nữa cả. Lấy làm lạ, nhà vua quay lại hỏi: “Sao người không ở lại nhận của cải ta để lại?” Người phục vụ trả lời: “Thưa nhà vua, con theo nhà vua vì lòng yêu mến kính phục vua, chứ không phải vì tiền bạc giàu sang. Nhà vua là tất cả của con rồi. Vua mỉm cười và rất hài lòng đầy tớ này. Dành quyền ưu tiên cho Chúa, là để Chúa lên trên hết, người kitô hữu có dám thưa với Chúa như đầy tớ: Chúa là tất cả đời con không? Amen. ■



TIN TỨC CÔNG GIÁO

Tòa Thánh đóng góp 40 ngàn đôla cho Quỹ trợ giúp Palestine

Năm nay Tòa Thánh cũng đóng góp tương đương 40 ngàn Mỹ kim cho Quỹ LHQ trợ giúp người tị nạn Palestine ở Trung Đông, gọi tắt là UNRWA.

G. Trần Đức Anh OP - Vatican Trong bài tham luận hôm 25-6-2019 tại LHQ, Đức TGM Bernardito Auza, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, thông báo quyết định trên đây và nói:

Tình hình Palestine vẫn không khả quan

”Trong một tình trạng không có dấu hiệu nào chứng tỏ vấn đề trợ giúp người tị nạn Palestine được giải quyết mau lẹ, Tòa Thánh tin rằng một tổ chức UNRWA hoạt động đầy đủ vẫn là những phương thế tốt nhất giúp cho tình trạng trong

vùng này khỏi trở nên tồi tệ hơn và tránh cho cộng đồng quốc tế khỏi phải chi phí nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, sự thiếu viễn tượng tương lai, nhất là đối với những người trẻ, có thể làm cho tình trạng an ninh trong vùng Trung Đông tiếp tục suy giảm.

Đóng góp của các tổ chức Công Giáo

Đức TGM Auza cho biết ngoài ngân khoản đóng góp tương đương 40 ngàn mỹ kim vừa nói, còn phải kể đến những đóng góp trực tiếp của nhiều tổ chức thuộc Giáo Hội Công Giáo giúp người tị nạn Palestine. Các tổ chức này



cung cấp các dịch vụ giáo dục, săn sóc sức khỏe và xã hội cho người tị nạn Palestine. Các ân nhân quảng đại liên kết với Giáo Hội Công Giáo trên thế giới làm cho các hoạt động này có thể diễn ra được. Các chương trình trợ giúp này không phải chỉ giới hạn cho những người tị nạn Palestine ở Trung Đông, nhưng cho cả những người Palestine đang sống tại Palestine. Phái bộ quan sát thường trực của Tòa

Thánh cảnh LHQ giúp thăng tiến các chương trình lạc quyền, cung cấp hàng ngàn học bổng cho các sinh viên đại học, hỗ trợ việc săn sóc sức khỏe tại Nhà Thương Thánh Gia thất ở Bethlehem.

Mong đợi giải pháp tốt đẹp

Và Đức TGM Auza, người Philippines, kết luận rằng: Tòa Thánh hy vọng sớm muôn gì, một giải pháp tốt đẹp và lâu bền cho vấn đề người tị nạn Palestine có thể đạt tới nhờ việc mở lại các cuộc thương thuyết về qui chế chung kết

giữa hai bên liên hệ, nhằm đạt tới một giải pháp hai quốc gia, Israel và Palestine, sống cạnh nhau trong hòa bình và an ninh và trong các biên giới được quốc tế công nhận” (Rei 26-6-2019)

Khóa họp thứ 30 của Hội đồng các Hồng y cố vấn

Từ thứ ba 25 - 27/06, Hội đồng các Hồng y cố vấn của ĐTC, quen được gọi là C6, sẽ nhóm họp khóa thứ 30 tại Vatican.

Trong những năm đầu, Hội đồng Hồng y cố vấn gồm 9 vị, quen được gọi là C9. Nhưng từ khi ĐHY George Pell người

Tông hiến “Praedicate evangelium” – Anh em hãy rao giảng Tin Mừng”

Trọng tâm các buổi họp lần này của các ĐHY sẽ là Tông



Australia, ĐHY Francisco Javier Errázuriz Ossa người Chilê và ĐHY Laurent Monsengwo Pasinya thuộc Cộng hòa dân chủ Congo kết thúc nhiệm kỳ, số các Hồng y cố vấn chỉ còn 6 vị. Trong các buổi họp, ngoài 6 ĐHY còn có ĐTC, Đức cha Marcello Semeraro, Giám mục giáo phận Albano, tổng thư ký của Hội đồng và Đức cha Marco Mellino, đồng tổng thư ký.

hiến mới, với tên gọi tạm thời là “Praedicate evangelium” - “Anh em hãy rao giảng Tin Mừng”. Văn bản dự thảo, được Hội đồng Hồng y phê chuẩn trong khóa họp sau cùng, từ

ngày 08-10.04 vừa qua. Trong khóa họp này, các ĐHY cũng thông qua thủ tục tham vấn, theo đó, tài liệu được gửi đến các Chủ tịch Hội đồng Giám mục các nước, các Thượng hội đồng của các Giáo hội Đông phương, các Bộ của giáo triều Roma, các Hiệp hội các bề trên tổng quyền các dòng nam và nữ và một số đại học giáo hoàng, để xin các ý kiến và đề xuất. Do đó khóa họp thứ 30

Hồng Thủy - Vatican

này là khóa đầu tiên để các Hồng y cố vấn đưa ra một đánh giá tổng thể, qua các ý kiến và đề xuất thu tập được từ các nơi tài liệu được gửi đến.

Tuy thế, công việc chưa phải đã kết thúc, vẫn còn nhiều việc phải làm cho đến khi Tông hiến mới có thể được công bố. Tông hiến mới sẽ thay thế Tông hiến được thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành cách nay hơn 30 năm.

Theo thông cáo của khóa họp lần trước: “Hội đồng các Hồng y cố vấn là cơ quan có nhiệm vụ giúp đỡ ĐTC trong việc cai quản Giáo hội hoàn vũ và do đó chức năng của Hội đồng này không kết thúc sau khi Tông hiến mới được công bố”. ■

Phái đoàn Tòa Thượng Phụ Constantinople đến Roma dự lễ hai thánh Phêrô và Phaolô

Như thông lệ hàng năm, vào dịp lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ năm nay, một phái đoàn Tòa Thượng Phụ Constantinople sẽ thăm Roma từ ngày 27 - 29/06.



Hồng Thủy - Vatican

Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến đối thoại giữa các Kitô hữu nói đến sự trao đổi truyền thống, theo đó các phái đoàn của Tòa Thánh và Tòa Thượng Phụ Constantinople tham dự Thánh lễ bổn mạng của nhau vào lễ thánh Phêrô và Phaolô ở Roma, ngày 29/06 và lễ thánh Anrê ở Istanbul, ngày 30/11.

Yết kiến ĐTC

Phái đoàn Tòa Thượng Phụ được hướng dẫn bởi Đức Tổng Giám mục Telmissos Job, đại diện Đức Thượng Phụ Constantinople tại Hội đồng Đại kết các Giáo Hội và đồng chủ tịch Ủy ban hỗn hợp quốc tế về Đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính Thống. Sáng ngày 28/06, ĐTC sẽ tiếp kiến phái đoàn và ngày 29/06, phái đoàn sẽ tham dự Thánh lễ do ĐTC chủ sự.

Giáo hội Chính Thống Constantinople là Giáo hội Chính thống lâu đời nhất và Đức Thượng Phụ Constantinople có thể được xem là Giáo chủ danh dự của toàn thể 15 Giáo hội Chính Thống. ■

Sri Lanka: thảm kịch những người sống sót sau vụ thảm sát Phục Sinh

Những người sống sót này cảm thấy vô dụng vì không thể làm việc. Họ không sản xuất được gì và đang gia tăng các dạng trầm cảm. Họ ngày càng tuyệt vọng, cộng với những khó khăn do thiếu nhà vệ sinh, nước uống, thiếu trường học cho trẻ em và thực phẩm chỉ đủ đáp ứng nhu cầu thiết yếu.

Văn Yên, SJ - Vatican

So với các quốc gia khác với hàng triệu người tị nạn, thì Sri Lanka dường như có một điều kiện tốt hơn: đó là, trên đảo có khoảng 1.700 người tị nạn, chủ yếu là người Hồi giáo Ahmadi và những người trốn chạy sau bạo lực trả thù trong các cuộc thảm sát Phục sinh vừa qua. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nói rằng, điều kiện sống của họ là hết sức bi thảm.

thảm sát ngày 21 tháng 4. Họ sống chủ yếu ở khu vực Negombo; họ phải sống trong những ngôi nhà thuê. Nhưng bây giờ, các chủ nhà trọ từ chối ký hợp đồng mới và cho những người khác thuê. Do đó, những người thuê cũ không còn lựa chọn nào khác, họ phải cắm trại tại hai đền thờ Hồi giáo ở Negombo và Pasyala, và trong trại tị nạn Vavuniya Punatotam.



Theo số liệu chính thức của Liên Hợp Quốc, có 862 người tị nạn và 829 người xin trú ẩn trên đảo. Trong số này, có 1.362 đến từ Bangladesh, Eritrea, Ấn Độ, Iran, Maldives, Myanmar, Nigeria, Palestine, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia và Yemen.

Trong tổng số người tị nạn cũng cần xem xét đến những người trốn chạy khỏi bạo lực sau vụ

Ông Pradeep Wanigasuriya, người điều hành Phong trào Đoàn kết Ngư nghiệp Quốc gia (Nafso) nói rằng, những người này “có nguy cơ tham gia các hoạt động bất hợp pháp, trở thành đối tượng bị khai thác, bóc lột lương hoặc bị bắt khi bị phát hiện”.

Đối với bà Menique Amarasinghe, người đứng đầu Cao uỷ Tị nạn LHQ tại Sri Lanka, điều đau đớn nhất là “họ cảm thấy vô dụng vì không thể làm việc. Họ không sản xuất được gì và đang gia tăng các dạng trầm cảm. Họ ngày càng tuyệt vọng, cộng với những khó khăn do thiếu nhà vệ sinh, nước uống, thiếu trường học cho trẻ em và thực phẩm chỉ đủ đáp ứng nhu cầu thiết yếu”. Bà nói, một số người cũng tự hỏi, “làm sao những điều này có thể xảy ra tại một đất nước tuyên bố thực hành Phật giáo chân thật”. ■

Hàng triệu người Ba Lan tham gia các cuộc rước kiệu Thánh Thể

Hôm thứ năm 20.06 vừa qua, tại các nhà thờ trên toàn nước Ba Lan, hàng triệu người đã tham dự các cuộc rước kiệu Thánh Thể và bày tỏ đức tin và lòng tôn sùng Thánh Thể theo truyền thống Ba Lan.

Theo Văn phòng Báo chí của Hội đồng Giám mục Ba Lan, các cuộc rước kiệu năm nay là cơ hội để nhớ lại lời thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô tuyên bố cách đây 40 năm trong chuyến hành hương đầu tiên của ngài ở Ba Lan: “Chúng ta không thể hiểu con người cách tận căn nếu không có Chúa Kitô. Hay đúng hơn, không có Chúa Kitô, con người không có khả năng hiểu chính mình cách tận căn.”



Thánh Thể, lương thực cho mọi Kitô hữu

Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, nói: “Như manna đối với dân Do Thái, Thánh Thể là lương thực cần thiết cho mỗi Kitô hữu, nuôi dưỡng họ trên hành trình sa mạc của thế giới. Còn Đức Tổng Giám mục Wojciech Polak, Giáo chủ Công giáo Ba Lan, đã nhấn mạnh trong bài giảng ở Gniezno: “Đây là một sự tuyên xưng cách công khai niềm tin vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể trên bàn thờ và tiếp đến là sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống nhân loại hàng ngày của chúng ta, điều chúng ta cũng tuyên xưng qua các cuộc rước Thánh Thể”.

Truyền thông xã hội và việc loan báo Tin Mừng

Những người tham gia các cuộc rước Thánh Thể đã đăng các hình ảnh với hashtag #Procesja (cuộc rước) trên Facebook và Twitter. Cha Paweł Rytel Andrianik, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ba Lan nói: “Các phương tiện truyền thông xã hội giúp sứ điệp Tin mừng đến với hàng triệu người. Nhiều người dùng internet đã tham gia vào sáng kiến này và giúp những người khác theo dõi dễ dàng các buổi cử hành lễ Minh Máu Thánh trên khắp nước Ba Lan, bằng cách viết #Procesja trên Twitter hay Facebook.

Hồng Thủy - Vatican

Buổi hòa nhạc đặc biệt

Tại A Rzeszów, vào chiều ngày lễ Minh Máu Thánh, khoảng 50 ngàn người đã tham gia vào buổi hòa nhạc “Một con tim và một Thần Khí” lần thứ 17. Đây là một trong những buổi hòa nhạc loan báo Tin Mừng lớn nhất tại châu Âu. Có hơn 200 nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu trong buổi hòa nhạc năm nay. Đây là những người tình nguyện đến từ khắp nước Ba Lan và Ucraina.

Jan Budziaszek, người đồng tổ chức buổi hòa nhạc cho biết: “Ý tưởng tổ chức buổi hòa nhạc xuất phát trong cuộc rước kiệu Thánh Thể. Chúa Giêsu muốn rằng chúng ta nên một, muốn chúng ta được hạnh phúc. Và không có điều gì liên kết con người tốt hơn là một buổi cầu nguyện chung.”

Các bài thánh ca

Vào đầu buổi hòa nhạc, thư của ĐTC với lời chào và chúc lành cho những người tham dự được đọc. Buổi hòa nhạc kéo dài hơn 3 tiếng với khoảng 30 bài thánh ca.

Lễ Minh Máu Thánh là một ngày đặc biệt trong năm. Ngoài các cuộc kiệu Thánh Thể, nhiều nơi ở Ba Lan tổ chức các buổi hòa nhạc tạ ơn và phụng vụ. Năm nay, các buổi hòa nhạc cũng được tổ chức tại Cracovia, Lublino, Opole, Zamość, Kraśnik e Mysłowice. ■

Cộng đoàn Kitô hữu không nói xấu, tìm lợi riêng, nhưng quan tâm đến nhau

Trong bài giáo lý sáng thứ tư 26.06, ĐTC đề cao gương mẫu của cộng đoàn tiên khởi và mời gọi các tín hữu noi gương các Kitô hữu tiên khởi sống tình hiệp thông trong tinh thần và ngay cả vật chất, gần gũi chia sẻ với nhau, quan tâm cho nhau, không nói hành nói xấu.

Buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 26.06 là buổi cuối cùng trước khi ĐTC sẽ ngưng các hoạt động chính thức trong tháng 7 và bắt đầu lại vào đầu tháng 8. Khí hậu Roma cũng đã khá nóng vào cuối tháng 6, tuy thế cũng có khoảng 20 ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường để gặp gỡ ĐTC.

Trước khi đi xe mui trần tiến ra quảng trường gặp gỡ các tín hữu, ĐTC đã đến đại thánh đường Phaolô VI để chào thăm và ban phép lành cho một số bệnh nhân tại đây. Các bệnh nhân này không thể tham dự buổi tiếp kiến ở quảng trường vì thời tiết quá nóng, họ đã tham dự buổi gặp gỡ với ĐTC qua các màn ảnh lớn.

Trong bài giáo lý, ĐTC trình bày về đời sống của cộng đoàn tín hữu sơ khai, tràn đầy tình yêu Chúa và chan hòa tình yêu tha nhân. Bài giáo lý của ĐTC dựa trên đoạn sách Công vụ Tông đồ 2, 42.44-45: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu”. Phụng vụ của cộng đoàn chính là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và anh chị em.

Hoa trái của lễ Hiện xuống



Bắt đầu bài huấn dụ, ĐTC nhắc đến hoạt động của Chúa Thánh Thần vào ngày khai sinh Hội Thánh. ĐTC nói: Hoa trái của lễ Hiện xuống, sự tuôn tràn mạnh mẽ của Thần Khí Thiên Chúa trên

Hồng Thủy - Vatican

cộng đồng Kitô giáo đầu tiên, đó là nhiều người cảm thấy tâm hồn họ được đánh động bởi tin vui - kerygma – về ơn cứu độ trong Chúa Kitô, và họ tự nguyện gắn bó với Người bằng sự hoán cải, lãnh nhận phép rửa tội nhân danh Người và đón nhận món quà của Chúa Thánh Thần. Khoảng ba ngàn người trở thành thành viên của tình huynh đệ đó. Tình huynh đệ đó là môi trường sống của các tín hữu và là men nòng thúc đẩy công việc truyền giáo của giáo hội. Đức tin nồng nhiệt của những anh chị em trong Chúa Kitô này làm cho cuộc sống của họ trở thành sân khấu nơi các hoạt động của Chúa được thể hiện, qua các phép lạ và dấu chỉ mà các Tông đồ thực hiện. Điều phi thường trở thành bình thường và cuộc sống hàng ngày trở thành không gian để Chúa Kitô hằng sống tỏ mình ra.

Cộng đồng Kitô hữu tiên khởi là mô thức của mọi cộng đồng Kitô giáo

ĐTC nhấn mạnh rằng tường thuật của thánh sử Luca cho chúng ta thấy Giáo hội tại Gierusalem là mô thức của mọi cộng đồng Kitô giáo, là biểu tượng của tình huynh đệ hấp dẫn, điều không được thần thoại hóa nhưng cũng không được giảm thiểu. Tường thuật của sách Công vụ cho phép chúng ta nhìn vào các bức tường của căn nhà nơi các Kitô hữu đầu tiên tụ họp như một gia đình của Thiên Chúa; đó là không gian của *koinonia*, nghĩa là của sự hiệp thông tình yêu giữa anh chị em trong Chúa Kitô. Chúng ta có thể thấy rằng họ sống cách rất cụ thể: “họ chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện” (Cv 2,42).

4 yếu tố của một Kitô hữu tốt lành

ĐTC nêu lên 4 yếu tố của một Kitô hữu tốt lành. Ngài nói: Các Kitô hữu chăm chỉ lắng nghe giáo huấn của các tông đồ; họ thực hành rất tốt các mối quan hệ giữa các cá nhân cũng như thông qua sự hiệp thông về các giá trị tinh thần và vật chất; họ tưởng niệm Chúa qua việc "bẻ bánh", nghĩa là Bí tích Thánh Thể, và họ đối thoại với Chúa trong

cầu nguyện. Đây là các thái độ của Kitô hữu. Tôi muốn nhắc lại: Họ chuyên cần lắng nghe giáo huấn của các tông đồ. Thứ hai: họ thực hành chu đáo các mối tương quan giữa các cá nhân, cả qua việc hiệp thông về những tài sản thiêng liêng và vật chất. Thứ ba: họ tưởng niệm Chúa qua “việc bẻ bánh”, nghĩa là Thánh Thể. Thứ tư: họ trò chuyện với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Đây là 4 yếu tố của một Kitô hữu tốt lành.

Cộng đồng Kitô hữu loại bỏ chủ nghĩa cá nhân
ĐTC nhận định rằng không giống như xã hội loài người, nơi người ta có xu hướng kiếm lợi ích của riêng mình, bất kể hoặc thậm chí với giá của người khác, cộng đồng tín hữu loại bỏ chủ nghĩa cá nhân để thúc đẩy sự chia sẻ và đoàn kết. Không có chỗ cho sự ích kỷ trong tâm hồn của một Kitô hữu: nếu tâm hồn bạn ích kỷ thì bạn không phải là Kitô hữu: bạn là người theo tính thế gian, người chỉ tìm ích lợi cho mình. Và thánh Lu-ca nói với chúng ta rằng các tín hữu ở cùng với nhau (x. Cv 2,44), nghĩa là sự gần gũi và hiệp nhất là cách sống của Kitô hữu: gần gũi, quan tâm cho nhau, không nói xấu nhau. Nhưng để giúp đỡ, để đến gần nhau.

Do đó, ân sủng của bí tích rửa tội cho thấy mối liên kết mật thiết giữa các anh em trong Chúa Kitô, những người được mời gọi *chia sẻ*, đồng hóa mình với người khác và chia "theo nhu cầu của mỗi người" (Cv 2,45), nghĩa là sự quảng đại, từ thiện bác ái, quan tâm cho người khác, thăm

viếng bệnh nhân, những người thiếu thốn, những người cần được an ủi.

Giáo hội là hiệp thông

Và tình huynh đệ này, với lựa chọn con đường hiệp thông và quan tâm đến người túng thiếu, chính là Giáo hội; tình huynh đệ này, là Giáo hội, có thể sống một cuộc sống phụng vụ đích thực và thật sự. Thánh Luca nói: “Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. (Cv 2,46-47).

Tin tưởng vào Thiên Chúa và anh em: bí quyết phát triển của cộng đoàn

Cuối cùng, tường thuật của sách Công vụ nhắc chúng ta rằng Chúa bảo đảm sự phát triển của cộng đoàn (x. 2,47): niềm tin chắc chắn của các tín hữu vào giao ước đích thực với Thiên Chúa và với anh em trở thành một sức mạnh cuốn hút; nó hấp dẫn và chinh phục nhiều người (x. Evangelii gaudium, 14), một nguyên tắc mà nhờ đó cộng đồng các tín hữu của mọi thời đại sống động.

ĐTC mời gọi các tín hữu: Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần làm cho các cộng đoàn của chúng ta trở thành nơi chúng ta có thể đón tiếp và thực hành cuộc sống mới, các hoạt động liên đới và hiệp thông, nơi mà phụng vụ là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, trở thành sự hiệp thông với anh chị em của chúng ta, nơi cánh cửa mở ra và dẫn đến thành Giêrusalem thiên quốc. ■

139 EM THIẾU NHI LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH THỂ LẦN ĐẦU.

Vào lúc 07g00 sáng Chúa Nhật, ngày 23/06/2019 lễ kính Minh và Máu Thánh Chúa, cha phụ tá Phaolô Maria đã long trọng cử hành thánh lễ ban Bí Tích Thánh Thể lần đầu cho 139 em thiếu nhi trong giáo xứ. Cùng hiệp thông trong thánh lễ có quý phụ huynh và gia đình của các em, và rất đông cộng đoàn trong giáo xứ tham dự để cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình Tạ ơn, đồng thời cũng cầu nguyện cho các em, nhờ Bí Tích Thánh Thể các em được lớn lên trong đời sống Đức tin hằng ngày. Sau khi được lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể đầu tiên, các em lại tiếp tục theo học 3 năm giáo lý, để được lãnh nhận Bí Tích Thêm sức. Xin mọi người tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho các em. (BTT/GX)





♥ XinƠn Thánh Hoá Các Linh Mục

+ GM GB Bùi Tuần

Trong lịch Phục vụ, ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu được ghi là ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục.

Chỉ mấy dòng chữ đó thôi cũng gọi cho chúng ta thấy:

- Thánh hoá các linh mục đang trở thành một nhu cầu thế giới.
- Thánh hoá các linh mục là một ơn ta phải xin với Chúa.
- Thánh hoá các linh mục được hiểu một cách cụ thể là theo mẫu gương Thánh Tâm Chúa.

Gợi ý nào trên đây cũng rất phong phú. Nhiều sách đạo đức đã bàn rộng. Nhiều người thiện chí đã hiểu sâu. Ở đây, tôi chỉ xin góp phần nhỏ vào việc đạo đức nói trên. Phần nhỏ đó là ta nên cầu xin ơn thánh hoá các linh mục với tâm tình thế nào.

1/ Cầu nguyện cho linh mục với tâm tình kính trọng và cảm thương chân thành

Kính trọng và cảm thương nói đây là một yêu cầu đạo đức của nhân bản, của văn hoá, nhất là của Phúc Âm. Bởi vì linh mục mang rất nhiều bổn phận quan trọng đáng kính và đáng được nâng đỡ.

Thực vậy, Ngài có bổn phận phải sống mật thiết với Chúa, Đấng đã ban cho ngài chức quyền cao quý. Ngài có bổn phận phải hiệp thông chặt chẽ với Hội Thánh, một thực thể được Chúa thiết lập như dụng cụ và dấu chỉ của sự cứu rỗi.

Ngài có bổn phận phải cộng tác một cách khiêm nhường và hiếu thảo với Đức Giám Mục của ngài. Ngài có bổn phận phải phục vụ cộng đoàn được trao phó. Phục vụ theo gương Chúa Giêsu, **“Đấng đến không để được hầu hạ mà để hầu hạ”** (Mc 10,45), **“Đấng nên gương phục vụ hết tình qua việc rửa chân cho các môn đệ** (x. Ga 13,5) **trước khi tự nguyện đi vào cuộc thương khó dẫn đến cái chết trên thánh giá** (x. Ga 20,21). Ngài có bổn phận phải loan báo Tin Mừng và làm chứng về Chúa cho mọi người, cho quê hương yêu dấu. Kể ra bằng ấy bổn phận vẫn chỉ là phác hoạ sơ sài hình ảnh linh mục. Nhưng hình ảnh thô sơ đó vẫn mang những chiều kích thiêng liêng rất đáng kính trọng.

Những chiều kích thiêng liêng ấy là những tiếng gọi khác nhau của tình yêu Thiên Chúa.

Điều quan trọng là linh mục biết đón nhận những tiếng gọi ấy. Và khi ý thức được đúng những đòi hỏi của những tiếng gọi ấy, linh mục sẽ càng cảm thấy mình rất cần đón nhận ơn Chúa và những đỡ nâng của bất cứ ai. **Bởi vì, các ngài mang thân phận con người, cảm nghiệm thâm thía những yếu đuối, những bất xứng và những giới hạn của mình.**

Vì thế, dù các linh mục của ta đạo đức đến đâu, chúng ta vẫn hãy cứ cầu nguyện cho các ngài. Phương chi khi các ngài có vẻ như bị rơi vào một cảnh khó khăn nào đó, chúng ta càng cần cầu nguyện cho các ngài. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta hãy cầu nguyện với tâm tình kính trọng và cảm thương. Việc cầu nguyện như thế chắc chắn sẽ rất đẹp lòng Chúa. Đó cũng là một cách chúng ta tỏ lòng biết ơn và đền ơn đối với Chúa, Hội Thánh và các linh mục. Cùng với tâm tình kính trọng và cảm thương, chúng ta còn cần cầu nguyện cho linh mục với tâm tình khiêm tốn cộng tác với Chúa.

2/ Cầu nguyện cho linh mục với tâm tình cộng tác với Chúa

Tâm tình cộng tác với Chúa nói đây là cầu cho các linh mục được sống theo thánh ý Chúa.

Những điều Chúa muốn nơi linh mục thì nhiều. Nhưng điều Chúa muốn hơn hết nơi ngài là ngài hãy đặt đời sống thiêng liêng lên hàng đầu. Trong cuốn “Hướng dẫn sứ vụ và đời sống linh mục”, Toà Thánh quả quyết đời sống thiêng liêng phải chiếm địa vị ưu tiên tuyệt đối nơi linh mục.

Đời sống thiêng liêng cốt ở sự **“ở lại với Chúa”** (Mt 3,14). Nó được tôn tại và tăng cường bằng việc cầu nguyện. Cầu nguyện liên li theo gương Chúa Giêsu. Cầu nguyện thiết tha cùng nhịp với Hội Thánh.

Nhờ đời sống thiêng liêng đó, linh mục mới có thể làm chứng hữu hiệu cho Chúa qua đức ái vô vị lợi, qua đức vâng lời khiêm tốn, qua đức khó nghèo và khiết tịnh từ bỏ chính mình, qua đức nhiệt thành rao giảng Lời Chúa. Thiếu đời sống thiêng liêng, người linh mục sẽ dễ rơi vào hoàn cảnh làm linh mục, chứ không thực sự là linh mục của Chúa.

Vì thế, khi cầu cho linh mục, ta nên khẩn khoản xin Chúa cho linh mục được sống theo thánh ý Chúa, tức là ưu tiên biết lo cho đời sống thiêng liêng của mình.

Nếu đời sống thiêng liêng nơi một linh mục dần dần trở nên khô cạn, rồi cả linh mục lẫn cộng đoàn của linh mục coi đó là chuyện bình thường, không chú ý nấy, thì tình hình đạo nơi đó sẽ khó tránh khỏi những hậu quả đáng lo ngại.

Công bằng mà nói, nhiều trường hợp đời sống thiêng liêng nơi linh mục bị giảm sút, cũng một phần do những yếu tố bên ngoài tác động. Trong những yếu tố bên ngoài đó, không thiếu yếu tố nội bộ. Ngoài ra, ác quỷ vô hình bao giờ cũng rất hăng say tìm cách làm hư những người theo Chúa. Mưu mô của chúng thường được trá hình dưới nhiều hình thức và động lực mang màu đạo đức.

Vì thế, cầu cho ơn thánh hoá linh mục nhiều khi cũng nên kèm theo việc xin Chúa thanh luyện cơ chế, bầu khí và cộng đoàn mà linh mục cùng chung sống.

Chia sẻ trên đây của tôi chỉ là một ý kiến nhỏ về một vấn đề lớn.

Mong rằng, thao thức này cũng được kể như một lời cầu nguyện chân thành tha thiết hiệp thông. Với ý thức rằng: Vấn đề này đang và sẽ còn trở thành phức tạp. Nó sẽ là một thử thách lớn cho Hội Thánh toàn cầu nói chung và cho Hội Thánh Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, nếu chúng ta vững tâm cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa, thì vấn đề này, dù khó khăn đến đâu, cũng sẽ được giải quyết tốt đẹp. Các linh mục của chúng ta sẽ được ơn phần chiếu tình yêu cứu độ của Thánh Tâm. Dù trong hoàn cảnh nào, các ngài sẽ là những linh mục của Thánh Tâm, dẫn thân đưa tình yêu Chúa vào các linh hồn đang đợi chờ Nước Chúa. ■

(Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa)