



**THÁNG 12-2019**



**Xin gửi về địa chỉ**

**[noisanluamen@gmail.com](mailto:noisanluamen@gmail.com)**

**Thư từ, bài vở:** Gửi về BBT  
trước ngày 10 mỗi tháng

**Tin tức:** Gửi về BBT  
trước ngày 15 mỗi tháng

**\*\* Điện thoại liên lạc gửi bài:**

**Anh Chiến: 0913.868691**

**\*\* Điện thoại liên lạc mua báo:**

**Anh Luận: 0918.206271**

# Mục Lục

Đề tài	Trang
❖ Mục lục	01
❖ Dọn đường cho Chúa	02
❖ Suy niệm Lời Chúa	05
❖ Bồi dưỡng đức tin	10
❖ Đêm Thánh! Đêm rất Thánh	17
❖ Noel! Noel!	18
❖ Người vợ duyên dáng	19
❖ Trả thù	22
❖ Bình an cho... thai nhi	26
❖ Mừng Chúa Giáng sinh	29
❖ Sơ kết thi viết "Hồn Tông Đồ" đợt 1	31
❖ Vẻ đẹp - Nét đẹp - Thổi hồn	33
❖ Việc nhỏ	38
❖ Trang Thanh niên	41
❖ Trang Thiếu nhi	44
❖ Trang sức khỏe gia đình	46
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG khắp nơi	51
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG TGP SG	55
❖ Trang ân nhân & bác ái	65
❖ Hiệp ý cầu nguyện	71

**TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA GDPTTTCG VN**

Lưu hành nội bộ

# Dọn đường cho Chúa

ĐTGM Giuse Vũ Văn Thiên

“Hãy dọn đường cho Chúa!”. Đó là một thông điệp quan trọng của Mùa Vọng. Đón Chúa đến với mình và giúp tha nhân đón Chúa.



Mỗi năm khi Mùa Vọng về, lại xuất hiện hình ảnh Gioan Tẩy giả trong phụng vụ. Ông là vị Tiền hô đến dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Ông cũng là mẫu mực về sự khiêm tốn, can đảm và trung thành. Gioan khiêm tốn nhận mình chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. So sánh với Chúa Giêsu, ông nhận

mình giống như người phù rể. Người phù rể hân hoan trước niềm vui của chú rể. Là người giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người, ông hạnh phúc khi thấy người ta tuôn đến cùng Chúa và đón nhận giáo huấn của Người. Dù chỉ là tiếng kêu trong sa mạc hoang vu, Gioan vẫn kiên trung trong sứ mạng dọn đường. Ông kêu gọi “*Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lối lồi lõm phải san cho bằng*”. Mọi người nghe Gioan Tẩy giả đều hiểu nội dung của lời kêu gọi này, đó là sửa soạn tâm hồn và ăn năn sám hối. Kết quả là từng đoàn người đông đảo khiêm tốn đến với ông và chịu dìm mình trong dòng nước sông Giordan để được ơn tha tội.

Hành trình đức tin của người tín hữu chính là cuộc tìm kiếm và gặp gỡ với Chúa. Đây là một hành trình lâu dài, liên lỉ và có nhiều chướng ngại. Để theo Chúa và trung tín với Ngài, chúng ta

luôn phải can đảm vượt qua những chướng ngại đó. Như những vận động viên chuyên tâm khổ luyện để đạt được vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng, người Kitô hữu phải luôn chiến đấu trong trận chiến thiêng liêng để thuộc trọn về Chúa. Ông Gioan dùng những hình ảnh cụ thể để diễn tả những cố gắng hoàn thiện bản thân: Lấp đầy lũng sâu, bạt thấp núi đồi, nắm thẳng quanh co uốn khúc. Kinh nghiệm cho thấy, người ta có thể dễ dàng chiến thắng trong trận chiến với kẻ thù, nhưng lại ngã gục trước cám dỗ của cái tôi ích kỷ và đầy tham vọng. Trong một vài năm trở lại đây, những vụ án “nghìn tử” được đưa ra ánh sáng pháp luật và công luận cho thấy lòng tham vô đáy của con người. Những người có liên quan không phải là dân thường hoặc thiếu hiểu biết về pháp luật, nhưng đó là những vị thứ trưởng, những vị tướng, vị tổng giám đốc. Họ là những người đã đạt tới đỉnh cao của chức tước trong guồng máy xã hội, lẽ ra phải là những gương mẫu cho người dân, nhưng lại tối mắt trước của cải gian lận, gạt bỏ tiếng nói của lương tâm. Họ là những người nắm trong tay luật pháp, nhưng lại là những người phải ra đứng trước vành móng ngựa vì phạm pháp. Những vụ án này cho thấy, cuộc chiến đấu để thanh luyện chính mình là một cuộc chiến đấu dai dẳng, đòi hỏi nhiều cố gắng hy sinh.

Mùa Vọng vừa mời gọi chúng ta nhìn lại mình, vừa nhắc chúng ta hãy nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Những cố gắng nỗ lực để hoàn thiện bản thân và thực thi bác ái sẽ giúp chúng ta bạt núi kiêu ngạo, lấp thung lũng hèn nhát. Cuộc sống hôm nay có nhiều cám dỗ, quá nhiều khuynh hướng khác nhau, lôi kéo chúng ta đi lạc đường. Những bon chen bận rộn của cuộc đời dễ làm chúng ta đắp những quả đồi hoặc khoét sâu khoảng cách đối với anh chị em. Khi can đảm dẹp bỏ mọi chướng ngại trong tâm hồn, chúng ta sẽ được “nhìn” thấy Chúa và vinh quang của Ngài. Lúc đó, Chúa sẽ là tất cả của đời sống chúng ta, và chúng ta sẽ chỉ nhìn lên Ngài như định hướng tuyệt hảo duy nhất của cuộc đời.

Lễ Giáng Sinh là ngày lễ của niềm vui, bởi có hạnh phúc nào lớn lao cho bằng được Thiên Chúa hiện diện. Ngôn sứ Barúc đã khẳng định điều đó (Bài đọc I). Ông kêu gọi mọi người hãy thay áo tang chế khổ nhục bằng áo choàng công chính. Vị Ngôn sứ được chiêm ngưỡng một khung cảnh huy hoàng rực rỡ của Giêrusalem. Muôn dân nước cũng tuôn đổ về thành phố có tên gọi “hòa bình” này để tôn thờ và ca tụng Chúa. Đó là thời Chúa tỏ mình ra. Khi đó, vũ trụ này sẽ không còn đau khổ, nhưng sự bình an và hạnh phúc sẽ như đại dương bao trùm tất cả.

Lời mời gọi bạt núi san đồi vẫn vang lên hằng năm. Tuy vậy, nơi đời sống cá nhân cũng như cộng đoàn, vẫn còn đó những khuyết điểm lỗi lầm. Lời Chúa khích lệ chúng ta không nên thất vọng, vì chúng ta có nguồn trợ lực thiêng liêng đến từ Đấng Tối cao. Chúa Giêsu đã từ bỏ mọi sự để hủy mình ra không, trở nên một trẻ thơ nơi hang đá khó nghèo. Người đã trở nên nghèo để chúng ta được giàu có; Người đã trở nên yếu ớt để chúng ta được mạnh mẽ; Người đã đón nhận thập giá để chúng ta được vinh quang. Vì thế, ơn gọi của chúng ta là cố gắng “sống cho tinh tuyền, không gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm”.

***“Hãy dọn đường cho Chúa!”***. Đó là một thông điệp quan trọng của Mùa Vọng. Đón Chúa đến với mình và giúp tha nhân đón Chúa. Nhờ những cố gắng sửa đổi đời sống và thánh hóa bản thân, chúng ta có thể trở thành những Gioan Tẩy giả, giúp anh chị em xung quanh đón Chúa. Mỗi tín hữu chúng ta sẽ là tiếng kêu trong cuộc sống xã hội hôm nay đang rơi vào tình trạng “sa mạc hóa”, để giới thiệu Chúa đang hiện diện. Lúc đó, thế giới này sẽ bước đi trong hoan lạc, dưới ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa, cùng với lòng từ bi và công chính của Ngài.

(Nguồn: gphaiphong.org)



**CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG - NĂM A**

**(Mt 24,37-44)**

**Chúa nhật 01.12.2019**

## **NGÀY THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ ĐÃ ĐẾN GẦN HƠN TRƯỚC KIA**

**(Rm 13, 11b)**



Chúng ta đang sống trong thời của **NGÀY THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ ĐÃ GẦN HƠN TRƯỚC KIA**. Phương thế để sống lối sống này Thánh Phaolô đã dạy trong thư Roma: Anh em phải thức dậy (c.11a), loại bỏ những việc làm đen tối, cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu

(c.12b).

Vâng, **CHIẾN ĐẤU**, chỉ hai từ này ta suy gẫm điều mà Thiên Chúa mời chúng ta sống trong Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm nay, chúng ta nhìn vào hai khía cạnh của việc chiến đấu :

### **1/ Thể xác:**

Ăn ở đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: Không chè chén say sưa, không chơi bời dâm dăng, cũng không cãi cọ ghen tương (c.13).

### **2/ Tinh thần:**

Anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng (c.14).

Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa để mỗi chúng con sống lời mời gọi này cách quyết liệt hơn trong từng ngày, vì **NGÀY THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ ĐÃ GẦN HƠN TRƯỚC KIA**.



## CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG - NĂM A

(Mt 3,1-12)

Chúa nhật 08.12.2019

## ĐỨC KITÔ CỨU ĐỘ HẾT MỌI NGƯỜI

(Rm 15,4-9)



Thư Roma đã trưng dẫn hai điều để đoan quyết một chung cuộc: **ĐỨC KITÔ CỨU ĐỘ HẾT MỌI NGƯỜI (Rm 15,4-9)**:

### **1. LỜI HỨA**

Đức Kitô đến phục vụ những người được cắt bì, để thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên họ, đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa (c.8).

### **2. LÒNG THƯƠNG XÓT**

Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Thiên Chúa.

**Thế là: Vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa (c.9b).**

**Xin Thiên Chúa cứu độ hết mọi người chúng con trong Đức Giêsu Kitô Thánh Tử.**

## CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG - NĂM A

(Mt 11,2-11)



Chúa nhật 15.12.2019

## ANH EM HÃY BỀN TÂM VỮNG CHÍ... CHO TỚI NGÀY CHÚA QUANG LÂM

(Gc 5,7-10)



### BỀN TÂM

*Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trở sinh hoa màu quý giá: Họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy... (c.7b).*

### NGÀY CHÚA QUANG LÂM

*Anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau, để khỏi bị xét xử. Kìa vị thẩm phán đang đứng ngoài cửa... (c.9)*

Và Thánh Giacôbê đã thưa lên với chúng ta:

***THƯA ANH EM, VỀ SỨC CHỊU ĐỰNG VÀ LÒNG KIÊN NHẪN,  
ANH EM HÃY NOI GƯƠNG CÁC NGÔN SỨ LÀ NHỮNG VỊ ĐÃ NÓI  
NHÂN DANH CHÚA.***

*Xin cho mỗi người chúng con cũng là những người được Chúa tín nhiệm, để nhân danh Chúa làm những điều đẹp ý Chúa.*



## CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG - NĂM A

(Mt 1,18-24)

Chúa nhật 22.12.2019

### ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ CON THIÊN CHÚA XUẤT THÂN TỪ DÒNG DỠI VUA ĐAVIT

(Rm 1,1-7)

Thư Roma, Thánh Phaolô đã chỉ rõ cho chúng ta: Tin Mừng về Con của Người là ĐỨC GIÊSU KITÔ, Đáng ấy nếu:

1/ Xét như một người phạm, Đức Giêsu Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đavít (c.3b).

2/ Nhưng xét như Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng (c.4).

Đáng ấy chính là Đấng mà lời ngôn sứ Isaia đã tuyên sấm:

Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các người một dấu: Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ hạ sinh con trai, và đặt tên là Emmanuel (Is 7,14).

Và Thánh sử Matthêu (Mt 1,21) đã thuật lại lời sứ thần Chúa nói với Giuse, chồng bà Maria: ... Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, và chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.

**EMMANUEL - THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA**







## CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT - NĂM A

(Mt 2,13-15;19-23)

Chúa nhật 29.12.2019

### SỐNG ƠN GỌI GIA ĐÌNH THEO TINH THẦN CỦA CHÚA

*Con cái xin đừng hỗn hào làm cho lòng cha mẹ héo hắt; thật vậy, ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng (Hc 3,6).*

*Cha mẹ xin đừng hẹp hòi sẽ làm cho con cái hãi hùng; thật vậy, Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con (Hc 3,2).*

*Vợ hãy phục tùng chồng để xứng đáng là người thuộc về Chúa. Chồng hãy yêu thương vợ chứ đừng cay nghiệt. Kể làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kéo chúng ngã lòng (Cl 3,18-21).*

**THÁNH GIUSE NHẬN LỜI BÁO MỘNG TỪ SỨ THẦN VÀ CHĂM CHÚ LẮNG NGHE, RỒI THI HÀNH TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CHỦ GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI HÀI NHI GIÊSU VÀ MẸ NGƯỜI**

(Mt 2,13-15;19-23)

*Mừng Lễ Thánh Gia Thất, chúng con học gương sống đời gia đình của Thánh Thất theo ý Chúa muốn từng ngày trong đời sống thường nhật. Xin cảm tạ hồng ân Chúa đã tặng ban Gia Đình Thánh cho chúng con.*





**GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU**

**BỒI DƯỠNG ĐỨC TIN**

**Lm. Giuse Nguyễn Hữu An**

**Giáo phận Phan Thiết**

## **Bài 26: BÍ TÍCH HÔN PHỐI**

Khi một người nam và một người nữ kết hôn, họ trở thành vợ chồng theo luật tự nhiên. Hôn nhân của họ là một kế ước, có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Đối với người Kitô hữu, hôn nhân không chỉ là một kế ước, mà còn có một giá trị cao hơn vì được Đức Kitô nâng lên hàng bí tích (x. GLCG 1061).

Hội Thánh Công giáo xác định “hôn nhân là một bí tích” (x. Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, số 48; và Giáo luật điều 1055, §2). Bí tích Hôn nhân được chính đôi hôn phối cử hành một cách trang trọng trước mặt cộng đoàn giáo dân, dưới sự chứng kiến của một linh mục, trong “một nghi lễ hôn phối chuẩn mực”. Điều này muốn nói lên: việc cử hành bí tích Hôn phối là một giao ước vĩnh cửu giữa người nam và người nữ. Người Công giáo tin rằng, khi lãnh nhận bí tích Hôn phối cách chính thức như thế, đôi nam nữ ấy sẽ được Thiên Chúa và cộng đoàn chúc phúc yêu thương. Họ sẽ sống suốt đời chung thủy với nhau, trong một giao ước vĩnh cửu do chính Chúa Giêsu thiết lập. Vì thế, hôn nhân Công giáo luôn có hai đặc tính cơ bản, đó là đơn hôn (một vợ một chồng) và vĩnh hôn (vĩnh viễn), thường được biểu lộ qua câu Kinh thánh: “*Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly*” (Mt 19,6). Đặc biệt, Hội Thánh Công giáo không chấp nhận hôn nhân đồng tính, vì nếu chấp nhận hôn nhân đồng tính, là chấp nhận cho họ phạm điều răn thứ 6 “Chớ làm sự dâm dục”. Hội thánh không bao giờ chấp nhận cho người ta phạm đến luật của Thiên Chúa (x. GLCG, số 2357- 2359).

### **I. BÍ TÍCH HÔN PHỐI LÀ GÌ?**

Bí tích Hôn phối là bí tích Chúa Giêsu đã lập để kết hợp hai người tín hữu, một nam một nữ, thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, đồng thời ban ơn giúp họ sống ơn gọi hôn nhân và gia

đình, và trở nên dấu chỉ màu nhiệm Đức Kitô kết hợp với Hội Thánh.

## II. HÔN NHÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA



### 1. Chính Thiên Chúa đã tác tạo hôn nhân

Thiên Chúa là Tình yêu. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài và mời gọi con người sống yêu thương. Đó là ơn gọi nền tảng và bẩm sinh của con người (x. TYGL

337).

Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ, do đó ơn gọi hôn nhân được ghi khắc ngay trong bản tính của họ. Hôn nhân không phải do ngẫu nhiên hay do sự biến hoá của các sức mạnh vô tri trong thiên nhiên tạo thành. Chính Thiên Chúa đã tác tạo hôn nhân, đã thiết lập và ban những định luật riêng cho đời sống chung thân mật và cho cộng đoàn tình yêu vợ chồng (x. MV 48); (x. GLCG 1603-1604).

### 2. Hôn nhân trong Cựu Ước

Sách Sáng thế khẳng định người nam người nữ được tạo dựng cho nhau: “Con người ở một mình thì không tốt” (St 2,18). Người nữ là “xương thịt bởi xương thịt” người nam, ngang hàng và gần gũi với người nam. Thiên Chúa đã ban người nữ cho người nam như một “trợ tá”. “Vì thế, người nam lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt” (St 2,24); (GLCG 1605).

Sự hiệp thông nguyên thủy giữa người nam và người nữ đã bị nguyên tội làm đổ vỡ. Tương quan giữa hai người bị xáo trộn (x. St 3, 12); sự hấp dẫn phái tính là hồng ân riêng của Đấng Sáng Tạo (x. St 2,22) biến thành tương quan thống trị và ham muốn (x. St 3,16b); việc sinh sôi nảy nở và thống trị mặt đất vốn là ơn gọi cao đẹp của người nam và người nữ (x. St 1,28), trở nên nặng nề vì những đau đớn khi sinh con và cực nhọc khi kiếm ăn (x. St 3,16-19). Tuy nhiên, với lòng nhân hậu vô biên, Thiên Chúa vẫn tiếp tục ban ân sủng để người nam và người nữ đạt tới sự hòa hợp trong cuộc sống như Ngài đã muốn ngay từ ban đầu khi dựng nên họ (x. GLCG 1606-1608).

Qua việc giáo dục của lề luật và các ngôn sứ, Thiên Chúa đã giúp dân Ngài ngày càng trưởng thành hơn trong ý thức về tính duy nhất và bất khả phân ly của hôn nhân (x. Mt 2,13-16).

Sách Rút và Tôbia đã nêu lên những chứng từ cảm động về ý nghĩa cao quý của hôn nhân, của lòng chung thủy và sự âu yếm của vợ chồng.

Truyền thống luôn nhận thấy trong sách Diễm Ca lời diễn tả tình yêu con người theo nghĩa là phản ánh tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu “mãnh liệt như sự chết” mà “thác lũ không dập tắt được” (Dc 8,6-7); (x. GLCG 1609-1611; TYGL 340).

### **3. Hôn nhân trong Tân Ước**

Khởi đầu cuộc sống công khai, Đức Kitô đã thực hiện phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana. Hội Thánh coi việc Đức Kitô hiện diện tại tiệc cưới Cana có một tầm quan trọng đặc biệt. Hội Thánh nhìn thấy ở đó sự xác nhận hôn nhân là điều tốt lành và sự công bố hôn nhân từ đây là một dấu chỉ hữu hiệu về sự hiện diện của Đức Kitô.

Trong khi đi rao giảng, Đức Kitô đã khẳng định rằng ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã muốn hôn nhân là duy nhất và bất khả phân ly (x. Mt 19,6). Ngoài việc tái lập những quy định có từ ban đầu do Thiên Chúa muốn, Đức Kitô còn ban ân sủng để con người có thể sống hôn nhân trong phẩm giá mới của bí tích, là dấu chỉ diễn tả tình yêu của Ngài đối với Hội Thánh: “Người chồng hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh” (Ep 5, 25). (x. GLCG 1613-1614.1616; TYGL 341)

### **4. Khiết tịnh vì Nước Trời**

Hôn nhân không phải là một sự bó buộc đối với tất cả mọi người. Có một số người nam và người nữ được Thiên Chúa kêu gọi bước theo Đức Kitô triệt để hơn bằng đời sống khiết tịnh và độc thân vì Nước Trời. Họ tự nguyện từ bỏ những thiện ích to lớn của hôn nhân để lo toan những công việc của Thiên Chúa và tìm cách làm đẹp lòng Ngài. Họ muốn dành ưu tiên tuyệt đối cho tình yêu đối với Đức Kitô và thể hiện sự sốt sắng mong chờ ngày Ngài lại đến trong vinh quang (x. TYGL 342).

Bí tích Hôn phối và đời sống Khiết tịnh vì Nước Trời đều phát xuất từ Đức Kitô. Ngài đem lại cho hai lối sống này ý nghĩa và ban ân sủng

cần thiết để ở bậc nào người ta cũng có thể sống đúng theo thánh ý Ngài (x. Mt 19,3-12); (GLCG 1620).

### **III. MỤC ĐÍCH CỦA HÔN NHÂN KITÔ GIÁO**

Hôn nhân Kitô giáo có 2 mục đích:

#### **1. Vợ chồng yêu thương và bổ túc cho nhau**

Tình yêu vợ chồng là tình yêu của toàn bộ con người, vừa bao gồm sự xúc động của bản năng và tình cảm, vừa là khát vọng của tinh thần và ý chí.

Tình yêu vợ chồng nhắm đến một sự hiệp nhất sâu xa, không chỉ là kết hợp thành một thân xác, nhưng là hiệp nhất đến độ chỉ còn một trái tim, một linh hồn (x. GLCG 1643).

Tình yêu vợ chồng vượt xa xu hướng nhục dục thuần túy. Những âu yếm giữa vợ chồng được biểu lộ và hoàn thiện cách đặc biệt qua những động tác riêng của hôn nhân. Bởi vậy, những hành vi thực hiện sự kết hợp thân mật và thanh khiết của đôi vợ chồng đều cao quý và chính đáng. Được thực hiện một cách phù hợp với phẩm giá con người, những hành vi ấy biểu hiện và cổ vũ sự trao hiến hổ tương, nhờ đó hai người làm cho nhau thêm phong phú trong hoan lạc và biết ơn (x. MV 49).

#### **2. Cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh sản và giáo dục con cái**



Tự bản chất, hôn nhân và tình yêu vợ chồng quy hướng về sự sinh sản và giáo dục con cái.

Con cái là ân huệ cao quý nhất của hôn nhân và là sự đóng góp lớn lao kiến tạo hạnh phúc của cha mẹ. Trong khi thi hành bốn phận truyền sinh, đôi vợ chồng biết rằng mình cộng tác với Đấng Tạo Hóa và góp phần diễn đạt tình yêu của Ngài. Bởi vậy, họ sẽ chu toàn bốn phận của mình cách quảng đại trong tinh thần trách nhiệm không những của một con người mà còn với trách nhiệm của một Kitô hữu luôn trung thành tuân giữ luật Chúa và Hội Thánh (x. MV 50).

Tình yêu vợ chồng sẽ trở nên phong phú thêm nhờ những hoa quả của đời sống luân lý, tinh thần và siêu nhiên được cha mẹ truyền cho con cái qua việc giáo dục. Cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của con cái (x. GLCG 1653).

Chính cha mẹ có nhiệm vụ tạo cho gia đình một bầu khí thấm nhuần tình yêu và lòng thành kính đối với Thiên Chúa và tha nhân, giúp cho việc giáo dục toàn diện của con cái họ trong đời sống cá nhân và xã hội được dễ dàng. Gia đình là trường học đầu tiên dạy cho con cái có được các đức tính xã hội cần thiết. Đặc biệt, trong các gia đình Kitô giáo, cha mẹ phải dạy dỗ con cái ngay từ nhỏ, để chúng nhận biết và thờ kính Thiên Chúa cũng như yêu mến tha nhân theo đức tin chúng đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa tội (x. GD 3).

Những gia đình Chúa không ban cho con cái, vẫn có thể sống đời hôn nhân đầy ý nghĩa, cả trên bình diện tự nhiên cũng như bình diện đức tin. Hôn nhân của họ có thể chiếu tỏa tinh thần bác ái, đón nhận và hy sinh (GLCG 1654).

#### **IV. ĐẶC TÍNH CỦA HÔN NHÂN KITÔ GIÁO**

Hôn nhân Kitô giáo có 2 đặc tính:

##### **1. Đơn nhất**

Đơn nhất nghĩa là một vợ một chồng. “Tự bản chất, tình yêu vợ chồng đòi hỏi sự đơn nhất và bất khả phân ly. Họ không còn phải là hai, nhưng là một xương một thịt” (x. Mt 19,6; St 2,24). Họ được mời gọi không ngừng lớn lên trong tình hiệp thông với nhau qua việc mỗi ngày trung thành sống lời cam kết hôn nhân, là trao hiến trọn vẹn cho nhau. Sự hiệp thông này được củng cố, thanh luyện và hoàn thiện nhờ bí tích Hôn phối đem lại sự hiệp thông trong Đức Kitô. Sự hiệp thông này càng thâm sâu hơn nhờ cùng chia sẻ một đức tin và cùng đón nhận Mình Thánh Chúa.” (x. GLCG 1644).

“Phải nhìn nhận sự bình đẳng giữa vợ chồng trong tình tương thân tương ái trọn vẹn, để nhờ đó biểu hiện rõ ràng tính đơn nhất của hôn nhân đã được Đức Kitô xác nhận. Đa thê là đi ngược với tình yêu vợ chồng, cũng như với sự bình đẳng giữa hai vợ chồng.” (x. GLCG 1645; MV 49,2; GĐ 19).

## 2. Bất khả phân ly



Bất khả phân ly nghĩa là không thể ly dị. “Lý do sâu xa nhất đòi hỏi hai vợ chồng phải chung thủy chính là sự



trung tín của Thiên Chúa với giao ước, và sự trung tín của Đức Kitô với Hội Thánh. Nhờ bí tích Hôn phối, hai vợ chồng được ban ơn để diễn tả và làm chứng cho sự trung tín ấy. Do bí tích, tính bất khả phân ly của hôn nhân tiếp nhận một ý nghĩa mới và sâu xa hơn.” (x. GLCG 1647).

Ngoài ra, sự liên kết mật thiết giữa hai vợ chồng, cũng như lợi ích của con cái, buộc hai vợ chồng phải hoàn toàn trung tín với nhau (x. GLCG 1646; MV 48,1).

Chung thủy suốt đời với người phối ngẫu là một trong những đặc điểm nổi bật của hôn nhân Kitô giáo, đồng thời còn có ý nghĩa đặc biệt hơn đối với thế giới hiện nay, khi mà ly dị thường được coi là giải pháp bình thường cho những khó khăn hoặc thất bại trong đời sống hôn nhân. Quả thực, đối với nhiều trường hợp, chung thủy là một thách đố lớn lao và phải cậy dựa vào ơn Chúa, vì chỉ nhờ sức riêng của mình mà thôi thì không đủ. Trong đời sống hôn nhân, đôi vợ chồng cần nhớ rằng, sự liên kết với nhau không phải chỉ do quyết tâm của họ mà còn là kết quả của ơn Chúa. “Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly” (Mt 19,6). Hội Thánh không ngừng cầu nguyện cho các đôi vợ chồng được trung thành với nhau suốt đời. Ngược lại, chính Hội Thánh cũng được nâng đỡ luôn trung tín với Chúa Giêsu nhờ sự chung thủy của các đôi vợ chồng.

## **Giúp ghi nhớ**

1. Bí tích Hôn phối là dấu chỉ Chúa Giêsu dùng để kết hợp hai người tín hữu, một nam một nữ, thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, đồng thời ban ơn giúp họ chu toàn các trách nhiệm của mình.

2. Hôn nhân Kitô giáo có 2 mục đích:

- Vợ chồng yêu thương và bổ túc cho nhau.
- Cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh sản và giáo dục con cái theo luật Chúa và Hội Thánh.

3. Hôn nhân Kitô giáo có 2 đặc tính:

- Đơn nhất, một vợ một chồng.
- Trung thành yêu thương nhau suốt đời.

4. Vì hôn nhân làm cho hai vợ chồng sống một bậc sống công khai trong Hội Thánh, nên việc cử hành phụng vụ của bí tích Hôn phối cũng công khai, dưới sự chứng kiến của linh mục (hay của người chứng hôn được Hội Thánh ủy thác) và hai người làm chứng. Nghi thức bí tích Hôn phối gồm ba phần: Thẩm vấn đôi tân hôn, trao đổi lời thề hứa, làm phép và trao nhẫn cưới.

## **Gợi ý suy nghĩ**

1. Ngày nay có khá nhiều cuộc hôn nhân bị đổ vỡ. Theo bạn, đâu là những nguyên nhân chính?

2. Trong Tông huấn về gia đình số 20, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói: “Ngày nay, làm chứng về giá trị cao quý của sự bất khả phân ly trong hôn nhân và của sự chung thủy giữa hai vợ chồng là một trong những bốn phận quan trọng và cấp bách nhất của đôi bạn Kitô hữu.” Bạn có suy nghĩ gì về câu nói của ngài?

3. Trong thời đại hôm nay, càng ngày càng có nhiều bạn trẻ lập gia đình với người khác đạo. Bạn có suy nghĩ gì về những cuộc hôn nhân này? Là Hội viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bạn có những cách nào để giúp các bạn trẻ đó tiến tới một cuộc hôn nhân hạnh phúc và vững bền?



# ĐÊM THÁNH! ĐÊM RẤT THÁNH!

AA



*ĐÊM THÁNH! ĐÊM RẤT THÁNH!*

Đêm Ông Châu Báu Đổ  
Bao tâm hồn vũng lầy  
Châu Báu Thánh vẫn tuôn  
Gột sạch mọi nhớp nhơ.

*ĐÊM THÁNH! ĐÊM RẤT THÁNH!*

Có một vị Vua cả  
Vua trên hết các vua  
Xuống trần làm thường dân  
Trao con hàng khanh tướng.

*ĐÊM THÁNH! ĐÊM RẤT THÁNH \!*

Vinh lời tụng ca Chúa  
Yêu thương người lòng ngay  
Gột ngọc gột bùn đen  
Làm con nên tinh trong.

# NOEL! NOEL!

HIỀN ĐỨC



*NOEL! NOEL!*  
Chúa đến! Chúa đến!  
Ở với, Ở với,  
Loài người, loài người.

Ân phúc rạng ngời  
Sáng kiến diệu kỳ  
Chỉ mình Thiên Chúa  
Làm điều không thể.

Chúa mà làm người  
Có thể thế sao  
Ô hay, ngỡ ngàng  
Sự thật là thế.

Đêm đông trời rét  
Trong hang bò lừa

Leo lét đóm đồng  
Hòa cùng ánh sao.

Bé thơ Giêsu  
Hạ sinh lộng lẫy  
Bên cạnh mẹ cha  
Đức Mẹ - Giuse

Mục đồng hối bước  
Cùng đi xem rõ  
Chúa ta làm người  
Trong cảnh cơ hàn

Lòng lạnh kính thờ  
*Ôi! Tình tuyệt diệu*  
*Cả và đất trời*  
***CHÚA se duyên người.***

# NGƯỜI VỢ DUYÊN DÁNG

Giuse Nguyễn Văn Quỳnh

Chuyện kể rằng: Có một gã thanh niên cúi gằm mặt, lầm lũi bước qua khu vực đang xây dựng, bỗng nghe có tiếng nói bên tai:

- Dừng lại! Nếu không, gạch sẽ rơi trúng đầu con đó!

Hắn khựng ngay lại. Và đúng như vậy, viên gạch của người thợ xây hệt tay từ trên cao rơi xuống ngay trước mặt hắn!

Lầm lũi, hắn bước tiếp. Sắp sửa liều mạng băng qua đường, hắn lại nghe tiếng nói đó vang lên:

- Dừng lại, nếu không con sẽ bị xe đụng!

Đúng y chang! Vừa kịp dừng lại, thì một chiếc xe lao vụt tới, suýt nữa đụng vào hắn!

Lần này, hắn dáo dác nhìn chung quanh:

- Ai đó?

- Ta là Thiên thần Bản mệnh của con, lúc nào ta cũng canh chừng giúp con!

Bực bội! Hắn đáp lại:

- Thiên thần Bản mệnh à? Vậy năm ngoái, lúc con sắp lấy vợ thì Ngài ở đâu?!

- Ta vẫn ở bên con đấy thôi!

- Tại sao Ngài không cản con lại?

Câu chuyện trên đây, tuy là hài hước nhưng cũng nói lên sự hối tiếc sau khi lấy vợ. Tại sao vậy? Nhiều nguyên nhân lắm.

Tuy nhiên, để có hạnh phúc gia đình, thiết tưởng, người vợ đóng một vai trò quan trọng. Bởi lẽ, Thiên Chúa đã phú cho người phụ nữ một thân thể có sức chịu đựng dẻo dai, nhất là chịu đựng đau khổ, buồn phiền. Người cũng ban cho người phụ nữ có khả năng tạo bầu khí vui tươi trong gia đình. Người vợ vui tươi như “*Cây trồng gần suối*”

*mát trong*” (Tv 1,3). Nhờ đó, mọi người trong gia đình được hưởng bóng mát của lá, hương thơm của hoa và sự ngọt ngào của trái.

Kinh Thánh đã khen ngợi người vợ duyên dáng và khôn ngoan như sau: *“Vợ có duyên thì chồng được hạnh phúc, vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày”* (Hc 26,13).

## 1. Vợ có duyên

Không phải người đẹp là người hạnh phúc, mà người hạnh phúc là người đẹp. Thật vậy, vẻ đẹp đập vào mắt, nhưng phẩm giá mới chinh phục tâm hồn. Voltaire còn nói: *“Sắc đẹp làm vui mắt, nhưng sự dịu hiền mới thu hút lòng người”*.



Đối với người vợ, sự dịu hiền chính là sự duyên dáng. Một người vợ có duyên là người biết chăm sóc chồng con chu đáo. Đó là do bản tính vị tha của người phụ nữ: Luôn hướng về người khác, nhất là những người mình yêu thương:

***“Có chồng chẳng được đi đâu,  
Có con chẳng được đứng lâu một***

***giờ”***.

Hơn nữa, chị còn phải hy sinh vất vả, thức khuya dậy sớm, chuẩn bị những bữa ăn ngon, trang hoàng nhà cửa cho thơm tất, giặt giũ quần áo cho sạch thơm. Sách Huấn ca có câu: *“Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vàng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa”* (Hc 26,16). Một người vợ đảm đang duyên dáng như thế, sẽ là một cái máy điều hòa nhiệt độ trong nhà, làm cho chồng con lúc nào cũng được tận hưởng bầu không khí tươi mát và sáng khoái.

## 2. Vợ khôn khéo

Kinh Thánh có câu: *“Nhà cửa, tài sản là gia nghiệp của cha ông, còn người vợ khôn ngoan là do Đức Chúa ban”* (Cn 19,4). Người vợ khôn khéo biết mềm mỏng sửa lỗi chồng con, biết thuyết phục và cảm hóa những thành viên trong gia đình sao cho trên thuận dưới hoà. Đó là do bản năng nhạy cảm của người phụ nữ, khôn ngoan và tinh tế trong cách cư xử.

*“Hoa thơm ai chẳng nâng niu,*

*Người khôn ai chẳng kính yêu mọi bề”.*

Người vợ khôn ngoan biết xây dựng mái ấm gia đình, làm cho cả nhà vui vẻ, chồng con được bảo toàn. Cho dù chồng có giận hờn, người vợ khôn khéo cũng biết hóa giải bằng câu nói hài hước:

*“Chồng giận thì vợ làm lành  
Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì?  
Thưa anh, anh giận em chi?  
Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho”.*

Sách Châm ngôn viết: *“Phụ nữ khôn ngoan xây dựng nhà mình, phụ nữ dại dột tự tay phá đổ”* (Cn 14,1). Nếu người vợ thiếu khôn ngoan, gia đình sẽ thành địa ngục: người chồng không muốn về, con cái chỉ mong lớn khôn là ra đi.

Người vợ khôn khéo còn biết “nhìn xa trông rộng”, “liệu cơm gắp mắm”. Nàng tính toán chi ly, “cân đo đong đếm”, sao cho kinh tế gia đình “không thiếu trước hụt sau”. Người chồng nào mà không “nở mặt nở mày” khi có người vợ khôn khéo hiền thực như thế?

*“Ba năm ở với người đàn,  
Chẳng bằng một lúc ghé gần người khôn”.*

Nếu biết quan tâm chăm sóc cho nhau, thì gia đình của các chị sẽ mở ra một chân trời tươi sáng, sẽ hứa hẹn một hạnh phúc thật lớn lao. Bởi ca dao có câu:

*“Làm trai lấy được vợ hiền  
Như cầm đồng tiền mua được của ngon  
Phận gái lấy được chồng khôn,  
Xem bằng cá vượt vũ môn hóa rồng”.*

Cầu chúc cho các chị luôn sống đúng như lời Kinh Thánh đã khen ngợi: *“Vợ có duyên thì chồng được hạnh phúc, vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày”* (Hc 26,13). Được như thế, gia đình của các chị sẽ là một mái ấm tình thương, luôn rộn rã tiếng cười vui trong an bình và hạnh phúc.

# Trả thù

Phaolô Trang Lập Quang  
Xứ đoàn Tùng Lâm - Đà Lạt



Năm nay Giáng sinh lại đến. Hình tượng Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ tái hiện giữa muôn sắc màu của những ánh đèn chớp. Không chỉ riêng người Công giáo trên toàn thế giới mừng ngày Chúa Giáng sinh, mà ngay cả những người ngoại giáo cũng hân hoan đón mừng như một ngày lễ hội.

Nhưng trước đây hơn hai ngàn năm, Chúa sinh ra trong máng cỏ hang lừa tối tăm hôi hám, cha mẹ Người cũng bị người ta gạt ra ngoài lề xã hội chỉ vì nghèo. Từ đó, ta cũng

hiểu rằng trước đây không ít người chỉ nhìn tha nhân qua lỗ đồng xu và tiền của có sức mạnh chi phối mọi lĩnh vực trong đời sống con người. Nếu đồng tiền nằm trong tay kẻ xấu, nó có thể hủy hoại lương tâm con người, làm mất công bằng xã hội và đảo lộn mọi giá trị đạo đức luân lý.

Vì yêu thương nhân loại, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người trong cảnh khó khăn cùng cực, không chăn ấm nệm êm, mà sinh ra trong máng cỏ hang lừa. Chúa trút bỏ vinh quang nơi thiên quốc là dạy ta biết sống khiêm nhường và biểu lộ tình yêu của Ngài, vì trong bất cứ một tình yêu chân thật nào cũng đòi hỏi sự hy sinh. Và cũng trong chính sự đau khổ, khó nghèo người ta mới nhận ra thế nào là một tình yêu chân thật. Tất nhiên Chúa không cố sù cho sự khó nghèo, mà Ngài muốn làm cho khoảng cách trong nội tâm của người giàu và người nghèo được gần nhau hơn, muốn những kẻ lăm của nhiều tiền không đứng dưng trước cảnh khốn cùng của người đồng

loại, và xóa tan những hận thù chia rẽ bất công để yêu thương nhau, để cuộc đời này đẹp hơn, đáng sống hơn.

Khi xuống thế làm người, Chúa Giêsu mang cả nhân tính và thần tính. Trong thân phận con người mang nhân tính Chúa Hài Đồng cũng như bao trẻ sơ sinh khác, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc và che chở của cha mẹ mình. Điều này làm tôi liên tưởng đến một câu chuyện cách đây đã mấy mươi năm, khi tôi còn là một cán bộ khoa học ở Ban Mê Thuột.

Ngày ấy, tôi quen với Nhật, một kỹ sư nông nghiệp khá đẹp trai. Anh yêu Huệ là nữ nhân viên bưu điện cũng rất đẹp gái. Tình yêu đôi lứa ngày càng nồng say và Huệ đã trao hiến tất cả những gì quý giá nhất của đời mình và kết quả là cô đã có thai. Trong những ngày ấy, Nhật lại quen biết Thúy là cô con gái nhà giàu và cũng là con cưng của thủ trưởng anh. Trước những lời hứa hẹn của bố Thúy sẽ tạo điều kiện và giúp đỡ anh thăng tiến trong nghiệp vụ làm anh lóa mắt. Một viễn cảnh tương lai xán lạn đã xuất hiện trong tâm trí anh. Khi biết Nhật quan hệ với con gái ông thủ trưởng, Huệ rất đau khổ và vô cùng lo lắng, nhưng anh luôn nói đó chỉ là một sự nhờ cậy và giúp đỡ của thủ trưởng, chứ anh không có tình ý gì với con gái ông. Nhân gian thường nói: “Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai” và vì rất nhẹ dạ nên Huệ đã tin vào những lời dối trá của anh.

Rồi một ngày kia, những cánh thiệp hồng bay đi khắp nơi làm Huệ đau như xé lòng và căm giận người tình phụ bạc. Nhiều đêm thức trắng cô khóc hết nước mắt và buồn tủi cho phận gái nghèo hèn của mình, nhất là cái bào thai đang nằm trong bụng. Chính tiền tài danh vọng đã làm cho Nhật thay lòng đổi dạ.

Những gì đến đã đến. Trưa hôm ấy bạn bè gần xa của Nhật tấp nập đến chia sẻ niềm vui với đôi tân hôn và những ông to bà lớn quen biết với ông thủ trưởng cũng đến tham dự đầy đủ. Bầu khí của ngày cưới thật vui vẻ náo nhiệt, người ta nói cười với nhau trong những trang phục lộng lẫy và ăn ý nhất. Riêng phái nữ ai cũng tô son má phấn để tôn vinh cái đẹp của mình. Nhưng một cô gái có dáng vẻ xanh xao tiều tụy như người vừa qua cơn ốm nặng bước vào hôn trường. Tuy cô không trang điểm nhưng chẳng giảm sút đi vẻ đẹp của khuôn mặt hình

trái xoan. Đôi mắt cô trầm buồn nhưng trong đôi mắt ấy có một chút gì đó như lóe lên ánh lửa căm hờn.

Lúc này cha mẹ chú rể và cha mẹ cô dâu lần lượt bước lên sân khấu, kể đến là đôi uyên ương, hai nhân vật chính của tiệc cưới hôm nay cũng bước lên lễ đài. Người ta bắt đầu ca hát làm cho hôn trường trở nên vui tươi, náo nhiệt. Cô gái vẫn ngồi lặng lẽ chẳng ăn uống gì, rồi bất chợt cô đứng dậy bước lên sân khấu xin được phát biểu với những lời rõ ràng chậm rãi.

- Hôm nay là ngày vui của bố, ngày buồn của mẹ, cũng là ngày giỗ của con.

Hôn trường bớt náo nhiệt vì người ta không hiểu cô gái này muốn nói gì, chỉ riêng bạn bè của Nhật và Huệ mới biết chuyện tình của họ.

Chỉ nói vài lời ngắn gọn, Huệ bước ra khỏi hôn trường. Tôi vội vàng đứng lên chạy theo Huệ để an ủi và khuyên giải vì sợ cô ta làm những điều dại dột mà gây nên tội ác. Còn chú rể như có linh tính gì đó vội vàng chạy đến cái bàn có những món quà mừng lễ cưới. Sau khi tìm thấy một chiếc hộp được trang trí rất đẹp nhưng không ghi tên người tặng, anh liền mở ra. Một cảnh tượng hãi hùng làm anh sửng sò vì bên trong cái hộp ấy là một thai nhi khoảng sáu tháng tuổi đã có đủ tay chân, mặt mũi, đang nằm im bất động. Tim anh đau nhói vì đó là cái giá mà anh phải trả do ham mê tiền tài danh vọng. Tôi cũng bàng hoàng xót xa vì đây là một đám cưới hay một đám tang? Mọi ý tưởng tôi muốn khuyên nhủ cô ta giờ đã muện màng và chấm hết. Tại sao người mẹ trẻ kia lại nhẫn tâm giết con mình để trả thù người tình phụ bạc? Thai nhi có tội tình gì sao lại hiến tế cho thần thù hận?

Tuy không phải là người trong cuộc, nhưng câu nói: “Hôm nay là ngày vui của bố, ngày buồn của mẹ, cũng là ngày giỗ của con” cứ vương vấn mãi trong tâm trí tôi. Vì thế, mỗi khi Noel đến, lúc ngắm nhìn Con Thiên Chúa giáng trần trong thân phận con người cũng như bao trẻ sơ sinh khác, Chúa Hài Đồng không có một khả năng tự vệ, chỉ biết cậy dựa vào sự yêu thương, đùm bọc của cha mẹ mình, cũng phải tránh né quyền lực của sự ác, cũng phải trốn chạy sự truy sát của vua Hêrôđê. Chính sự yếu đuối và bất lực của những trẻ sơ sinh thường gọi nhớ trong tôi câu chuyện ngày xưa.



Thời gian trôi qua khá lâu, không biết Nhật và Huệ có những suy nghĩ gì trong đêm Giáng sinh khi thấy Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ trước sự yêu thương, bảo vệ của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse? Không biết họ có thấy lòng mình đau đớn xót xa khi đưa con chưa kịp chào đời rất cần sự yêu thương và bao bọc của cha mẹ lại bị sát hại chỉ vì hận thù, chỉ vì ham mê tiền tài danh vọng đã biến đám cưới thành một đám tang.

Cách đây hơn hai ngàn năm, cũng trong tiệc cưới tại Cana, người ta gặp một chuyện buồn là hết rượu sẽ làm cho đám cưới mất vui. Trong tình huống đó, Đức Mẹ là người luôn thấu hiểu và luôn ra tay cứu giúp. Mẹ nói với các gia nhân: *“Người bảo gì các anh cứ việc làm theo”* (Ga 2,5). Các gia nhân đã thực thi lời Chúa và nước đã hóa thành rượu. Qua đó, ta cũng hiểu rằng Mẹ luôn quan tâm và chuyển cầu các ơn thiêng để cứu giúp chúng ta một khi chúng ta biết lắng nghe và thực thi lời Chúa.

Nếu ta cứ đắm chìm trong bả vinh hoa trần thế, sẽ làm cho trái tim ta hóa đá và chai lỳ trong tội, từ đó sẽ nảy sinh tính tham lam, ích kỷ, hận thù... và đứng đưng trước những nỗi khổ cùng của tha nhân.

Chúa xuống thế làm người để thực hiện một chương trình cứu chuộc nhân loại. Đó cũng là thông điệp hòa bình và khai mở con đường yêu thương. Đêm Noel nếu chúng ta chỉ chiêm ngắm Chúa Hài Đồng trong ánh đèn màu sắc sỡ mà không để lời Ngài thấm sâu vào tâm trí, rồi từ tâm trí dẫn đến con tim, để đôi tay biết hành động, thì ta chưa cảm nhận được mầu nhiệm Giáng sinh, chưa cảm nhận được tình yêu bao la của Thiên Chúa thì Giáng sinh năm nay có khác gì những năm trước, đến rồi lại đi như một chu kỳ vận hành của trái đất.

Chúa rất cần sự cộng tác của ta. Nếu ta không lắng nghe và thực thi lời Ngài mà cứ bám víu vào của cải phù vân và những hư danh trần thế, thì ta sẽ chìm ngập trong khổ đau bởi lòng tham lam ích kỷ, bởi ghen tương và thù hận như người mẹ trẻ kia giết chết con mình để trả thù, đã làm cô ta và người cha phụ bạc phải day dứt, xót xa suốt cả đời.

# BÌNH AN CHO... THAI NHI!

**Jos. Hoàng Mạnh Hùng**



Mùa Thu đã qua và mùa Đông về báo hiệu một mùa Noel nữa lại đến. Giáng sinh về trong không khí se lạnh sớm mai bởi những cơn gió mùa Đông Bắc. Trong tiếng hát dìu dặt của những bài thánh ca văng vẳng trong thinh không. Trong ánh điện lấp lánh của cây thông Noel, của những máng cỏ hang đá rục rờ đèn sao.

Nhưng ngày xưa ấy, hang đá Bêlem lại là chỗ trú trọ của bò lừa. Máng cỏ trong hang là nơi thấp hèn, chật hẹp và hôi tanh đã được Chúa chọn trở nên cung điện của Đấng Tối Cao để lên án tính xa hoa, phóng túng và tham sắc chuộng tài của con người.

“Ông Giuse từ thành Nadarét, miền Galilê lên thành vua Đavít tức là Bêlem, miền Giudê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đavít. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.” (Lc 2,4-7)

Chúa sinh ra lúc đêm khuya thanh vắng trong khi nhân loại đang say giấc nồng trong nệm êm, chăn ấm. Chúa đến để muốn thức tỉnh những tấm lòng say đắm, ngủ vùi dưới ách thống trị của muôn vàn tội lỗi. Chúa xuống trần gian giữa đêm tối om cùng hơi thở nồng ấm của lũ bò lừa, đánh tan đi phần nào cái lạnh của đêm Bêlem. Chúa đến sưởi ấm cho những linh hồn sầu khổ, và soi sáng những tâm hồn u mê đắm đuối.

Chúa muốn ra giữa nơi đồng không mông quạnh, không một bóng người ngoài ông Giuse và bà Maria. Những người đầu tiên đến thờ lạy Ngài là những chú mục đồng nghèo hèn rách rưới theo lời loan báo của các Thiên Thần. Để từ đó, Ngài đã trở nên báu vật cho muôn người, nhất là những người tha phương nghèo khổ. Là bạn hữu luôn

luôn bên cạnh những linh hồn khắp bốn phương cần đến lòng xót thương của Ngài.

*"Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ." Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương." (Lc 2,12-14)*

Sự bình an là một ân sủng, là quà tặng Giáng Sinh của Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa đã làm người và làm một trẻ thơ. Đã có nhiều em bé ra đời nhưng có mấy bé phải sinh nơi hang đá và đặt trong máng cỏ như Hài nhi Giê-su! Một đứa trẻ ra đời là hoa trái của một tình yêu đôi lứa, là sự thành công của cha mẹ, vì đã đón nhận sự hiện diện của con cái trong gia đình của mình.

Nhưng đó cũng là dấu hiệu của sự lao nhọc vất vả, phải hi sinh từ bỏ những thú vui riêng mình để nuôi dạy con cái. Ngày nay, cũng có rất nhiều em bé phải sinh ra trong những nơi không an toàn, nhưng không phải vì gia cảnh khó nghèo mà vì cha mẹ bỏ rơi chúng. Còn đáng thương hơn, có biết bao em bé bị phá bỏ ngay cả khi còn là những mầm sống chưa hình thành đầy đủ trong lòng mẹ.

Có nhiều người thường than thân trách phận, thậm chí trách cả ông Trời sao để gia đình họ nghèo khổ quá. Nhưng nếu suy đi tính lại cho kỹ, thì có thể khẳng định không ai nghèo khổ bằng gia đình Thánh gia. Nếu như gia đình Thánh gia ngày trước cũng đầy toan tính hơn thiệt thì ngày nay làm sao nhân loại có được niềm vui cứu độ? Chính nhờ sự vâng phục, lòng can đảm của các Ngài mà chúng ta được hoan hỉ đón nhận ơn giáng sinh: *"Bình an dưới thế"*.

Sự nghèo đói vẫn không phải là nguyên nhân chính khiến người ta từ chối cứu mang sự sống. Chính là thái độ sống ích kỷ, hưởng thụ đã khiến cho người ta chỉ biết sống cho thỏa mãn đam mê nhục dục, từ chối và hủy diệt mầm sống đó.

Con số phá thai trên thế giới ngày càng báo động. Theo số liệu vào tháng 9.2017, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã thống kê thế giới có gần 60 triệu ca phá thai mỗi năm. Có hơn 97% các ca phá thai diễn ra tại các nước châu Phi, châu Á và khu vực Mỹ La-tinh. Trong khi đó con số này tại các quốc gia phương Tây lại rất hạn hẹp. Nước có số ca phá thai

cao nhất toàn cầu là Trung Quốc, thứ hai là Nga và ở vị trí thứ ba là Việt Nam.



Sự sống là quà tặng thánh thiêng được Thiên Chúa ban cho những người sống ơn gọi gia đình để cộng tác với Chúa trong chương trình sáng tạo. Đó là làm cho con người -được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa- được đồng đúc trên thế gian này như Chúa đã truyền cho Adam và Eva xưa kia: *“Hãy sinh sôi*

*nảy nở cho thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất.”* (St 1,28)

Để thi hành mệnh lệnh trên của Thiên Chúa, người Kitô hữu phải tôn trọng sự sống từ khi được thụ thai cho đến khi trút hơi thở cuối cùng một cách tự nhiên. Do đó, phá thai là giết chết một sự sống, dù chỉ là phôi thai mới chớm nở trong lòng mẹ hay là thai nhi đã nên hình nên dạng. Đây là một tội ác ghê gớm vì đã phạm đến Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của con người và mọi sinh vật trên trần thế này.

Theo Giáo luật điều 1329, những người bị phạt vạ tuyệt thông tiền kết (chịu hình phạt tức khắc do chính sự kiện phạm tội) là người đi phá thai; những người thực hiện (y, bác sĩ...); những người đã xúi giục, khuyến khích việc phá thai; và cả cha mẹ, anh chị em, bè bạn đã tham gia tích cực vào công việc phá thai.

Trong Tông huấn Evangelii Gaudium ban hành ngày 24.11.2013, Đức Thánh cha Phanxicô viết: “Trong số những người yếu đuối mà Hội thánh muốn yêu thương chăm sóc, có những thai nhi (...). Người ta thường chế giễu nỗ lực của Hội thánh nhằm bảo vệ mạng sống các thai nhi, người ta mô tả lập trường của Hội thánh như là một loại ý thức hệ ngu dân và bảo thủ. Nhưng việc bảo vệ sự sống chưa được sinh ra này gắn liền với việc bảo vệ tất cả các quyền của con người. (...). Chính vì đây là sự nhất quán nội tại của sứ điệp của chúng ta về giá trị của nhân vị, đừng mong Hội thánh thay đổi lập trường của mình về vấn đề này”.

Lạy Chúa Giêsu Hải Đồng, xin cảm tạ Ngài năm xưa đã giáng thế để đem ơn bình an xuống cho chúng con. Xin Chúa đoái thương gìn giữ các em bé đang được cưu mang nơi lòng mẹ cho đến ngày sinh nở “mẹ

tròn con vuông”. Xin cho các thai nhi trên khắp thế giới được ra đời bình an, mạnh khỏe để sự sống tinh tuyền được tiếp nối theo thánh ý từ ngàn xưa của Thiên Chúa.

Xin Chúa cho có nhiều người biết tôn trọng quyền sống và đối xử với mỗi thai nhi là một con người. Cho các y, bác sĩ được lòng từ bi của Thánh Tâm Chúa mạnh dạn từ chối và kịch liệt chống đối việc phá thai. Xin cho các thai nhi được về Trời nhờ Lòng Thương Xót Chúa, và xin các em tha thứ cho những xúc phạm sự sống bởi lối sống tự nhiên phóng túng, ham mê nhục dục của con người.

Lạy Mẹ Maria, xưa Mẹ đã cứu mang và ban cho chúng con Hài Nhi Giêsu, tặng phẩm vô giá từ lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Xin Mẹ đoái thương cầu bầu cho gia đình chúng con được hòa thuận thương yêu nhau để khao khát đón nhận hoa trái của tình yêu, như xưa kia nhân loại đã được Đấng Cứu Thế giáng sinh trong khó nghèo.

Xin Mẹ soi sáng cho những thai phụ biết can đảm để gìn giữ con mình cho đến ngày sinh nở. Cho những thai phụ ngoài ý muốn biết tìm đến những “nhà mở, tạm trú, tạm lánh...” để được giúp đỡ bảo vệ sự sống cho thai nhi, tránh được những điều tiếng của dư luận, người thân.

Lạy Thánh cả Giuse là cha nuôi Chúa cứu thế, xin cầu cùng Chúa cho những người làm cha được ơn kính sợ Thiên Chúa. Biết chu toàn trách nhiệm và gánh nặng của bậc sống gia đình. Sống một tình yêu tinh khiết, thánh thiện và lãnh nhận trách nhiệm tranh đấu cho sự sống của thai nhi. Xin cho các nhà lãnh đạo biết xây dựng luật pháp bênh vực, bảo vệ mầm sống để mỗi mùa Giáng Sinh về khắp nơi lại đón mừng và cùng hát lên tâm tình:

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời.

Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”

*Viết nhân ngày khánh thành nghĩa trang thai nhi  
“Công viên các Thiên Thần” Phụng Hiệp - GP Cần Thơ.*

# MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

GB Trần Minh Chính

*Mừng Chúa Giáng sinh, nhà nhà vui  
Đèn giăng muôn lối khắp phố phường  
Trời cao đổ xuống, mờ khói sương  
Con chiêm ngoan đạo đạo muôn đường.*

*Tưng bừng máng cỏ bao người ngắm  
Hài đồng Giê-su nằm tươi tắn  
Thiên thần vang tiếng kèn tung hô  
Đất trời hòa quyện muôn sắc thắm.*



*Bài thánh ca hát bên cây thông  
Sao trời rực sáng giữa đêm Đông  
Bò lừa máng cỏ phà hơi ấm  
Nơi Ngài giáng trần mọi người trông.*

*Giáo đường chuông đổ rộn ràng lên  
Bước chân vội vã cùng nhau đến  
Chiêm bái nguyện cầu Chúa Hài Nhi  
Thiện tâm dâng lời xin ơn trên.*

*Vang tiếng tung hô con Vua Trời  
Ân đức của Chúa mãi sáng ngời  
Thành kính dâng hương và mộc dục  
Danh Ngài sáng tỏa khắp muôn nơi.*



# BÂNG KHUÂNG MÙA ĐÔNG

Jos. Nhật Quang  
Xứ đoàn Tân Đông

*Đêm trở mình, nghe gió lạnh Đông sang  
Anh thao thức trong không gian tĩnh lặng  
Tim bồi hồi, rung nhịp thở...mênh mang  
Mùa Đông ấy sao vội vàng xa cách?*

*Dẫu cuộc tình trải qua bao thử thách  
Vẫn nồng nàn dệt thắm mộng yêu thương  
Nhạc Thánh trầm êm lắng thoáng làn sương  
Tay đan tay mùa Đông tìm hơi ấm*

*Góc giáo đường đêm nay, anh thơ thẩn  
Miệng ngậm ngừng, theo từng tiếng cầu kinh  
Nguyện Chúa xuống hồn con mãi an bình  
Kẻ ngoại đạo trót một thời lầm lỡ*

*Mùa Đông này với anh đầy bờ ngỡ  
Bóng em đâu? Lẻ loi tiếng kinh cầu  
Thánh ca buồn, lòng ray rút thắm sâu  
Tháp chuông cao mịt mờ trong hư ảo*

*Chúa ơi! con mãi là người ngoại đạo  
Xin Ngài rủ thương tha thứ lỗi lầm  
Đêm Đông buồn, hồn buốt giá lạnh căm  
Nghe giọt chuông ngân, chợt lòng con ấm lại.*

# SƠ KẾT

## cuộc thi viết “Hồn Tông Đồ” đợt 1

Sau 10 tháng phát động cuộc thi viết “Hồn Tông Đồ” đợt 1, BBT Nội san Lửa Mến đã đón nhận được nhiều bài viết của nhiều tác giả đã tích cực hưởng ứng và gửi về BBT. Danh sách các bài viết và tác giả BBT nhận được mỗi tháng, đều được đăng trên Nội san Lửa Mến.

BBT rất trân quý và cảm ơn sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả. Sau khi nghiên cứu từng bài viết dựa theo chủ đề đã được thông báo trong Nội san Lửa Mến tháng 01.2019, Ban giám khảo đã **sơ kết đợt 1** như sau:

**Giải 1:** Bài “Hồn Tông Đồ” - tác giả Trang lập Quang

Đi sát với chủ đề của cuộc thi

**Giải 2:** Bài “Tôi viết báo” - Tác giả Trang Lập Quang

Bài viết nói lên tâm tình phấn đấu, vượt khó, chịu học hỏi để cộng tác và gửi bài vở về Nội san Lửa Mến.

**Giải 3:** Bài “Gương sáng trong xứ đoàn” – Tác giả Nguyễn Anh Tuấn. Bài viết nêu lên gương điển hình của một người tông đồ được anh em ngưỡng mộ và muốn noi gương.

**Giải khuyến khích:** bài “Vẻ đẹp - Nét đẹp - thời hồn” - Tác giả Đaminh Nguyễn Văn Cửu. Tác giả đã cố gắng vận dụng các sinh hoạt tông đồ bên ngoài, liên kết với cái tâm của người Kitô để phục vụ Giáo hội và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

**Giải khuyến khích:** Bài “Việc nhỏ” - Tác giả Thủy Tiên.

Bài viết nêu lên ý thức trách nhiệm của một tập thể với giáo xứ.

Từ số báo tháng 12.2019, BBT Nội san sẽ lần lượt đăng các bài đạt giải trong đợt sơ kết.

Rất mong quý tác giả, quý cộng tác viên cũng như đoàn viên tiếp tục ủng hộ và tích cực gửi bài cho cuộc thi “Hồn Tông Đồ” đợt 2.



# VẺ ĐẸP - NÉT ĐẸP - THỐI HỒN

Đaminh Nguyễn Văn Cửu  
Xđ. Chợ cầu, giáo hạt Hóc Môn

Sống ở đời dù trẻ hay già ai cũng thích cái đẹp, nét đẹp, vẻ đẹp và làm đẹp. Nhìn vẻ đẹp, nó có một cái lực hấp dẫn lôi cuốn chúng ta từ xa đến gần và từ gần ra xa. Từ đó, nó thối vào hồn con người một mãnh lực nào đó để ta chấp nhận nó.

**Nếu nhìn gần**, ta sẽ thấy được rất nhiều việc trước mắt những cái đẹp, nét đẹp cần phải làm đẹp, nhưng ta có chịu mở rộng tâm lòng và bắt tay vào, để tạo ra vẻ đẹp thối hồn lộng lẫy, lịch sự, sang trọng cho mọi người ngắm nhìn hay không?

**Nếu nhìn xa**, ta thấy được vẻ đẹp ở mọi nơi chốn có một trật tự quá kỳ diệu. Thiên nhiên hùng vĩ muôn sắc màu; bầu trời trong xanh mây bay lồng lộng vô cùng tận không ai dám chối cãi, và phải nhìn nhận rằng: Quyền năng Đấng tác tạo sinh sinh, hóa hóa của Thiên Chúa thật vĩ đại, cao siêu đầy màu nhiệm.

Mây trời lồng lộng cao xanh

Dưới đất an lành thấp nhụy nở hoa

Vẻ đẹp thấm đượm tình ta

Hun đúc sức sống nhà nhà an vui.

Có cái đẹp tự mình biết quên đi cái xấu.

Biết cái xấu để mình thấy được cái đẹp.

Người đẹp biết xử sự khôn ngoan, dung hòa trong giao tiếp.

Người đẹp giỏi giang, biết san sẻ yêu thương và phục vụ tha nhân.

**Thánh Phaolô đã nói:** “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16); và Ngài khuyên nhủ chúng ta: “Giữa thế gian, anh em hãy trở nên như những vì sao trên trời, và hãy làm sáng tỏ Lời Chúa giữa ban ngày” (Rm 12,12).

Vậy “**Hồn Tông đồ**” không chỉ dành riêng cho các vị mục tử, nhưng cho mọi Kitô hữu đang sống đạo và biết sống đạo. Bởi lẽ, Thiên Chúa đã trao cho người Kitô hữu sứ vụ: Ngôn sứ - Tư tế - Vương đế. Người nhận 5 nén, người 2 nén, người 1 nén, đã làm sinh lợi cho Chúa như thế nào, hay chỉ âm thầm, lặng lẽ một mình như người đem cất giấu nén vàng vậy! Nếu cất đi, giấu đi làm sao sinh lợi được! Nghĩa là người mang danh Kitô hữu mà chỉ sống cách vô tư, chỉ biết mình mà không biết đến ai, không tham gia hoạt động tông đồ thì làm sao sinh hoa lợi!! Chắc chắn đến ngày sau hết, Thiên Chúa sẽ chất vấn chúng ta về điều này.

**Trong hoạt động tông đồ:** Chúa Giêsu căn dặn chúng ta: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Vậy ‘Hồn Tông đồ’ là thế đó. Làm việc cùng với Chúa Giêsu và với Chúa để phục vụ; việc tông đồ là đưa Chúa đến với anh chị em bằng cung cách yêu thương, để Thiên Chúa được tỏ mình ra, làm cho danh Chúa ngày càng tỏa sáng.

### **Vẻ đẹp**

**Vẻ đẹp ngoài xã hội:** Khi hoạt động tông đồ ta sẽ thấy được vẻ đẹp đầy cao quý nơi các tổ chức từ thiện, như: Nhà tình nghĩa, tình thương, các việc tử tế, trái tim nhân đạo, chén cháo từ thiện, quán cơm hai ngàn... rồi còn biết bao công nhân đã hy sinh cả bản thân mình cho việc làm xanh, sạch, đẹp thành phố. Khi mọi người nghỉ lễ thì ta dần thân làm việc như quét và gom rác giữa đêm khuya, trong khi mọi người ngủ. Hoặc ta lại thức để lặn, lội xuống ống cống moi rác, bùn đất nhằm giải quyết ứ đọng nước... Ôi! những việc làm đã toát lên vẻ đẹp hy sinh thật cao quý, thật tuyệt vời.

**Vẻ đẹp trong cộng đoàn dân Chúa:** Hoạt động tông đồ là biết cho đi, thường thì trong cuộc sống người ta vẫn hay nói: “Cho đi cho lại mới toại lòng nhau”. Đó là lẽ tự nhiên của con người, nhưng Chúa muốn chúng ta hiểu ý nghĩa cao thượng hơn là cho đi bằng cả tấm lòng, bằng sự hiến dâng của chính mình, vì “cho có phúc hơn là nhận”.

**Lời Chúa dạy chúng ta:** “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8b). Bác ái là vẻ đẹp đầy yêu

thương của người môn đệ Chúa Kitô trong cộng đoàn phục vụ; cho và nhận là thổi vào 'Hồn Tông đồ' một mãnh lực tràn sức sống, đầy ơn Chúa Thánh Thần, xuất phát từ Thánh Tâm tình yêu, lửa mến, hành động chia sẻ phân phát cho người đang cần là điều thiết yếu của tình người, là nhân chứng của Tin Mừng Đức Kitô để Danh Chúa luôn được ngợi khen - tôn vinh:

Cho đi phúc hơn là nhận  
Tông đồ bác ái làm phận sẻ chia  
Phục vụ tiếp bước đường đi  
Nét đẹp của Chúa khắc ghi nghìn trùng.

### **Nét đẹp**

**Nét đẹp lặng lẽ được khơi dậy:** Những nét đẹp lặng lẽ ngoài xã hội cũng như trong cộng đoàn giáo xứ, đã làm tăng lên vẻ đẹp thật sáng ngời, như những bông hoa khoe sắc màu tươi thắm trong cộng đồng, với tấm lòng yêu mến, họ đã ra tay phục vụ, làm xanh, sạch và đẹp môi trường, là bảo vệ nét đẹp văn hóa tươi sáng, văn minh tiến bộ.

Hành động lặng lẽ trong tâm  
Việc làm dâng Chúa âm thầm hỷ hoan.

**Nét đẹp trong giáo xứ:** Những tấm gương thầm lặng, tự nguyện làm sạch, xanh, đẹp khuôn viên thánh đường mỗi sáng. Thời gian cũng vài tiếng đồng hồ để quét, gom và đổ rác... điển hình tại giáo xứ Chợ Cầu có chị Têrêsa Nguyễn Thị Nga và chị chị Têrêsa Trần Thị Trung. Bên cạnh đó có quý ông Ba Tế, ông Tiên, ông Đông Ba, ông Toàn lo tưới cây cảnh. Ngoài ra còn bao người đã hy sinh phục vụ nhà Chúa như: Lau nhà thờ, cắm hoa, chăm sóc cây cảnh, tu bổ hệ thống điện nước...

Nét đẹp tỏa sáng ngợi ca  
Môi trường xanh đẹp Nhà Cha tuyệt vời.

Vào mỗi sáng, sân nhà thờ vang lên tiếng nhạc cho các cụ ca niên trong giáo xứ tập dưỡng sinh, với sự tận tình hướng dẫn của

chị Mừng, chị Hiền; bà Nguyệt và chị Thắm phụ trách kỹ thuật. Đây là nét đẹp được khơi lên trong cộng đoàn dân Chúa vào mỗi sáng, thể hiện sức sống với các sinh hoạt trong xứ đạo.

Dưỡng sinh sức khoẻ mọi người

Vẻ đẹp giáo xứ rạng ngời thân thương.

Với đôi tay và óc sáng tạo đa năng về tổ chức, trang trí, tạo hoa văn của cha phó Vinhson Đỗ Viết Khôi, vào mùa Vọng, mùa Giáng sinh, dịp lễ, tết... ngài đã tổ chức cho thiếu nhi sinh hoạt thật sôi động, tham gia trại hè, tổ chức tết Trung thu cho các em... đã lôi cuốn đông đảo các cháu thiếu nhi tham gia sinh hoạt trong đoàn Thiếu nhi Thánh Thể.

Ông Giuse Nguyễn Văn Bá -cựu Chủ tịch HĐMVGX- là một nghệ nhân cây cảnh Bonsai. Không ngại mưa nắng, đều đặn mỗi ngày ông chăm cùi tạo khung, chăm sóc, tỉa và uốn cành, lá... tạo nên những hình thể cây cảnh đẹp mắt, nhiều ý nghĩa và thơ mộng trong khuôn viên nhà thờ, tượng đài Thánh Giuse, trước hội trường... Ông đã chăm sóc một số loại đặc chủng như các chậu cây kiểng dành phục vụ trong nhà thờ cho từng mùa, đặc biệt là hoa mai chưng tết trong ngoài và nhà thờ, ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen hoa đẹp và nở to.

Hoa viên cây cảnh nhà Cha

Phục vụ dâng Chúa nở hoa nghìn trùng

Tỏa lan hương sắc thiên cung

Đầy lòng yêu mến nên khung phụng thờ.

Dưới chân tượng đài Đức Mẹ BanƠn thuộc giáo họ Mẹ BanƠn, vào lúc 19g mỗi ngày, bà con trong giáo họ quây quần dưới bóng Mẹ dâng lời tạ ơn Chúa, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Mẹ Maria do ông Vinhson Phạm Văn Tiên -vị cao niên trong giáo họ- chủ sự. Trong giờ kinh này, mỗi người có dịp tâm tình cùng Mẹ những ưu tư, khó khăn trong cuộc sống của bản thân và gia đình,

hầu xin Mẹ nâng đỡ, ủi an và qua Mẹ chuyển cầu, với lòng thương xót của Chúa, Thiên Chúa sẽ ban muôn ơn lành cho mọi người.

Ngợi khen Cha cả trên trời

Đức Mẹ Ban Ơn tuyệt vời cao sang

Hồng ân trợ giúp sẵn sàng

Yêu người mến Chúa vững vàng thực thi.

## **Thối hồn**

Hồn Tông đồ sẽ được lan tỏa nơi những người, những thành phần biết làm đẹp, tô điểm cho cuộc sống văn minh tiến bộ loài người là điều rất cần thiết, có thể qua nhiều giai đoạn, thời đại còn nhiều nét đẹp rạng rỡ hơn nữa. Nhưng chắc hẳn rằng, người hiến dâng làm đẹp phải chịu nhiều thử thách, lời ra tiếng vào, xì xèo cách này cách khác, như câu nói sau đây: “Ôi cái thứ ăn cơm nhà, vác tù và cho người đẩy mà, việc nhà thì nhếch nhác, việc chú bác thì siêng”.

Hy sinh vì Chúa và vì yêu mến, sẽ giúp ta vượt lên chính mình để thấy được hiệu quả tốt đẹp, nét đẹp của “Hồn Tông đồ” do chính mình cộng tác vào. Chỉ có những người bỏ lỡ cơ hội, chứ không có những người không có cơ hội, khát vọng làm đẹp là phục vụ, là tỏa sáng niềm vui, hạnh phúc cho mọi người, là tiếp tục xây dựng công trình sáng tạo của Thiên Chúa ở đời này. Thiên Chúa đã hứa ban phần thưởng Nước Trời cho những ai bỏ mọi sự, biết phục vụ như Chúa đã phục vụ.

## **Danh sách các bài dự thi BBT đã nhận trong tháng 10 năm 2019**

<b>TT</b>	<b>BÀI DỰ THI</b>	<b>TÁC GIẢ</b>	<b>ĐƠN VỊ</b>
1	<b>Xác định đời sống đời này.</b>	Đaminh Nguyễn Văn Cửu	Xđ. Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn, TGPSG

# VIỆC NHỎ

Huyền Tiên

Sáng nay Chúa nhật, nhà thờ Cầu Kho rất đông người đi lễ, mọi người đều ngao ngán và tránh xa khoảng sân nhà thờ đang bốc mùi hôi thối kinh khủng, tránh càng xa càng tốt...

Trên vỉa hè trước cổng nhà thờ, có hai cái bao loại bao gạo có lót nilông bên trong, chứa gì đó căng phồng bốc mùi hôi khủng khiếp, chung quanh các gốc cây, rác, xà bần chất đầy, vỉa hè đầy rác lá và phân chó... đó là sản phẩm của những người dân thiếu ý thức và rất kém văn hóa sống gần nhà thờ xả ra trong đêm.

Một trong hai cái bao thối bị cái xe nào đó leo lên vỉa hè cán bể!! mùi càng nặng hơn.

Một đề nghị được lan tỏa trong tất cả anh em GDPTTTCG xứ đoàn Cầu Kho: “Làm vệ sinh vỉa hè trước cổng nhà thờ lúc 10g30”.

Sau Thánh lễ sáng, các anh em tranh thủ ăn sáng, thay đồ và tập trung tại nhà thờ với những cái bao, xẻng, chổi chà, xô thùng...

Trời đứng gió, ánh mặt trời soi tỏa gắt gao, vỉa hè phản dội ánh nắng hơi nóng bốc lên, cái mùi càng nặng và khủng khiếp hơn... mỗi người một tay, người xúc dọn dẹp đồng bầy nhầy từ hai cái bao bốc mùi, người xúc xà bần quanh gốc cây, người quét dọn rác, người xách nước rửa phần vỉa hè đã quét dọn.... tiếng xẻng và tiếng chổi tre vang lên xoèn xoẹt hòa lẫn trong tiếng máy xe của dòng người qua lại. Sau khoảng một giờ đồng hồ, vỉa hè sạch trơn.

Một xe rác được gọi tới, anh em hỗ trợ các công nhân vệ sinh nhắc những bao rác lên xe, đầy nhóc.

Thời tiết lúc này đã gần trưa, rất nóng, anh em dọn dẹp đồ đạc, dụng cụ, mồ hôi ròng ròng nhễ nhại. Không gian trước nhà thờ không còn mùi, nhìn cái vỉa hè sạch boong, cái cổng rào nhà thờ hình như sáng hơn, đẹp hơn, mọi người thấy nắng nóng tan biến và cảm thấy trong lòng có cái gì nhẹ nhõm khác thường.

*Ngày 18.7.2019*

*Viết về một việc làm đột xuất  
của anh em GDPTTTCG xứ đoàn Cầu Kho*

# ĐÓN CHÚA GIÁNG SINH

Nguyễn Thanh Hà

*Thuở ấy lòng người đầy giá băng  
Quán trọ ưu đãi người giàu sang  
Vợ chồng nghèo ở trọ đồng vắng  
Vì họ chịu áp lực ngoại bang.*

*Vào một đêm đông ở Belem  
Con Chúa sinh trong cảnh nghèo hèn  
Ngài đến thế gian cách lặng lẽ  
Nằm trong máng cỏ thật thấp hèn.*

*Thiên Chúa bước vào đời phàm nhân  
Chấp nhận khổ đau của thế trần  
Ngài đến giải phóng người hèn yếu  
Đem bình yên cho người thiện tâm.*

*Thiên Chúa đã ở cùng chúng ta  
Hạnh phúc tỏa khắp mọi nhà  
Tình yêu ngậy ngát hương trời đất  
Con tim vô cảm bị vỡ tan.*

*Nhìn về năm xưa Chúa Giáng sinh  
Bỗng nghe thổn thức trong tim  
Thiên Chúa bơ vơ nơi trần thế  
Lòng con mong Chúa vào nhà mình.*

*Cầu cho thế giới sống an bình  
Người người đón Chúa trong tim mình  
Vinh danh Thiên Chúa trong trời đất  
Người người nóng bỏng một niềm tin.*



# ĐÊM TÌNH YÊU - ĐÊM HUYỀN NHIỆM

Anna Têrêsa Thùy Linh

Đêm huyền nhiệm, hơn hai ngàn năm trước  
Khi loài người tận cùng nhuốm đau thương  
Đời bạo tàn, bao áp bức, nhiều nhưong  
Sống sa đắm buông tuồng trong lỗi tội.  
Tiếng than khóc muôn tâm hồn trông đợi  
Xin mưa trời gội rửa khắp muôn sinh  
Đời yêu thương, đời chân lý công bình  
Xóa nô lệ, nhân phẩm nay tôn trọng.  
Người đã đến, đêm tình yêu lắng đọng  
Chịu khước từ, chịu chối bỏ rẻ khinh  
Tình khởi nguyên đường ánh sáng quang minh  
Người sinh hạ trong tuyết sương lạnh giá.  
Cho ấm áp yêu thương đời nghiệt ngã  
Mang phận người trong quạnh vắng cô đơn  
Đem ủi an bao u uất tủi hờn  
Nệm cỏ rom ấm êm mùi ẩm mốc.  
Đấng chí thánh, Đấng tối cao Con Một  
Chín tầng trời Thiên Thần xướng vinh danh  
Người trần thế thiện tâm phúc an lành  
Chân-Thiện-Mỹ dựng xây trời đất mới.  
Tình tự hiến, nguồn hồng ân cứu rỗi  
Lời Tin Mừng rao truyền khắp nhân gian  
Tình vô biên lòng thương xót chứa chan  
Vua thái bình, vua đất trời muôn thuở!  
Toàn dân hỡi! Chúc tụng vinh danh Chúa  
Đấng Ngôi Lời đã ngự giữa chúng ta!  
Khắp đất trời vang hát Hal-le-lui-a  
Cảm tạ Chúa, đêm tình yêu huyền nhiệm.



# XA LÀ MẸ CHA

*Pr. Lê Hoàng Nam, S.J*

**Người ta có thể chia tay người yêu, ly dị với bạn đời, chấm dứt tương quan với người khác, nhưng chẳng ai có thể làm gì để trở nên “không còn là con cái hay là cha mẹ” của ai đó được.**

Tình cảm gia đình là một cái gì đó rất thiêng liêng và cao cả. Gia đình là một sáng kiến tuyệt vời của Tạo Hóa, để qua đó, Ngài tiếp tục thực thi công trình sáng tạo với sự góp sức của con người. Từ tình yêu



và sự kết hợp giữa người nam và người nữ, một mầm sống mới ra đời. Hơn ai hết, cha mẹ cảm nếm được niềm hạnh phúc lớn lao khi thấy thành quả tình yêu của mình hiển hiện ngay trước mắt. Ngay từ lúc đứa con ấy còn đang thành hình trong dạ mẹ, đã có một sự mong chờ thấp thỏm ngày đêm trong lòng.

Đứa con ấy ra đời, là hình ảnh của chính cha mẹ, là máu là xương là thịt của cha mẹ, là bản sao di truyền tiếp nối từ đời này đến đời kia, và cứ thế, sự sống lan ra qua từng thế hệ.

Niềm hạnh phúc khi được làm cha làm mẹ chắc hẳn là chỉ có ai trong cuộc mới hiểu được. Niềm hạnh phúc ấy bao gồm cả những lắng lo, trách nhiệm. Cha mẹ là những người duy nhất trên thế giới này đã, đang và sẽ luôn cho con cái mình mọi thứ mà không cần chúng đền đáp gì, chỉ mong sao chúng được nên người, trở thành những công dân hữu ích cho xã hội. Bởi thế, cha mẹ luôn dành cho mọi sự tốt nhất cho con cái, tình yêu thương, sự săn sóc, gần gũi... Đối với cha mẹ, con cái là cả thế giới, là mục đích sống, là niềm an vui, niềm hy vọng... là tất cả, nên dù con mình có lớn thế nào, thành công thế nào, thì vẫn chỉ là một đứa con bé bỏng trong mắt bố mẹ.

Là người theo dấu chân con từ khi con còn chưa biết gì cho đến khi con khôn lớn, cha mẹ luôn khắc ghi trong lòng từng phút giây đánh dấu sự phát triển của con. Thoáng một chốc, đứa bé ngày nào còn nằm gọn trong vòng tay mình, nay đã là những chàng trai cô gái trưởng thành, tung cánh bay đi tìm hạnh phúc cho bản thân. Đây sẽ là một khoảnh khắc vô cùng khó khăn đối với những bậc cha mẹ, vừa vui lại vừa buồn. Vui vì con đã lớn, đã có thể tự mình đứng trên đôi chân, tung cánh bay muôn phương. Buồn là vì từ nay, chúng sẽ không còn “kè kè” bên mình nữa, sẽ ít dành thời gian cho mình và mình cũng không còn là ưu tiên hàng đầu của con nữa. Có một chút ích kỷ rất riêng của người làm cha mẹ, khi lúc nào cũng luôn muốn giữ con cho riêng mình, không muốn san sẻ chúng với ai cả. Sự ích kỷ đó cũng nói lên tình thương rất đỗi thiêng liêng của cha mẹ khi sợ rằng khi con mình vào đời, nó có thể sẽ bị tổn thương, không được che chở, sẽ phải chịu đói chịu khát...

Khi con đã tìm được một tình yêu đích thực dành cho mình, cha mẹ nào cũng hiểu rằng đã đến lúc mình phải buông tay và nhường con mình cho một người khác. Gia đình vốn dĩ là điều rất thiêng liêng nhưng tự nó không đóng kín trong chính mình. Nó mở ra với những tình yêu khác, một tình yêu dành cho người không cùng máu huyết. Kinh Thánh đã diễn tả nó qua hình ảnh “lìa bỏ cha mẹ mình để kết hợp với người bạn đời.” Thật khó để có thể đón nhận điều này, dù rằng cha mẹ nào cũng vui nếu con mình tìm thấy được hạnh phúc riêng của bản thân.



Xét cho cùng, cha mẹ sinh con vào đời, nhưng đâu làm chủ cuộc sống của con. Con được cha mẹ đưa vào hiện hữu, nhưng mỗi người đều có thụ hưởng một sự sống riêng. Con đã từng là tất cả cha mẹ, và vẫn mãi luôn là tất cả, chỉ có điều, giờ đây, cha mẹ phải tập buông tay, để con được tự do dựng xây hạnh phúc riêng của mình.

Giây phút con lập gia đình đánh dấu một chặng đường mới, nơi đó, nó tập gánh lấy một trách nhiệm chung với một người khác để tạo lập

một gia đình riêng. Kể từ giờ phút đó, người con đã đồng thời trở thành người vợ hoặc người chồng, cũng hết như mình năm xưa. Nếu nói một cách phũ phàng, cha mẹ giờ đây đã được xếp vào hàng thứ hai rồi, vợ-chồng-con cái mới nằm ở vị trí ưu tiên số một. Có lẽ vì không muốn chấp nhận sự thật này nên nhiều bậc cha mẹ đã luôn tìm cách níu kéo, khống chế, và hay can thiệp quá sâu vào gia đình riêng của con cái mình. Họ cứ cố khăng khăng cầm giữ con mình trong tay, không chịu mở lòng ra để đón nhận thêm một người con khác. Cũng chính từ đây là biết bao bi kịch, xung khắc trong gia đình xảy đến.

Trong ý định của Tạo Hóa, cha mẹ đóng vai trò là người cộng tác để sản sinh con cái và nuôi dạy chúng thành người. Thiên Chúa đã đặt giữa cha mẹ và con cái một mối dây gắn kết bền chặt đến nỗi không ai và không gì trên thế giới này có thể cắt đứt nó. Người ta có thể chia tay người yêu, ly dị với bạn đời, chấm dứt tương quan với người khác, nhưng chẳng ai có thể làm gì để trở nên “không còn là con cái hay là cha mẹ” của ai đó được. Tương quan cha mẹ – con cái gắn liền với chính sự hiện hữu của mình, với chính mình. Chẳng ai có thể tồn tại mà không đồng thời là con của một người nào đó, bởi lẽ, ta hiện diện trên đời là nhờ được sinh ra chứ không phải tự nhiên mà có. Dù là bền chặt như vậy, tất cả đều được mời gọi để đảm nhận lấy sứ mạng của mình theo một cách thức riêng. Gia đình là nơi ta thành hình, và cũng là nơi ta khởi hành ra đi. Cha mẹ là người đưa ta vào đời, nuôi ta lớn khôn để rồi vẫy tay tiễn đưa ta đi vào thế giới. Có một sự cắt đứt nào đó diễn ra, và dĩ nhiên, nó luôn khiến cả hai mang những nỗi niềm băng khuâng. Nhưng chính nhờ sự cắt đứt này mà con người được lớn lên và sự sống được tiếp tục lan tỏa đến tận cùng bờ cõi theo lệnh truyền của Thiên Chúa.



# EMMANUEL



**EMMANUEL (MỪNG ĐÓN NOEL)**



**CHÚC CÁC EM  
NOEL AN LÀNH  
THÀNH THIÊN  
TRONG HẢI NHI  
GIÊSU**



**CẢ LỚP VÔ TAY HỒ LỚN**

**EMMANUEL**



# Cần cảnh giác với phong trào làm youtube về ẩm thực

Khắc Bá, SJ



Vài năm gần đây, ở Việt Nam rộ lên phong trào ‘youtube ẩm thực’, tức phong trào của những người quay các video clip về nấu ăn, rồi đưa lên youtube để kiếm tiền. Tất nhiên, có những kênh trong số này mang lại các giá trị giải trí lành mạnh, thậm chí cho thấy những mức độ sáng tạo đáng ghi nhận. Hơn nữa, đây cũng là một hình thức kiếm tiền chính đáng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, rất nhiều các kênh video loại này có vấn đề lệch chuẩn và phản giáo dục, nhưng lại thu hút được số lượng người đăng ký theo dõi rất lớn, trong đó có cả trẻ em. Vì thế, thiết tưởng cần phải có một phân tích và cảnh báo về hiện tượng này, để chúng ta có thể tránh được những ảnh hưởng tiêu cực của chúng, nhất là để các phụ huynh hướng dẫn nhân bản cho con cái; và hy vọng các youtuber biết điều chỉnh cách tiếp cận của họ.

Trong số những khía cạnh phản giáo dục từ các video đó, hai vấn đề nổi lên một cách phổ biến là (1) khía cạnh phản văn hóa trong cách thức ăn uống, và (2) sự phí phạm và thiếu tôn trọng đồ ăn thức uống.

## **1. Khía cạnh phản văn hóa trong cách thức ăn uống**

Ngày nay, từ ‘văn hóa’ đã bị lạm dụng nhiều, đến mức những gì đáng bị gọi là phản văn hóa thì lắm lúc lại được gọi là văn hóa. Ví dụ, nhiều người gọi nạn tham nhũng là ‘văn hóa biếu xén’, hay có người gọi những hành vi nói tục là ‘văn hóa chửi thề’. Tuy nhiên, một cách chung, văn hóa là sự tích lũy các cơ cấu nhân tạo, bổ sung cho sự giới

hạn của cơ cấu tự nhiên, hướng đến việc trợ giúp con người sinh tồn và phát triển. Như vậy, văn hóa không phải là thứ cố định mà là một tiến trình hướng đến những gì mang tính khai phóng và phát triển hơn theo tư cách là con người, nhất là về mặt tinh thần, đúng như ý nghĩa gốc Latin của nó, '*cultus*': gieo trồng. Hay nói cách khác, văn hóa vừa là đặc tính của con người, vừa giúp con người trở thành con người hơn. Theo nghĩa đó, có thể nói rằng, một trong những cách để định nghĩa con người chính là khả năng tích lũy, 'gieo trồng' văn hóa cho chính mình. Trong khía cạnh này, con người hơn động vật ở chỗ biết 'giáo hóa dĩ thành văn' (Kinh Dịch), tức biết chuyển những gì thuộc nhục dục tự nhiên thành giá trị tinh thần.

Cách thức ăn uống chính là một trong những biểu hiện rõ rệt của khả năng này. Trừ những trường hợp cá biệt, ăn uống không đơn thuần chỉ để thỏa mãn cơn đói, mà còn là để thể hiện và nuôi dưỡng khía cạnh văn hóa của mỗi người. Trong tiếng Việt, chúng ta ít khi nói trống là 'ăn', mà nói một cách ý nhị hơn là 'dùng bữa'. Từ này dường như bao hàm ý nghĩa thưởng thức và cảm nhận, nghĩa là chứa đựng ý thức về những nét đẹp, những tinh tế và văn hóa của đồ ăn thức uống, đồng thời trân trọng và biết ơn tài nghệ nấu nướng và sự phục vụ của đầu bếp. Hơn nữa, khi 'dùng bữa', đặc biệt trong giờ cơm gia đình, chúng ta không chỉ hướng về bản thân, mà còn hướng về tha nhân nữa. Bữa ăn trở thành thời gian chia sẻ, truyền thông, kết nối, tương quan với nhau; và vì thế, cách ăn cũng phải biểu hiện được đặc tính này. Nói tóm lại, với con người, ăn uống đúng nghĩa luôn ít nhiều phải bao hàm khía cạnh văn hóa và tương quan.

Rất tiếc, những hình thức ăn uống trong nhiều kênh youtube ẩm thực đi ngược lại với điều mong chờ nói trên. Thực vậy, để thu hút sự quan tâm của người xem, nhất là từ giới trẻ, những người làm youtube ẩm thực phải nghĩ ra các hình thức khác lạ, gây ấn tượng. Tuy nhiên, chỉ trừ một số kênh có những ý tưởng sáng tạo mang tính tích cực, đa số các kênh khác lại chạy theo các ý tưởng gây sốc cách tiêu cực, như thực hiện các hành vi ăn uống chẳng giống ai. Ví dụ, có người bỏ đồ ăn vào thau, chậu, hay thậm chí vào các vật dụng vốn được dùng cho súc vật ăn. Rất nhiều bạn trẻ ăn uống nhồm nhoàm, phản cảm, nhưng lại lấy đó làm hãnh diện với lập luận: đã ăn uống là

phải sáng khoái, phải thật tự nhiên. Lập luận như thế có thể tạm chấp nhận được nếu nó được giới hạn trong phạm vi các hoạt động vui chơi của một nhóm nhỏ trong một dịp cụ thể nào đó. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là các kênh này được phổ biến và hướng đến công chúng cách rộng rãi, trong đó có rất nhiều trẻ em. Vì vậy, sự lệch chuẩn văn hóa và phi giáo dục của nó là điều phải xem lại.

## ***2. Sự phí phạm và thiếu tôn trọng đồ ăn, thức uống***

Một điểm phản giáo dục khác trong nhiều kênh loại này là việc những người làm ẩm thực rất phí phạm đồ ăn thức uống. Thậm chí, nhiều người trong số họ tỏ ra bỡ ngỡ với nguyên liệu nấu nướng, và cả với thức ăn đã chế biến xong. Cách đặc biệt, vì theo đuổi các ý tưởng gây sốc, nhiều kênh youtube ẩm thực đang chạy theo phong trào làm các món ăn khổng lồ; và rất nhiều trong số này có những biểu hiện phí phạm các nguyên liệu trong giai đoạn chế biến, đồng thời đùa giỡn với thức ăn trong giai đoạn sử dụng. Ví dụ, có bạn vứt đi cả những miếng thịt rất lớn khi chế biến một món ăn; hay có những nhóm đem đồ ăn đã chế biến ra làm các trò mua vui, như thi nhau ăn với lượng lớn mù tạt, và kết quả là đa phần thức ăn đều bị nôn ra hoặc bỏ đi.

Không tôn trọng đồ ăn thức uống chỉ ra sự thiếu hụt lòng biết ơn. Thực vậy, một người trưởng thành nhân bản sẽ nhận ra rằng tất cả những gì đang ở trong tay mình không phải tự nhiên mà có. Dầu cho chúng ta bỏ tiền ra mua các nguyên liệu để nấu nướng, thì chúng cũng là sản phẩm có được từ công lao vất vả của bao nhiêu người. Hơn nữa, nói cho cùng, tất cả chúng đều là quà tặng của Thượng Đế, hay ít ra là của Mẹ Thiên Nhiên.

Hơn nữa, sự phí phạm thức ăn tự nó cũng cho thấy sự thiếu vắng tinh thần hiệp thông và chia sẻ với người khác. Bao nhiêu người ăn xin vẫn hằng ngày lê bước trên mọi nẻo đường của đất nước nói riêng và mọi nơi trên thế giới nói chung; và mỗi một giây qua đi, nhân loại này có một người chết vì đói.

Ngoài ra, sự phí phạm đồ ăn cũng góp phần rất lớn vào việc hủy hoại môi trường. Thật vậy, xu hướng tiêu xài hoang phí này đang đẩy con người tiêu thụ vượt xa nhu cầu thật sự của mình; và điều



này đồng nghĩa với việc các nguồn lực của môi trường tự nhiên bị khai thác và lạm dụng mức triệt để phục vụ cho chủ nghĩa tiêu thụ.

### ***3. Kitô hữu và lời mời gọi tái ý thức về hành vi làm dấu trước và sau bữa ăn***

Một trong những điểm nổi trội của thời đại này, đặc biệt trong xã hội Việt Nam, là sự mất định hướng. Rất nhiều người hiện không biết đâu là tiêu chuẩn hay phương hướng đúng đắn của các hành vi trong cuộc sống. Những lệch chuẩn nêu trên không chỉ là vấn đề riêng của một số kênh youtube ẩm thực, mà là vấn đề chung của nhiều người, của xã hội. Đứng trước vấn đề này, thiết tưởng Kitô hữu được mời gọi một cách đặc biệt để sửa đổi, hoán cải, và nêu gương sáng; và tôi nghĩ rằng việc tái ý thức về hành vi làm dấu tạ ơn trước và sau bữa ăn chính là một phương cách đặc biệt giúp ta sống tinh thần chứng nhân này.

Điều rất đáng buồn là nhiều Kitô hữu đang chỉ làm dấu trước và sau bữa ăn như một hành vi vô thức theo thói quen. Vì thế, chúng ta cần phải để ý lại điều này. Cử chỉ và lời kinh làm dấu tạ ơn chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Chúng ta có thể liệt kê một số điểm chính. Thứ nhất, chúng ta noi gương Đức Kitô đã làm khi Ngài đọc kinh tạ ơn Thiên Chúa Cha trước mọi biến cố, nhất là trước các biến cố phép lạ hóa bánh. Với hành vi này, Đức Giêsu giúp chúng ta chân nhận rằng mọi sự đến từ Thiên Chúa, đồng thời, chúng ta được mời gọi để chia sẻ và tham dự với Ngài, như chính Đức Kitô hiệp thông cùng Ngôi Cha và Thánh Thần vậy. Thứ đến, việc làm dấu tạ ơn cũng hàm ý sự hiệp thông và chia sẻ giữa chúng ta với nhau, nhất là với những người thiếu thốn, trong tư cách là con cái của Thiên Chúa. Làm dấu cũng là biểu hiện lòng biết ơn với Thiên Chúa và trân trọng thiên nhiên, vốn là quà tặng của Người dành nhân loại. Cuối cùng, làm dấu giúp ta ý thức rằng bữa ăn trên trần thế cũng là một dấu chỉ hướng về Bữa Tiệc Thiên Quốc, nơi có sự hiệp thông và chia sẻ trọn vẹn trong tình yêu.

Vì thế, việc ý thức lại giá trị của hành vi làm dấu tạ ơn trước và sau bữa ăn giúp chúng ta ý thức và trân trọng đồ ăn thức uống cách đúng mực, từ đó có thể làm chứng và nêu gương sáng cho nhiều

người khác trong thời đại này. Cách đặc biệt, đó cũng là một trong những cách thức hướng đến sự 'hoán cải sinh thái', như tinh thần mời gọi của Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon.

(Nguồn: Vatican News)

## GIÁNG SINH - EMMANUEL

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

*Quê hương con những ngày rét đậm  
Trắng Sapa sương muối chập chùng  
Đỉnh Phanxipăng tuyết phủ trắng ngang trời  
Đón Giáng Sinh mùa nữa lại quay về.*

*Ngày giáng thế năm xưa Chúa đến  
Cũng mùa đông sương tuyết lạnh lùng  
Trong máng cỏ, rơm hèn thân phận  
Kiếp làm người Chúa mặc cứu sinh linh  
Theo kế hoạch từ ngàn xưa Chúa định  
Thuở hồng hoang khi trái cấm an bài  
Tình yêu Chúa cho con người sa ngã  
Chính Người Con rất yêu dấu của Ngài  
Emmanuel tiếng vọng từ ngàn xưa vang mãi  
Mỗi Giáng sinh về: Thiên Chúa ở cùng ta.*

*Bên hang đá con say sưa chiêm ngắm  
Chúa Hài Nhi đang hé môi cười  
Để loan báo mùa hồng ân cứu độ  
Chúa làm người và ở giữa chúng nhân.*



## Gia đình PTTT Chúa Giêsu GP Bùi Chu Sinh hoạt tháng 11 năm 2019

Phạm Phú

Theo sự hướng dẫn của cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng - Tổng linh hướng GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu (cha Tổng linh hướng) - ngày 01.11.2019, tại Trung tâm Mục vụ đền Thánh Tử đạo Quần Phương, BCH GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ, triển khai học tập nội



quy năm 2019. Buổi sinh hoạt này nhằm đảm bảo tốt hơn vai trò hoạt động tông đồ ở mỗi xứ đoàn trong toàn giáo phận và hun đúc lửa mến đức tin cho mỗi đoàn viên, cũng như tiếp tục củng cố tổ chức sinh hoạt GDPTTTCG ở các cấp ngày càng bền vững phát triển theo nội quy mới.

Hiện diện trong buổi sinh hoạt có cha Tổng linh hướng và các thành viên BCH GDPTTTCG giáo phận Bùi chu.

Sau kinh khai mạc và cha Tổng linh hướng chia sẻ Tin Mừng, ông cố Giuse Trần Thế Việt - Trưởng BCH GDPTTTG GP Bùi Chu báo cáo tình hình hoạt động của đoàn thể tại các giáo hạt. Đồng thời ông triển khai việc học tập nội quy mới năm 2019 đến các vị Trưởng BCH GDPTTTCG các giáo hạt. Ông đọc và phân tích những điểm đổi mới trong nội quy, hướng dẫn chi tiết từng điều để các vị Trưởng BCH về triển khai học tập tại các xứ đoàn.

Sau đó, các thành viên đã tham gia thảo luận thật sôi nổi và nhất trí, các giáo hạt sẽ tổ chức học tập và thông báo đến toàn thể BCH các xứ đoàn trong giáo hạt đến tham dự.

Ông cố Giuse Vương Văn Riễn và ông cố Phêrô Nguyễn Trung Định cùng góp ý: Giáo phận Bùi Chu nhận Thánh Đaminh làm bổn mạng, và sự phát triển của Huynh đoàn giáo dân Đaminh tại giáo phận đông hơn. Do đó, việc triển khai học tập nội quy, đóng góp ý kiến cần được tổ chức chu đáo. Các thành viên trong BCH các cấp cần nỗ lực, hy sinh và dẫn thân phục vụ, làm gương sáng hầu đem lửa mến Thánh Tâm Chúa đến cho mọi người.

Kết thúc buổi sinh hoạt, cha Tổng linh hướng cảm ơn anh chị em đã khắc phục thời tiết mưa rét về sinh hoạt đầy đủ. Ngài cũng nhắc nhở anh em trong BCH: Cao điểm của tháng 11 là tháng cầu cho các linh hồn, chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện cho các linh hồn và thăm viếng nghĩa địa để kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta đã qua đời.

Sau đó, mọi người sốt sắng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa để kết thúc buổi sinh hoạt.



# Xứ đoàn Buôn Hồ, GP Ban Mê Thuật Đón nhận tân đoàn viên

Hoàng Kha



Chiều 25.10.2019, tại nhà thờ giáo xứ Buôn Hồ, giáo phận Ban Mê Thuật (GP BMT), 18 đoàn viên xứ đoàn Buôn Hồ đã long trọng tuyên hứa gia nhập hội đoàn Gia đình Phật tử Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Thánh lễ trọng thể do cha GB Nguyễn Đình Lượng -quản xứ Quảng Nhiêu kiêm Tổng linh hướng GDPTTTCG GP BMT- chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Giuse Vũ Ngọc Toàn -quản xứ Buôn Hồ kiêm linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn Buôn Hồ.

Đến tham dự Thánh lễ, ngoài cộng đoàn giáo xứ và đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Buôn Hồ, còn có anh Giuse Huỳnh Bá Song - Trưởng BCH GDPTTTCG Việt Nam, anh Giuse Trịnh Văn Tiến - Trưởng BCH GDPTTTCG TGP Sài Gòn, các anh chị trong BCH GDPTTTCG GP BMT, một số đoàn viên xứ đoàn Thánh Linh, Vinh Hà, Hòa Nam.

Trong bài giảng, cha chủ tế chia sẻ Tin Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài diễn giảng: “Chúa Cha sẵn sàng đánh đổi Con Một yêu dấu của Người để cứu rỗi chúng ta. Mỗi người trong chúng ta nên suy nghĩ thế này: giả sử cả thế giới



này chỉ có một mình tôi, thì Thiên Chúa, vì yêu thương tôi, cũng sẽ hy sinh Con của Ngài để cứu rỗi tôi.”

Sau bài giảng, cha Tổng linh hướng đã chủ sự nghi thức tuyên hứa cho 18 tân đoàn viên và 7 thành viên tân Ban Chấp hành. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Tổng linh hướng nhắn nhủ: “Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng ta là Kitô hữu, sẵn sàng làm chứng cho Chúa Giêsu. Khi anh chị em hy sinh gia nhập đoàn thể này, là anh chị em bước thêm một bước xa hơn, anh chị em hãy tích cực cộng tác với cha quản xứ, cộng tác với HĐMVGX, đoàn kết với các đoàn thể khác, nêu gương sống đạo qua tôn chỉ, linh đạo, mục đích của đoàn thể của mình mà hăng say phục vụ trong giáo xứ, loan truyền Tin Mừng cứu độ và phục vụ tha nhân.”

Sau lễ, anh Phêrô Bùi Đức Thắng, đoàn trưởng xứ đoàn Buôn Hồ có lời cảm ơn cha Tổng linh hướng, cha linh hướng xứ đoàn Buôn Hồ. Ông cũng cảm ơn quý anh đại diện BCH GDPTTTCG Việt Nam, TGP Sài Gòn, GP BMT và các xứ đoàn bạn đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho xứ đoàn Buôn Hồ.



## BCH GDPTTTCG TGP SÀI GÒN Tổng kết sinh hoạt năm 2018-2019

Thảo Qua



Ban Chấp hành Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Tổng Giáo phận Sài Gòn (BCH GDPTTTCG TGP) đã tổ chức báo cáo tổng kết sinh hoạt năm 2018-2019 (từ 01.9.2018 đến 30.8.2019) trong buổi sinh hoạt thường kỳ hằng tháng, vào lúc 08g30 ngày 09.11.2019 tại hội trường giáo xứ Bến Hải, giáo hạt Gò

Vấp, số 332/60 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp.

Đến tham dự có anh Giuse Trịnh Văn Tiến - Trưởng BCH, anh Giuse Huỳnh Bá Song - Phó ngoại vụ, chị Rosa Nguyễn Thị Thủy - Thủ quỹ và Ban thư ký BCH GDPTTTCG TGP. Ngoài ra còn có đại diện BCH GDPTTTCG giáo hạt Bình An, Chí Hòa, Hóc Môn, Gia Định, Sài Gòn-Chợ Quán, Phú Thọ, Tân Định, Tân Sơn Nhì, Thủ Đức, Thủ Thiêm, Xóm Chiếu, Xóm Mới cùng các xứ đoàn thuộc giáo hạt Gò Vấp.

Trước khi sinh hoạt, các thành viên đã lên nhà chầu Thánh Thể để tôn vinh - cảm tạ - chúc tụng Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.

Mở đầu buổi sinh hoạt, anh Vinhson Nguyễn Phú Long -Trưởng BCH GDPTTTCG giáo hạt Gò Vấp- báo cáo đôi nét về hoạt động của GDPTTTCG giáo hạt Gò Vấp.



Tiếp đến, anh Giuse Trịnh Văn Tiến -Trưởng BCH báo cáo tổng kết hoạt động của đoàn thể GDPTTTCG TGP năm 2018 - 2019 để quý linh mục linh hướng quan tâm giúp đỡ; BCH GDPTTTCG các cấp và đoàn viên cùng nhìn lại sinh hoạt thực tế

của đoàn thể mình trong năm qua, nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục sửa chữa những điểm còn yếu kém, giúp cho đoàn thể thăng tiến hơn trong những năm tới. Nội dung chính như sau:

## I/ Tổ chức

Đã thành lập được 130 xứ đoàn /202 giáo xứ (nhưng chỉ còn 122 xứ đoàn hoạt động thường xuyên) với tổng số 458 toán và 26 liên toán.

Tổng cộng có 10.557 đoàn viên chính thức (7.475 nam+ 3.102 nữ) và 447 đoàn viên dự bị (267 nam + 180 nữ).

## II/ Sinh hoạt, hội họp

**1- Các xứ đoàn:** Đa số xứ đoàn họp thường kỳ hằng tháng, có sự đồng hành của Lm linh hướng; có xứ đoàn 03 tháng hay 01 năm mới họp một lần; có xứ đoàn chỉ trao đổi sinh hoạt với nhau vào những giờ kinh tại các gia đình.

**2- BCH giáo hạt:** Đa số họp thường kỳ hằng tháng, có sự đồng hành của Lm linh hướng; có BCH GDPTTTCG họp mỗi quý.

**3- BCH TGP:** Sinh hoạt thường kỳ mỗi tháng luân phiên tại các giáo hạt.

**4- Sinh hoạt cấp toán:** Nhiều xứ đoàn đã thành lập toán, nhưng vẫn sinh hoạt theo cấp xứ đoàn, mới có 17 xứ đoàn đọc kinh luân phiên tại các gia đình theo toán.

## III/ Sinh hoạt đạo đức



**1- Tại các xứ đoàn:** Trong năm, đoàn viên tại các xứ đoàn đã tham dự: Thánh lễ đền tạ thứ Sáu đầu tháng (65%); Cầu Thánh Thể thứ Sáu đầu tháng (55%); Giờ kinh đền tạ luân phiên tại các gia đình trong toán (25-55%); đã Tôn Vương Chúa Giêsu tại 2526 gia đình (30%), gồm: Giáo hạt Bình An 811 gia đình, Chí

Hòa 245 gia đình, Gia Định 73 gia đình, Hóc Môn 966 gia đình, Tân Định 267 gia đình, Tân Sơn Nhì 164 gia đình; Tĩnh tâm (20%); Hành hương (40%).



**2- BCH GDPTTTCG TGP tổ chức:** Tĩnh tâm mùa Chay dành cho các thành viên BCH GDPTTTCG TGP tại hội trường giáo xứ Tân Định, từ 16 giờ ngày 22.3.2019 đến 15 giờ ngày 23.3.2019, có 39 thành viên tham dự, với chủ đề: “Sứ vụ tông đồ của GDPTTTCG”, do linh mục Giuse Nguyễn Quốc Thắng – Phó Tổng linh hướng GDPTTTCG TGP chia sẻ.

Tĩnh tâm kết hợp chia sẻ bác ái với 03 giáo xứ: An Thới Đông, Thánh Giuse, Cần Giờ thuộc giáo hạt Xóm Chiếu (huyện Cần Giờ, TPHCM), ngày 02.6.2019, với chủ đề: Hãy học với ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, do linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, CSsR chia sẻ.

Hành hương viếng Đức Mẹ sông Mêkông kết hợp chia sẻ bác ái và tham dự đại hội kỷ niệm 10 năm thành lập và phát triển GDPTTTCG vương quốc Campuchia, có 40 đoàn viên và ân nhân tham gia.

#### **IV/ Học tập, huấn luyện**

##### **1- Các xứ đoàn và giáo hạt thực hiện**

Nhiều xứ đoàn học hỏi về nội quy của đoàn thể, có xứ đoàn được Lm linh hướng hướng dẫn và thực hành chia sẻ lời Chúa, hiệp sống Tin Mừng, tiểu sử các Thánh Tử Đạo Việt Nam, huấn từ của các Đức Giáo Hoàng...

##### **2- BCH GDPTTTCG TGP thực hiện**

Học tập nội quy mới của đoàn thể, có 518 đoàn viên (Đv) tham dự (Bao gồm đoàn viên các giáo hạt: Bình An 60 Đv, Chí Hòa 24 Đv, Phú Thọ 69 Đv, Sài Gòn - Chợ Quán 31 Đv, Tân Định 24 Đv, Tân Sơn Nhì 33 Đv, Thủ Đức 46 Đv, Thủ Thiêm 26 Đv, Xóm Chiếu 17 Đv, Xóm Mới 51 Đv, Hóc Môn 73 Đv, Gò Vấp 56 Đv, Phú Nhuận 04 Đv, Gia Định 05 Đv.

#### **V/ Chia sẻ bác ái**

Các xứ đoàn tổ chức thăm viếng, chia sẻ cho những gia đình nghèo, bệnh tật, neo đơn, khó khăn; cầu nguyện cho các đoàn viên và ân nhân lúc bệnh tật hay khi qua đời; cùng với ban Caritas tham gia các chương trình bác ái của giáo xứ; hưởng ứng chương trình bác ái do BCH GDPTTTCG giáo hạt hoặc TGP tổ chức.

#### **VI/ Công tác phát triển**

Công tác phát triển gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự động viên và khích lệ của linh mục chánh xứ cùng nỗ lực của BCH GDPTTTCG giáo hạt trong năm đã phát triển thêm được 04 xứ đoàn (Bình An 03 Xđ, Chí Hòa 01 Xđ) với 107 đoàn viên (Bình An 83 Đv, Chí Hòa 24 Đv).

Đã đóng góp cho quỹ phát triển và truyền giáo được 94.410.000 đồng (vận động 20.000đ/đoàn viên).

## **VII/ Sử dụng tài liệu của đoàn thể**

Ngoài các tài liệu giáo huấn khác của Giáo hội, các xứ đoàn đang lưu hành nội bộ các loại sách phục vụ cho sinh hoạt do BCH GDPTTTCG TGP phát hành: Kinh nguyện Đền tạ, nghi thức Tôn vương, 20 mẫu Suy tôn Thánh Thể, Nội san Lửa mến.

## **VIII/ Cộng tác với Giáo hội địa phương**

Đa số xứ đoàn cộng tác với Giáo hội địa phương, khoảng 80% được linh mục chánh xứ tin tưởng mời gọi tham gia Hội đồng Mục vụ giáo xứ, Ban Điều hành các giáo khu, giáo họ, thừa tác viên Thánh Thể ngoại thường, giữ trật tự, giữ xe...

## **IX/ Cộng tác với BCH GDPTTTCG cấp trên**

Tham gia hành hương hưởng ơn toàn xá Năm Thánh mừng kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam tại Trung tâm hành hương Ba Giồng ngày 21.9.2019 có khoảng 800 đoàn viên tham gia. Chương trình tập huấn, họp mặt BCH GDPTTTCG Việt Nam do BCH GDPTTTCG Việt Nam tổ chức, vào các ngày 25, 26.10.2018 tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Đà Lạt có 30 thành viên tham gia.

## **X/ Thuận lợi và khó khăn**

### **1- Thuận lợi:**

Được quý Lm linh hướng và BCH các cấp quan tâm, động viên, đồng hành.

Ngày càng nhiều thành viên cộng tác tốt với sinh hoạt của giáo xứ.

Đoàn viên và thành viên BCH các cấp ý thức cao trong việc tham gia học hỏi các chương trình huấn luyện của đoàn thể, cộng tác tốt với các đề xuất của BCH GDPTTTCG cấp trên đề ra.

### **2- Khó khăn**

Một số xứ đoàn chưa trang bị đầy đủ các loại sổ sách phục vụ trong sinh hoạt của đoàn thể.

Nhiều đoàn viên chưa am tường đủ và đúng về sinh hoạt của đoàn thể, chưa nắm vững nội quy, chưa ý thức và chu toàn vai trò bốn phận của mình trong thánh hóa bản thân và gia đình, chưa tham gia các sinh hoạt đạo đức.

Nhiều BCH xứ đoàn còn thụ động, ngại khó, chưa tổ chức Tôn vương, đọc kinh Đền tạ luân phiên tại các gia đình theo toán, chưa tích cực thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể.

Một số BCH GĐPTTTCG giáo hạt chưa tạo được niềm tin với BCH xứ đoàn, thiếu đồng hành, chưa động viên kịp thời, chưa hoàn thành tốt cầu nối liên kết giữa BCH GĐPTTTCG TGP và xứ đoàn.

Trong hội họp vẫn còn tình trạng tham dự chưa đúng và đủ thành phần.

## **XI/ Định hướng hoạt động năm tới**

Năm 2020, BCH GĐPTTTCG TGP cố gắng thực hiện (sẽ có chương trình cụ thể cho từng chuyên đề):

- Tích cực thực hiện các chương trình mục vụ do TGP và Ban đại diện các đoàn thể tông đồ giáo dân thuộc TGP đề ra.

- Xây dựng quy chế hoạt động của GĐPTTTCG TGP

- Kết hợp với BCH GĐPTTTCG các giáo hạt để có hướng phục hồi sinh hoạt các xứ đoàn đang tạm ngưng hoạt động, tìm hiểu, giải quyết những khó khăn của BCH các cấp chưa tổ chức sinh hoạt thường kỳ hằng tháng, tổ chức sinh hoạt toán.

- Tổ chức chương trình tĩnh tâm, huấn luyện cho các thành viên BCH.

- Tạo đội ngũ kế thừa cho BCH các cấp.

- Sửa chữa, hoàn thiện, phổ biến tài liệu sinh hoạt của đoàn thể.

- Thực hiện chương trình bác ái trong TGP 01 lần và ngoài TGP 01 lần.

- Mỗi xứ đoàn sử dụng ít nhất 05 quyển Nội san Lửa mến làm tài liệu sinh hoạt.

- Vận động tham gia hỗ trợ sinh hoạt đạo đức tại giáo điểm Bình Khánh, Cần Giờ.

Sau báo cáo tổng kết, anh Giuse Bùi Văn Luận – Tổng thư ký, triển khai lịch sinh hoạt và thăm quý Lm hưu dưỡng năm 2020 của BCH GDPTTTCG TGP. Ngày sinh hoạt kỳ tới là thứ Bảy, ngày 07.12.2019 tại Hội trường giáo xứ Thủ Thiêm.

Tiếp theo, anh Trưởng BCH nhắc lại việc vận động và chương trình chuyển chia sẻ bác ái tại giáo xứ Đê Somei, giáo hạt Măng Yang, giáo phận Kontum.



Anh Giuse Huỳnh Bá Song nhắc lại: Đoàn thể Công giáo Tiến hành do người giáo dân điều hành và chịu trách nhiệm trước Giáo hội; GDPTTTCG là một đoàn thể Công giáo Tiến hành sinh hoạt thường xuyên theo nội quy đoàn thể. Dựa vào nội quy, BCH sẽ xây dựng quy chế sinh hoạt cho

GDPTTTCG TGP thực hiện theo đặc thù của TGP. Anh cũng chia sẻ đôi nét về đời sống người dân tộc tại giáo xứ Đê Somei; cần phân biệt giữa tổng kết và đại hội.

Buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc 11g15. Mọi người ra về trong trật tự, bình an.



# **GĐPTTTCG GIÁO HẠT BÌNH AN THỰC THI BÁC ÁI**

**Têrêsa Trần Thị Quế Phương**



Hưởng ứng và hiệp ý với Giáo hội tháng truyền giáo ngoại thường do Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi, được sự đồng thuận của cha linh hướng, Ban Chấp hành (BCH) Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) giáo hạt Bình An đã tổ chức chuyến bác ái đến với mái ấm Don Bosco, tọa lạc tại địa chỉ 114B,

ấp Trần Hưng Đạo, xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, TP.HCM. Nơi đây, quý cha và các nữ tu đang nuôi dưỡng các em mồ côi trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Lúc 7g ngày 27.10.2019, đoàn người tham gia chuyến đi ai nấy nô nức chuyển nhanh những món quà đã được chuẩn bị từ trước: quần áo, thức ăn, vật dụng... lên xe, xuất phát từ giáo xứ Bình Hưng đến mái ấm được chọn.

Đoàn bác ái gồm có anh Trưởng BCH GĐPTTTCG giáo hạt Giuse Nguyễn Hữu Kiên, chị Thư ký Têrêsa Trần Thị Quế Phương, đại diện BCH các xứ đoàn và nhiều anh chị đoàn viên, đặc biệt có những anh chị không trong đoàn thể cũng được BCH mời gọi tham dự, với tinh thần hiệp nhất yêu thương. Trong chuyến đi này, BCH muốn giới thiệu đến nhiều ân nhân và các nhà hảo tâm được biết đến một mái ấm nơi vùng sâu vùng xa của thành phố.

Đến bến phà Bình Khánh, qua phà và đi tiếp khoảng trên mười cây số, đến ngã ba rẽ trái về xã Tam Thôn Hiệp, thêm 5km lộ trình là đến cộng thể Don Bosco Cần Giờ.

Đón đoàn có cha Gioan Bt. Đỗ Văn Tiến; cha giám đốc Giuse Trần Trường Thọ. Cha giám đốc giới thiệu về sinh hoạt cũng như hoàn cảnh các em đang được bảo dưỡng tại đây. Mái ấm có 56 em, thuộc nhiều dân tộc vùng cao nguyên. Nơi đây, các em được giáo dục và rèn luyện

về đạo đức cũng như nhân bản. Cha con trò chuyện giao lưu đôi phút, đoàn vào nhà nguyện cầu Thánh thể. Cha GB. Đỗ Văn Tiến chủ sự giờ cầu thật trang nghiêm.

Sau giờ cầu, các chị vào bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa ăn trưa như kế hoạch đã định. Bên ngoài, hai cha giới thiệu đoàn lân do các em biểu diễn. Với 15 phút múa lân và bài sáo hòa tấu do cha GB và một thầy, hòa cùng các em biểu diễn đã làm bầu khí thêm sinh động tình thân thương. Đến bữa cơm trưa, cha con cùng nhau thân mật trong bữa ăn tuy đạm bạc nhưng tràn ngập yêu thương. Chúng tôi được dịp thăm hỏi các em và không khỏi xúc động vì mỗi em một hoàn cảnh đều thật đáng thương.



Trước khi chia tay, anh Giuse Nguyễn Hữu Kiêm, Trưởng BCH GDPTTTCG giáo hạt Bình An, thay mặt đoàn cảm ơn và chào tạm biệt quý cha.

Chị Têrêsa Trần Thị Quế Phương tạ ơn Chúa đã dẫn đưa đoàn đến với mái ấm. Cảm ơn cha linh hướng luôn tạo mọi điều kiện để chúng con ra đi đem Tình yêu Chúa đến với mọi người. Cảm ơn tất cả quý ân nhân đã ít nhiều đóng góp giúp đoàn thực thi bác ái. Điều mong muốn sâu lắng là chúng con sẽ giới thiệu thêm để nhiều người biết và đến với mái ấm.

Thay mặt cộng thể Don Bosco, cha Giuse Trần Trường Thọ, quý cha và toàn thể các em cũng ngỏ lời cảm ơn các cô chú trong đoàn, và rất mong gặp lại các cô chú.

Chuyến đi khép lại, đoàn chúng tôi đã thực hiện ước mơ là phục vụ các em nơi mái ấm một bữa ăn thân mật, cùng với chút quà mọn để an ủi các em. Tâm hồn mọi người rất vui vì đoàn được tận tay chia sẻ cảnh đời kém may mắn của các em. Thầm mong sắp tới sẽ có dịp đến thăm và tiếp tục chia sẻ yêu thương.

# **GĐPTTT Chúa Giêsu giáo hạt Xóm Mới Mừng lễ Chúa Kitô Vua**

**Văn Chiến**

*“Là đoàn viên, chúng ta phải là chứng nhân cho ‘Tình Yêu Của Chúa’ giữa lòng thế giới đầy hận thù hôm nay”.*



Linh mục Vinhson Nguyễn Thế Thủ, chánh xứ giáo xứ An Nhơn, giáo hạt Xóm Mới, đã nhắc nhở đoàn viên Gia đình Phật tử Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo hạt Xóm Mới (GĐPTTTTCG XM) như trên, khi ngài chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ mừng kính Đức Kitô vua vũ trụ vào lúc 18g00

15.11.2019 tại nhà thờ An Nhơn.

Trước Thánh lễ, lúc 17g45, trên 200 đoàn viên GĐPTTTTCG XM đến từ 11 xứ đoàn, cùng với quý linh mục (Lm) đồng tế cung nghinh tượng Chúa Kitô từ nhà xứ vào nhà thờ.

Thánh lễ trọng thể do Lm linh hướng GĐPTTTTCG XM Giuse Đỗ Mạnh Cường chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm chánh xứ An Nhơn và Lm phó xứ Thạch Đà Phanxicô Xaviê Trần Minh Hiếu.



Đầu lễ, cha chánh xứ An Nhơn ngỏ lời chào quý cha và chúc mừng đoàn thể GĐPTTTTCG XM.

Chia sẻ Lời Chúa, sau khi nhắc lại các điểm chính trong Tin Mừng Lc 23,35-43, Lm chánh xứ An Nhơn chia sẻ: “Vì Chúa Giêsu xưng mình là vua, nên khi bị treo trên thập giá, Ngài bị 3 loại người sỉ nhục, đó là các vị thủ lãnh Do Thái, binh lính và tên trộm cướp. Thế nhưng, sau đó mọi

người đều tuyên xưng Chúa Giêsu là vua đích thực. Ngài là vua trong tâm hồn những ai có lòng yêu thương và tha thứ”.

Qua đó, ngài nhắn nhủ đoàn viên GĐPTTTCG XM: “Là con cái trong vương quốc ‘Tình Yêu’ của Chúa, đặc biệt là đoàn viên GĐPTTTCG, chúng ta phải trở thành chứng nhân cho ‘Tình Yêu Của Chúa’ giữa thế giới đầy hận thù hôm nay. Muốn vậy, chúng ta hãy để Chúa Kitô Vua ngự trị trong lòng, chấp nhận vác thập giá Chúa trao để luôn yêu thương, tha thứ cho mọi người.”

Sau lời nguyện hiệp lễ, thay mặt đoàn viên, anh Đaminh Trần Tiến Công -Trưởng BCH GĐPTTTCG XM, ngỏ lời cảm ơn quý linh mục đã đến hiệp dâng Thánh lễ, quý chức HĐMVGX và các ban ngành, đoàn thể giáo xứ An Nhơn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Thánh lễ diễn ra thật tốt đẹp.

Nối tiếp, trước mặt Lm linh hướng GĐPTTTCG XM, anh Đaminh Trần Tiến Công đã trao cờ GĐPTTTCG XM cho anh Trưởng BCH GĐPTTTCG xứ đoàn Tử Đình, là đơn vị đăng cai tổ chức lễ Chúa Kitô vua năm 2020.

Sau Thánh lễ, quý cha và đoàn viên cùng tham dự liên hoan tại hoa viên giáo xứ An Nhơn.

Được biết, giáo hạt Xóm Mới có 11/15 giáo xứ thành lập GĐPTTTCG với 1.737 đoàn (1.032 nam và 705 nữ). Dự kiến năm 2020 sẽ phát triển thêm 01 xứ đoàn.





## TRANG ÂN NHÂN

### 1/ Ân nhân phép lành Tòa Thánh

2618	Bà Anna Chu Thị Nhung, Xđ. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn.
------	---

### 2/ Ân nhân GDPTTTCG TGP Sài Gòn

806	Ông Gioakim Nguyễn Văn Thơi, Xđ. Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm
-----	--

### 3/ Niên liễm 2019

- BCH và đoàn viên GDPTTTCG giáo hạt Tân Sơn Nhì 400.000đ
- BCH và đoàn viên GDPTTTCG giáo hạt Tân Định 200.000đ

### 4/ Đóng góp quỹ truyền giáo và phát triển đoàn thể 2019

- Xđ. Thiên Ân (đợt 2)	350.000đ	- Xđ. Bắc Hà	300.000đ
- Xđ. Tân Châu	380.000đ	- Xđ. Phú Hòa	600.000đ
- Xđ. Văn Côi	220.000đ	- Xđ. Vĩnh Hòa	500.000đ
- Xđ. Bình Chánh	120.000đ	- Xđ. Hòa Hưng	1.000.000đ
- Xđ. Nhân Hòa	600.000đ	- Xđ. Thăng Long	400.000đ
- Xđ. Phaolô	1.500.000đ	- Xđ. Tân Phước	1.000.000đ
- Xđ. Martinô (đợt 2)	1.100.000đ	- Xđ. Tân Trang	600.000đ
- Xđ. Phú Thọ Hòa	600.000đ	- Xđ. Phaolô	200.000đ
- Xđ. Gò Mây	460.000đ	- Xđ. Bùi Phát	5.000.000đ
- Xđ. Ninh Phát	400.000đ	- Xđ. Vườn Xoài	500.000đ
- Xđ. Tân Thái Sơn	440.000đ	- Xđ. An Phú	500.000đ
- Xđ. Tân Thành	900.000đ	- Xđ. Công Lý	500.000đ
- Xđ. Phú Trung (đợt 2)	600.000đ	- Xđ. Xóm Lách	400.000đ
- Xđ. Tân Việt	500.000đ	- Xđ. Đức Tin (đợt 2)	700.000đ
- Xđ. Hy Vọng	170.000đ	- Xđ. Sao Mai	850.000đ
- Xđ. Phú Xuân	740.000đ	- Xđ. Bình Chiểu	580.000đ
- Xđ. Phú Bình	500.000đ		
- Xđ. Thánh Nguyễn Duy Khang (Thủ Đức)	1.000.000đ		

## TRANG BÁC ÁI - THÁNG 08-2019

Ban Bác ái - Xã hội GĐPTTTCG TGPSG chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 11.2019 gồm:

### 1/ Ân nhân giúp gạo người nghèo tháng 10/2019

#### a/ 14 ân nhân thuộc giáo hạt Gia Định giúp gạo người nghèo (100.000đ/người)

Ông Phaolô Phùng Văn Thiên, ông Phêrô Nguyễn Văn Sáng, bà Catarina Nguyễn Thị Phụng, ông Micae Nguyễn Công Hiền, bà Agnes Lâm Thu Quý, ông Phaolô Nguyễn Văn Châu, ông Vicentê Nguyễn Văn Lâm, ông Giacôbê Đoàn Duy Đức, ông Phêrô Nguyễn Ngọc Hùng, ông Giuse Nguyễn Hy Lạp, ông Gioan Baotixita Lê Văn Xuân, ông Giuse Vũ Đình Tuân, ông Phêrô Nguyễn Văn Thi, ông Martinô Nguyễn Khắc Tâm.

#### b/ Giáo hạt Hóc Môn

- Xđ. Bà Điểm	100.000đ	- Xđ. Tân Hưng	50.000đ
- Xđ. Châu Nam	100.000đ	- Xđ. Tân Mỹ	100.000đ
- Xđ. Lạc Quang	150.000đ	- Xđ. Trung Chánh	100.000đ
- Xđ. Nam Hưng	100.000đ	- 01 giáo dân Gx. Nam Hưng	200.000đ
- Xđ. Tân Đông	250.000đ		

#### c/ Giáo hạt Xóm Mới

- Bà Anna Ròn, Xđ. Hợp An	200.000đ
- AC Thịnh, C/ty Thiên Khoa	200.000đ
- Ông Phêrô Chu Tất Tường	200.000đ
- Ông Đạo, Xđ. Thái Bình	200.000đ
- Ông Báo, Xđ. Thái Bình	100.000đ
- Ông Dũng, Xđ. Thái Bình	100.000đ
- Ông Cường, Xđ. Thái Bình	100.000đ

### 2/ Ân nhân giúp nôi cháo phục vụ bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch tháng 11/2019:

#### a/ Giáo hạt Hóc Môn

- Xđ. Bà Điểm	100.000đ	- Xđ. Châu Nam	100.000đ
---------------	----------	----------------	----------

- Xđ. Lạc Quang	150.000đ	- Xđ. Tân Mỹ	100.000đ
- Xđ. Nam Hưng	100.000đ	- Xđ. Trung Chánh	100.000đ
- Xđ. Tân Đông	200.000đ	- Xđ. Trung Mỹ Tây	150.000đ
- Xđ. Tân Hưng	50.000đ		

### **b/ Giáo hạt Gò Vấp**

- Bà Maria Phạm Thị Vui, xứ đoàn Đức Tin	200.000đ
--	----------

### **c/ Giáo hạt Xóm Mới**

- Xứ đoàn Hà Đông	200.000đ
- 01 ân nhân giáo xứ Bắc Dũng:	
- giúp nôi cháo bệnh viện Phạm Ngọc Thạch	1.000.000đ
- giúp công tác Ban bác ái	1.000.000đ

### **d/ Giáo hạt Sài Gòn Chợ Quán**

- Bà Sang	100.000đ	- Chị Liên (Q.5)	100.000đ
- Bà Lạc	100.000đ	- Chị Maria Hường	300.000đ
- Chị Chi	100.000đ	- Cô Anna Huỳnh	100.000đ
- Chị Maria Têrêsa Liên			100.000đ

### **e/ Giáo hạt Bình An và xứ đoàn Phú Hạnh**

- Xứ đoàn Bình Đông	1.200.000đ
- Xứ đoàn Phú Hạnh	200.000đ
- Ông bà phó Long	600.000đ

### **f/ Giáo hạt Tân Sơn Nhì**

- Anh Sơn, xứ đoàn Tân Phú	500.000đ
----------------------------	----------

### **g/ Giáo hạt Thủ Đức**

- Xứ đoàn Thủ Đức	500.000đ
-------------------	----------

### **3/ Ân nhân giúp công tác thăm quý cha hưu dưỡng TGP Sài Gòn:**

- Ông Phêrô Chu Tất Tường	500.000đ
---------------------------	----------

### **4) Ân nhân giúp sửa chữa nhà thờ Thánh Monica (Lào)**

#### **a/ Giáo hạt Thủ Đức**

- Xứ đoàn Thủ Đức	8.000.000đ
-------------------	------------

- Xứ đoàn Tam Hải	2.000.000đ
- Xứ đoàn Bình Chiêu	1.000.000đ
- Xứ đoàn Thánh Khang	2.000.000đ
- Ông Đaminh Bùi Văn Hưởng, Xđ. Thánh Khang	1.000.000đ
- Ông Gioakim Nguyễn Công Vững, Xđ. Thánh Khang	1.000.000đ
- Ông Đaminh Hoàng Hữu Tước, Xđ. Thánh Khang)	500.000đ
- Ông Gioakim Nguyễn Công Chính, phó nội vụ BCH GDPTTTCG giáo hạt Thủ Đức	1.000.000đ

**5) Ân nhân và đoàn viên GDPTTTCG TGP Sài Gòn chia sẻ bác ái tại giáo xứ Đê Somei, GP Kontum, ngày 12.11.2019**

**a/ BCH các giáo hạt và xứ đoàn**

- BCH GDPTTTCG giáo hạt Phú Thọ	1.000.000đ
- BCH GDPTTTCG giáo hạt Xóm Mới	2.000.000đ
- Xđ. Lạc Quang, giáo hạt Hóc Môn, trị giá 03 con dê	11.000.000đ
- Xđ. Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm, trị giá 02 con dê	7.000.000đ
- Xđ. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo hạt Xóm Mới	500.000đ
- Xđ. An Nhơn	500.000đ
- Xđ. Hà Đông	2.000.000đ
- Xđ. Hợp An	2.000.000đ
- Xđ. Thái Bình	1.000.000đ
- Xđ. Thạch Đà	3.000.000đ
- Xđ. Ba Thôn	500.000đ
- Xđ. Bùi Môn	1.000.000đ
- Xđ. Tân Đông	4.210.000đ
- Xđ. Chánh Hưng	1.050.000đ
- Xđ. Tân Chí Linh	2.000.000đ
- Xđ. Thủ Thiêm	7.000.000đ
- Xđ. Martinô (TSN)	2.000.000đ
- Xđ. Lộc Hưng	1.000.000đ

**b/ Ân nhân thuộc giáo hạt Sài Gòn Chợ Quán:**

- Chị Maria Giuse Bình	500.000đ	- Chị Trọng	100.000đ
- Chị Maria Bích Liên	200.000đ	- Chị Nữ	1.000.000đ
- Cô Hà	300.000đ	- An Tuấn	200.000đ
- Cô Thế	500.000đ	- Chị Liễu	500.000đ
- Chị Nguyệt	1.000.000đ	- Gia đình chị Tú	5.000.000đ
- Cô Huỳnh	1.000.000đ		

- Bà Anna Trương Thị Tuyết	1.000.000đ
- Bà Anna Phạm Thị Liên	1.000.000đ
- Bà Anna Trần Thị Trung	200.000đ
- Bà Anna Nguyễn Thị Xinh	500.000đ
- Bà Teresa Lê Phương Thảo	100.000đ
- Bà Jeanne D'arc Đào Tuyết Dung	500.000đ
- Bà Maria Têrêsa Liên, Gx. Tân Định	500.000đ
- Bà Maria Đỗ Thị Hường	1.000.000đ
- Bà Maria Đỗ Thị Thu Ngân	1.000.000đ
- Ông Phêrô Nguyễn Ngọc Quý	1.000.000đ
- Ông Phêrô Phạm Duy Tân	1.000.000đ
- Ông Martinô Phạm Đỗ An Tuấn	500.000đ
- Bà Isave Nguyễn Thị Tú Nga, giáo xứ Chợ Đũi	2.000.000đ

#### **c/ Ân nhân thuộc giáo hạt Thủ Thiêm**

- Ông Giacôbê Nguyễn Thanh Trang	500.000đ
- Bà Maria Nguyễn Thị Thanh Thảo	1.000.000đ
- Bà Maria Madalêna Lâm Thị Bích Ngọc	1.000.000đ
- Bà Têrêsa Lâm Thị Liên Hoa	500.000đ
- Ông Hà Thanh Hóa (tôn giáo bạn)	500.000đ
- Bà Lê Thị Kim Loan (tôn giáo bạn)	1.000.000đ
- Anh Đoàn Trần Thiện Lệ Thanh (tôn giáo bạn)	1.000.000đ
- Ô. Louis Đặng Xuân Huy	500.000đ
- Bà Maria Nguyễn Thị Hoàng Uyên	500.000đ
- Ông Gioan Bt. Phạm Tấn Oanh	500.000đ

#### **d/ Ân nhân thuộc giáo hạt Xóm Mới**

- Ông bà Lộc - Đẹp	400.000đ	- Cô Hùy	200.000đ
- Bà Khôi	200.000đ	- Cô Hương	200.000đ
- Bà Hịu	500.000đ	- Cô Maria Trần Thị Yến	500.000đ
- Cô Chi	100.000đ		
- AC Thịnh, C/ty Thiên Khoa			500.000đ

### **e/ Ân nhân thuộc giáo hạt Tân Sơn Nhì**

- Ông Giuse Trần Văn Sơn, Xđ. Tân Phú (trị giá 01 con dê) 3.500.000đ
- Ông Đaminh Đinh Ngọc Dũng, Xđ. Tân Phú (trị giá 01 con dê) 3.500.000đ
- Ông Giuse Nguyễn Văn Thế, Xđ Tân Phú 2.000.000đ

### **f/ Ân nhân thuộc giáo hạt Tân Định**

- Ông Phêrô Nguyễn Văn Đốc, Xđ. Công Lý(trị giá 01 con dê) 3.500.000đ
- Ông Giuse Phan Đình Phùng, Xđ. Bùi Phát (trị giá 01 con dê) 3.500.000đ
- Ông Đominico Nguyễn Ngọc Phúc 3.000.000đ

### **g/ Ân nhân các nơi khác**

- Xứ đoàn Tân Đông : 200 bánh Bông-lan
- Xứ đoàn Lạc Quang : 20 bao quần áo & 200 cuốn tập
- Xứ đoàn Tân Lập : 100 áo thun
- Xứ đoàn Công Lý : 1 bao dép & 1 bao quần áo
- Bà cố Xđ. Buôn Hồ, GP Ban Mê Thuật : 500.000đ
- Giáo hạt Bình An: 1 thùng quần áo trẻ em & 03 bao quần áo người lớn.
- Chị Maria Lê Thị Kim Nguyên: 100 chai dầu ăn loại 1lít và 100kg đường
- Bà Elisabet Nguyễn Thị Thúy Hoa, Xđ Thánh Khang  
(trị giá hơn 01 con dê) 5.000.000đ

### **6/ Ân nhân ủng hộ mua dù tại Thánh địa La Vang**

- Xứ đoàn Phú Xuân 1.700.000đ

### **7/ Ân nhân cộng tác với BCH GDPTTTCG giáo hạt Bình An thực thi bác ái:**

#### **a/ Ủng hộ tu đoàn Phaolô**

- |                     |            |               |            |
|---------------------|------------|---------------|------------|
| - Xứ đoàn Bình Đông | 4.100.000đ | - Bà Rờng     | 400.000đ   |
| - Xứ đoàn Bình Thái | 1.900.000đ | - Cô Thảo     | 500.000đ   |
| - Ông cố Giá        | 100 Usd    | - Cô Ngoan    | 100.000đ   |
| - Ông cố Huấn       | 2.000.000đ | - Cô Dung     | 50.000đ    |
| - Bà trương Liêm    | 500.000đ   | - Ông Cử      | 100.000đ   |
| - Bà trùm Đình      | 500.000đ   | - Ông thơ Sửu | 1.000.000đ |
| - Cô Mươi Danh      | 1.000.000đ |               |            |

## **b/ Tại mái ấm Don Bosco - Cần Giờ, ngày 27.10.2019.**

- |                      |            |                         |            |
|----------------------|------------|-------------------------|------------|
| - Xđ. Bình Đông      | 3.500.000đ | - Xđ. Mông Triệu        | 200.000đ   |
| - Xđ. Bình An Thượng | 500.000đ   | - Xđ. Bình Xuyên        | 1.000.000đ |
| - Xđ. Bình An        | 1.000.000đ | - Cô Nga, Xđ. Bình Hưng | 300.000đ   |
| - Xđ. Bình Thuận     | 300.000đ   |                         |            |
- Xđ. Bình Đông + Xđ. Mông Triệu + Anh Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh  
+ Cô Têrêsa Quế Phương: Ủng hộ 200 áo thun nam và hiện vật khác

### **HIỆP Ý CẦU NGUYỆN**

*Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa:*

**1/ Ông cố Đaminh Đặng Tất Liệt**, SN 1940. Đoàn viên GDPTTTTCG xứ đoàn Võ Đông, giáo hạt Gia kiệm, giáo phận Xuân Lộc. Được Chúa gọi về ngày 09.10.2019.

**2/ Ông Vinhson Bùi Văn Cử**, SN 1942. Phó nội vụ GDPTTTTCG xứ đoàn Nam Đường, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 12.10.2019.

**3/ Bà Maria Mai Thị Thông**, SN 1940. Ân nhân GDPTTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu, GP Bùi chu. Được Chúa gọi về ngày 20.10.2019.

**4/ Ông Giuse Vũ Văn Rượu**, SN 1935. Đoàn viên GDPTTTTCG xứ đoàn Tân Thành, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 22.10.2019.

**5/ Ông Đaminh Trần Văn Oanh**, SN 1947. Đoàn viên GDPTTTTCG xứ đoàn Long Bình, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 24.10.2019.

**6/ Bà Maria Mai Thị Thiệm**, SN 1950. Đoàn viên và ân nhân GDPTTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GDPTTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 24.10.2019.

**7/ Ông Giuse Nguyễn Văn Lưu**, SN 1952. Đoàn viên GDPTTTTCG xứ đoàn Thăng Long, giáo hạt Phú Thọ, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 25.10.2019.

**8/ Ông Vinhson Mai Văn Tiến**, SN 1939. Ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 02.11.2019.

**9/ Bà Maria Đinh Thị Mến**, SN 1932. Nhạc mẫu ông Phanxicô Xaviê Trần Đức Thắng, thủ quỹ GDPTTTCG xứ đoàn Phú Hòa, giáo hạt Phú Thọ, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 05.11.2019.

**10/ Anh Giuse Trịnh Ngọc Cường**, SN 1974. Đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 05.11.2019.

**11/ Bà Maria Nguyễn Thị Huệ (Bà Hộ)**, SN 1923. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Quế Phương, giáo hạt Kiên Chính, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 08.11.2019.

**12/ Bà Maria Lưu Thị Hoa (Bà Tần)**, SN 1936. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Ninh Sa, giáo hạt Tứ Tùng, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 10.11.2019.

**13/ Bà Maria Vũ Thị Nhâm**, SN 1931. Nhạc mẫu anh Micae Đoàn Chiến, Thư ký xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 11.11.2019.

**14/ Bà Maria Lê Thị Vẽ**, SN 1931. Thân mẫu anh Vinhson Huỳnh Văn Mãi, thủ quỹ xứ đoàn Long Đại, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 14.11.2019.

**15/ Anh Phêrô Nguyễn Đăng Tường**, SN 1961. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 15.11.2019.

## Sống Lời Chúa



Ai cũng có ngày sẽ phải chết; thế nên, công việc chuẩn bị cho ngày tận cùng đời mình thật cần thiết.

Vì thế, Tin Mừng vẫn nhắc nhở chúng ta là phải luôn tỉnh thức, biết cầm đèn sáng trong tay để sẵn sàng ra đón Chúa trong ngày sau hết đời mình.